

Οι «εκσυγχρονιστές»... ξανάρχονται!

Πριν ένα χρόνο περίπου εμφανίστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένας Όμιλος που προβληματίζεται σχετικά με τον «εκσυγχρονισμό» της δικαιοσύνης (ΟΠΕΔ). Ο Όμιλος ήδη από τα πρώτα του βήματα έδωσε σαφή δείγματα γραφής με την απόλυτη στήριξη βασικών κυβερνητικών επιλογών.

Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, η κυβέρνηση (και όχι μόνον αυτή) έσπευσε να τον αγκαλιάσει, με παρουσία του Υπουργού Δικαιοσύνης και άλλων κυβερνητικών στελεχών στις εκδηλώσεις του, τις οποίες έφτασε μάλιστα να φιλοξενεί ως και «εντός έδρας», δηλαδή μέσα στο Υπουργείο!

Στον Όμιλο, που παρουσιάζεται ως «ανεξάρτητος μη κερδοσκοπικός επιστημονικός φορέας έρευνας και μελέτης», συμμετέχουν αρκετά στελέχη της ΝΔ, του ΠΑΣΟΚ αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, όλοι αυτοί που από κοινού και χωριστά έχουν κυβερνήσει τη χώρα τα τελευταία 40 χρόνια και είναι συνυπεύθυνοι για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στον χώρο της δικαιοσύνης, εμφανίζονται ως «μεταρρυθμιστές»!

Παρά τα όσα βιώνουμε όσοι εργαζόμαστε στον χώρο της δικαιοσύνης, ο ΟΠΕΔ μοιράζει αφειδώς συγχαρητήρια στην κυβέρνηση («Καλή συνέχεια στο σπουδαίο έργο σας!!!», έγραφαν κάτω από ανάρτηση του Υφυπουργού Δικαιοσύνης) και προβάλλει με διθυράμβους και κάθε τρόπο το «έργο» της.

Οι θέσεις – προτάσεις που διατυπώνει έχουν ως βάση την αποδοχή των βασικών «μεταρρυθμίσεων» που εκτυλίσσονται τα τελευταία χρόνια στη δικαιοσύνη.

Πρόσφατα ζητούσαν την εφαρμογή του νέου δικαστικού χάρτη «στην πράξη», αδιαφορώντας για τα τεράστια προβλήματα που έχει δημιουργήσει στους συναδέλφους και τους πολίτες. Στο διάστημα, δε, που ήταν σε εξέλιξη μεγάλες κινητοποιήσεις του κλάδου, ο ΟΠΕΔ υποστήριξε ότι η «αναδιάρθρωση των πρωτοβάθμιων δικαστηρίων» αποτελεί «ένα κρίσιμο βήμα προς τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης». Η οποία «αποτελεσματικότητα», σύμφωνα με τον Όμιλο, κρίνεται από τη «σχέση κόστους – οφέλους»! **Cory – paste** δηλαδή από τα κείμενα της Παγκόσμιας Τράπεζας και του Υπουργείου Δικαιοσύνης!

Γενικότερα, υιοθετούν κατά γράμμα, κόμμα και τελεία τη στρατηγική που επιδιώκει ένα σύστημα απονομής της δικαιοσύνης που θα υπηρετεί ακόμη πιο αποτελεσματικά τα συμφέροντα των λίγων και θα στέκεται απέναντι στις ανάγκες των πολλών και στις διεκδικήσεις μας.

Γράφουν, χαρακτηριστικά:

«Ένα αποτελεσματικό δικαστικό σύστημα μπορεί να συμβάλει στην ενίσχυση της νομικής ασφάλειας, που είναι ουσιώδης για τις επιχειρήσεις και τους επενδυτές. (...) Όταν οι διαδικασίες δικαστικής επίλυσης διαφορών είναι αποτελεσματικές και γρήγορες, οι επιχειρήσεις μπορούν να εστιάσουν περισσότερο στην παραγωγή και την καινοτομία, αντί να αντιμετωπίζουν μακροχρόνιες διαδικασίες δικαστικής επίλυσης που επιβραδύνουν τη δραστηριοποίησή τους. (...) Επιπλέον, η αποτελεσματικότητα του δικαστικού συστήματος μπορεί να έχει θετική επίδραση στο μέγεθος των επιχειρήσεων.»

Τα παραπάνω, φυσικά, πασπαλίζονται με αναφορές σε μια ανάπτυξη που θα είναι βιώσιμη και δίκαιη για όλους. Η ίδια η καθημερινότητα πεισματικά αποδεικνύει το αντίθετο! Όταν θησαυρίζουν οι επιχειρηματικοί όμιλοι, χαμένοι είναι οι εργαζόμενοι. Το κοντράστ των ρεκόρ κερδών των ενεργειακών ομίλων και των ηλεκτροσόκ που παθαίνουμε όταν φτάνει ο λογαριασμός του ρεύματος είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα.

Αν αναρωτιέται κανείς τι ακριβώς είναι αυτός ο «εκσυγχρονισμός», ο Όμιλος έχει την απάντηση! Είναι οι «εμβληματικές αλλαγές» που ήδη υλοποιεί η κυβέρνηση! Δηλαδή ο νέος δικαστικός χάρτης, η ιδιωτικοποίηση δικαστηριακής ύλης, οι αντιδραστικές αλλαγές στους Κώδικες κτλ!

Δεν μένουν όμως μόνο στην υπεράσπιση του κυβερνητικού “έργου”, αλλά προτείνουν και νέα πιο αντιδραστικά βήματα! Θέλουν μάνατζερ στις δικαστικές υπηρεσίες, «εργαλείο» στοχοθεσίας και μεικτό σύστημα εξωτερικού και εσωτερικού ελέγχου – αξιολόγησης με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια! **Κοινώς «ζυμώνουν» ήδη – για λογαριασμό του συστήματος - τον επόμενο γύρο επίθεσης στα εργασιακά μας δικαιώματα και στην πρόσβαση του λαού στη δικαιοσύνη!**

Ταυτόχρονα, ο Όμιλος παρουσιάζει ως μαγική συνταγή για όλα την «ψηφιοποίηση», την επέκταση των ηλεκτρονικών διαδικασιών, την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών κτλ, υιοθετώντας και σε αυτή την περίπτωση ακραιφνή ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια και καλοπληρωμένα ΑΙ εργαλεία.

Αλήθεια, δεν έχουν πάρει χαμπάρι ότι λόγω της τραγικής υποστελέχωσης των δικαστικών υπηρεσιών, οι ουρές έχουν μεταφερθεί από τα γραφεία στον κυβερνοχώρο; Η αξιοποίηση των επιτευγμάτων της επιστήμης είναι απαραίτητη, αλλά προς όφελος του κοινωνικού συνόλου και όχι ως βολικό άλλοθι για το πάγωμα των προσλήψεων, για την κατάργηση δικαστικών και άλλων υπηρεσιών, για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των μεγάλων δικηγορικών εταιρειών.

Εξοργιστικές και αποκαλυπτικές για τον χαρακτήρα αυτού του Ομίλου είναι και ορισμένες θέσεις του επικεφαλής του για γενικότερα ζητήματα, όπως:

- **Η φανατική στήριξη του Ισραήλ που μέσα σε έναν χρόνο δολοφόνησε παραπάνω από 40.000 Παλαιστίνιους.** «*Δίκαιο και Ιστορία συνηγορούν υπέρ του Ισραήλ*», έχει γράψει ο απολογητής του κράτους που η πολιτική του είναι βαμμένη με το αίμα χιλιάδων παιδιών, ακόμα και βρεφών!

- **Η θέση υπέρ της ίδρυσης ιδιωτικών πανεπιστημίων,** δηλαδή η γνώση και η μόρφωση να πουλιέται σαν μια κονσέρβα και όποιος έχει ν' αγοράζει!

- **Η θερμή του συμπάθεια για στελέχη της τωρινής και προηγούμενων αντιλαϊκών κυβερνήσεων,** όπως τον εμπνευστή του ΕΝΦΙΑ (το τότε χαράτσι στους λογαριασμούς της ΔΕΗ – ΕΕΤΗΔΕ) που πρότεινε και για Πρόεδρο της Δημοκρατίας!

- **Τα μισόλογα για τα θύματα των Τεμπών,** δίχως καμία αναφορά στη συγκάλυψη, στις αιτίες του εγκλήματος και στις μεγάλες λαϊκές κινητοποιήσεις, καθώς προέχει η διαφύλαξη της «κοινωνικής συνοχής»!

Όλα τα προηγούμενα, χρειάζεται να προβληματίσουν ιδιαίτερα όποιον καλόπιστο συνάδελφο μπορεί να θεώρησε ότι αυτός ο Όμιλος έχει καθαρά επιστημονικό ή ακαδημαϊκό προσανατολισμό. Ο Όμιλος λειτουργεί ως χρήσιμο και βολικό δεκανίκι – γραφείο τύπου της πολιτικής που τσακίζει τις ζωές μας. Άλλωστε, η ύπαρξη ανάλογων ομίλων και think tank είναι μια κακοστημένη παραγοντίστικη βιτρίνα και πολύ μακριά από τις πραγματικές ανάγκες μας. Και αυτό ασχέτως αγαθών ή μη προθέσεων των συμμετεχόντων σε αυτούς.

Εν κατακλείδι και δανειζόμενοι τους στίχους του Οδυσσέα Ελύτη: «*Έφτασαν ντυμένοι «φίλοι» / αμέτρητες φορές οι εχθροί μου / τα παμπάλαια δώρα προσφέροντας*».

Ο Όμιλος δεν αρκείται σε μια θεωρητικολογία και στην ανοχή στην αντιλαϊκή πολιτική, αλλά στοχεύει στο επόμενο level, δηλαδή την ενεργή στήριξη της αδικίας και της εκάστοτε κυβερνητικής πολιτικής.

Τα περί «εκσυγχρονισμού» ενός άδικου συστήματος δεν είναι απλώς παμπάλαια, μα έχουν σαπίσει, όπως και συνολικότερα το σύστημα που γεννά τη φτώχεια, τον πόλεμο, την προσφυγιά, την ανασφάλεια σε κάθε πτυχή της ζωής μας.

*Με συλλογικό αγώνα θα αλλάξουμε τη ζωή μας και όχι ακολουθώντας αυτόκλητους φωστήρες!
Με τη δίκη μας σκέψη, τη δική μας δράση και θέληση θα φέρουμε τα πάνω – κάτω!*



**ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ**