

# ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

### ΘΕΜΑ: Εκλογές για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων των Δικαστικών Υπαλλήλων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια

*Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,*

Την Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου 2024, διεξάγονται σε όλες τις Δικαστικές Υπηρεσίες της χώρας οι εκλογές για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων μας στα υπηρεσιακά συμβούλια. Ο θεσμός των υπηρεσιακών συμβουλίων, είναι σημαντικός, γιατί μέσα από την λειτουργία τους ρυθμίζονται τα περισσότερα ζητήματα που αφορούν την υπηρεσιακή κατάσταση και εξέλιξη των Δικαστικών Υπαλλήλων. Δεδομένου δε, ότι μετά από αγώνες και προσπάθειες ετών, η συμμετοχή μας στα συμβούλια είναι, εδώ και κάποια χρόνια με ψήφο, καθιστά τη συμμετοχή μας πολύ σημαντική, παρά το γεγονός ότι η πλειοψηφία των μελών τους είναι οι Δικαστικοί και Εισαγγελικοί Λειτουργοί.

Τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί μια συζήτηση στο χώρο μας σχετικά με την συσχέτιση ή μη της εκπροσώπησης στα υπηρεσιακά συμβούλια με την συνδικαλιστική δράση. Αφορμή γι' αυτή τη συζήτηση έχει δώσει η επί χρόνια μόνιμη συμμετοχή στα συμβούλια αυτά ως αιρετών, υψηλόβαθμων στελεχών της ΟΔΥΕ (μελών του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ) και το γεγονός ότι η συμμετοχή αυτή παρήγαγε μια σχέση «εξάρτησης» των συναδέλφων από τους αιρετούς στα Υ.Σ. - συνδικαλιστές. Αυτή λοιπόν η συσχέτιση, που είχε ως συνέπεια τη δημιουργία πελατειακών σχέσεων ανάμεσα στους αιρετούς στα Υ.Σ. - συνδικαλιστές και τους συναδέλφους, συνέτεινε στο να μετατρέπεται σε ισόβια η εκλογή κάποιων συνδικαλιστών στα Υ.Σ. και μέσα από αυτή τη νοσηρή κατάσταση, να επηρεάζεται και η συνδικαλιστική δράση.

Η παράταξή μας ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ, όπως και στις προηγούμενες εκλογές των αιρετών στα Υ.Σ. είχαμε πει, θέλοντας να «σπάσει» αυτό το απόστημα και η αρρωστημένη σχέση συναλλαγής και εξάρτησης των αιρετών στα Υ.Σ.-συνδικαλιστών με τους συναδέλφους και προσπάθησε να κάνει πράξη το «ασυμβίβαστο», δηλαδή να μην έχουν καμία ενεργή συνδικαλιστική δράση οι υποψήφιοι στα Υ.Σ. και κυρίως σ' αυτά του Αρείου Πάγου (αφού αντικειμενικά στα Εφετειακά Συμβούλια όλων των Δικαστηρίων και στα Υ.Σ. του ΣτΕ, πολλές φορές κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό στην πράξη, λόγω περιορισμένης επιθυμίας για υποψηφιότητα των συναδέλφων).

Με βάση τα παραπάνω, αποφασίσαμε, τα μέλη του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ που ανήκουν στην παράταξή μας, να μη θέσουν υποψηφιότητα για τις εκλογές των αιρετών των Υπηρεσιακών Συμβουλίων του Αρείου Πάγου (5μελές και 7μελές) και όπου αυτό είναι εφικτό, να μην διεκδικήσουν θέσεις αιρετών στα Εφετειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια, αλλά να στηρίξουμε τις υποψηφιότητες συναδέλφων, που δεν έχουν ενεργή συνδικαλιστική δράση και πληρούν, κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και αρχές, δηλαδή διακρίνονται από δικαιοσύνη, ευθυκρισία, αμεροληψία, γνώση και λειτουργούν χωρίς επηρεασμούς από προσωπικές ή παραταξιακές προτιμήσεις (φανερά ή συγκαλυμμένα). Τέτοιες υποψηφιότητες υπάρχουν και στο 5μελές και στο 7μελές υπηρεσιακό συμβούλιο του Αρείου Πάγου, είναι συνάδελφοι και συναδέλφισσες που καθημερινά εργάζονται δίπλα μας, επιφορτισμένοι με υπευθυνότητα και συνέπεια στα υπηρεσιακά τους καθήκοντα, με γνώση και έγνοια για τον συνάδελφο, που δεν

επιδεικνύουν, ούτε διαφημίζουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, που αναμφίβολα διαθέτουν, που αν και ενεργοί και με ενδιαφέρον για τα συνδικαλιστικά δρώμενα, δεν μετείχαν σε συνδικαλιστικά όργανα, ούτε βρίσκονται υπό την προστασία και το μανδύα κάποιας παράταξης, αλλά γνωρίζουν το σεβασμό και την εκτίμηση των συναδέλφων τους. Αυτούς/-ές λοιπόν τους συναδέλφους, σας καλούμε να στηρίξετε και αυτή τη φορά για τη θέση των αιρετών για το 5μελές και το 7μελές Υπηρεσιακά Συμβούλια του Αρείου Πάγου και τις ίδιες αρχές και χαρακτηριστικά να λάβετε υπόψη σας για τους υποψηφίους στα Εφετειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια, χωρίς να παρασύρεστε από «διαφημίσεις» «άριστων» βιογραφικών ή «ανεξάρτητων» υποψηφίων και σε κάθε περίπτωση, λαμβάνοντας υπόψη το αξιακό σύστημα, το ήθος, την ηθική και την υπηρεσιακή, υπαλληλική και όπου αυτή υπάρχει και την συνδικαλιστική διαδρομή των υποψηφίων.

Τέλος, θα θέλαμε να ξεκαθαρίσουμε προς κάθε κατεύθυνση, ότι δεν μας εκφράζουν και τις καταδικάζουμε, «λογικές» και «κώδικες καλής συμπεριφοράς» των αιρετών στα Υ.Σ., όπως επιχειρεί με επίκληση μιας ψηφοφορίας στο συνέδριο, να κάνει με ανακοίνωσή της λίγες ημέρες πριν τις εκλογές συγκεκριμένη συνδικαλιστική παράταξη. Αυτού του είδους οι προσπάθειες χειραγώγησης των αιρετών στα Υ.Σ., αφενός μεν υποτιμούν την ίδια την προσωπικότητά των υποψηφίων, αφετέρου δε, επιχειρούν να εισαγάγουν την ωμή συνδικαλιστική παρέμβαση σε μια διαδικασία της διοίκησης για την οποία δώσαμε όλοι αγώνες κατά το παρελθόν, ώστε εκτός από λόγο και άποψη, να έχουμε και ψήφο. Ο αιρετός στα Υ.Σ., όπως και ο κάθε συνδικαλιστής κρίνεται για τον θεσμικό του ρόλο μέσα από την εκλογική διαδικασία και την ψήφο των συναδέλφων. Δεν θέλουμε αιρετούς στα Υ.Σ. που θα καθοδηγούνται από συνδικαλιστικές παρατάξεις, πολιτικά κόμματα ή μεμονωμένους συνδικαλιστές, θέλουμε ελεύθερα σκεπτόμενους συναδέλφους, που θα λειτουργούν με τη γνώση και την εμπειρία τους, δίκαια και αμερόληπτα.

Καλή επιτυχία και δύναμη σε όλους τους συναδέλφους που εκτίθενται στις εκλογές των Υπηρεσιακών Συμβουλίων!

*Αθήνα 2 Δεκεμβρίου 2024*

**ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ**

