

Οι θέσεις της κυβέρνησης σε συνδικαλιστικό «αμπαλάζ»

Η παράταξη της ΔΑΚΕ (που εμφανίζεται πλέον ως «Ενωτική Κίνηση Δικαστικών Υπαλλήλων με σήμα το πτηνό της ΔΑΠ – ΝΔΦΚ) σε ανακοίνωσή της προτείνει:

«Τη συγχώνευση των Ειρηνοδικείων με αριθμό εισερχόμενων δικογραφιών, κατ' έτος, κάτω των πενήντα (50) με το Ειρηνοδικείο της πρωτεύουσας του Νομού και τη δημιουργία, κατόπιν αυτής της συγχώνευσης, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ στην έδρα κάθε υφιστάμενου Ειρηνοδικείου».

Θυμίζουμε ότι η κυβέρνηση επιδιώκει την ενοποίηση του πρώτου βαθμού δικαιοδοσίας που θα έχει ως αποτέλεσμα την κατάργηση των Ειρηνοδικείων σ' όλη τη χώρα. Ορισμένα απ' αυτά θα μετατραπούν σε Περιφερειακά Πρωτοδικεία (για να κλείσουν σε επόμενο χρόνο, όπως δείχνει η εμπειρία), ενώ σε Περιφερειακά σχεδιάζεται να υποβαθμιστούν και ορισμένα Πρωτοδικεία (πχ. Θήβα ή Λιβαδειά, Αγρίνιο ή Μεσολόγγι κ. ά).

Επίσης, στο Πόρισμα της Ομάδας Εργασίας που συγκρότησε το Υπουργείο αλλά και σ' αυτό της Παγκόσμιας Τράπεζας προτείνεται και η κατάργηση Εφετείων, ενώ θεωρείται ότι η πρόσβαση στη δικαιοσύνη διασφαλίζεται όταν ο χρόνος διαδρομής προς το δικαστήριο είναι μικρότερος από 2 ώρες! (βλ. Πόρισμα ΠΤ, σελ. 26).

Η ΔΑΚΕ με την παραπάνω θέση – πρόταση προσφέρει ουσιαστικά χείρα βοήθειας στα απαράδεκτα κυβερνητικά σχέδια για την αναμόρφωση του δικαστικού χάρτη που αποτελούν "προαπαιτούμενο" (ορόσημο) του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Η διάκριση των δικαστικών υπηρεσιών με βάση τη «δουλειά που βγάζουν» (εν τω μεταξύ τα Ειρηνοδικεία δεν έχουν μόνο εισερχόμενες δικογραφίες αλλά εκδίδουν και έναν μεγάλο όγκο πιστοποιητικών κ. ά) είναι η κατεύθυνση του κόστους – οφέλους που προωθεί η κυβέρνηση (και αποδέχεται η ΔΑΚΕ), δηλαδή το κριτήριο λειτουργίας μιας δικαστικής υπηρεσίας δεν είναι αν αυτή εξυπηρετεί τις ανάγκες των πολιτών αλλά αν κοστίζει!

Με αυτή τη λογική το σχολείο ενός χωριού που έχει μόνο 20 μαθητές πρέπει να βάλει λουκέτο και τα παιδιά να περπατούν 1 – 2 χιλιόμετρα αφού το περπάτημα κάνει και καλό στην υγεία, όπως μας ενημέρωσε πρόσφατα η αρμόδια υπουργός της κυβέρνησης. Γιατί το κρατικό ταμείο είναι άδειο ή κάνει οικονομία όταν πρόκειται για κοινωνικές υπηρεσίες και τις δικές μας ανάγκες, αλλά γεμάτο και γαλαντόμο όταν πρόκειται για φοροαπαλλαγές στους εφοπλιστές ή αποστολή φρεγάτας στην εμπόλεμη ζώνη της Μέσης Ανατολής.

Γενικότερα, η ανακοίνωση της ΔΑΚΕ υιοθετεί την κυβερνητική ατζέντα, πανηγυρίζοντας για την πολύτιμη «προσφορά» της Σχολής όταν οι πρώτοι απόφοιτοι έχουν ήδη μπει στον δεύτερο μήνα απληρωσιάς και έχει επιβεβαιωθεί ότι η Σχολή δεν έχει μόνο «αστοχίες» αλλά γενικότερα υποβάλλει σ' έναν απίστευτο Γολγοθά όσες και όσους επιθυμούν να εργαστούν ως δικαστικοί υπάλληλοι.

Δεν μπαίνουμε σε κανένα παζάρι για το πόσες δικαστικές υπηρεσίες θα βάλουν λουκέτο! Απομονώνουμε τα παπαγαλάκια της κυβέρνησης μέσα στον κλάδο μας, που έχει ανάγκη από αγωνιστική ενότητα και όχι ενότητα στην υποταγή!

Απορρίπτουμε τα σχέδια που κάνουν την πρόσβαση του λαού στη δικαιοσύνη δυσκολότερη και ακριβότερη! Οι μεγάλες κινητοποιήσεις σε μια σειρά πόλεις ενάντια στην κατάργηση – συγχώνευση δικαστικών υπηρεσιών (Θήβα, Αμαλιάδα, Μεσολόγγι, Λειβαδιά κ. ά) δείχνουν τον δρόμο!

Οι κινητοποιήσεις αυτές χρειάζεται να δυναμώσουν, να απλωθούν σ' όλη τη χώρα, ενώ μια ακόμη δυναμική – πανελλαδική απάντηση στην κυβέρνηση θα δοθεί και με τη συμμετοχή μας στην πανελλαδική απεργία της 28^{ης} Φλεβάρη!

