

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συναδέλφισσες – οι

Σταθεροί στις αξίες μας και σε όλα όσα είχαμε εξαγγείλει, πορευτήκαμε στην παρούσα θητεία της ΟΔΥΕ. Υπήρχε συνεχής ενημέρωση με ανακοινώσεις, τουλάχιστον μέχρι την καραντίνα λόγω κορονοϊού, οπότε δεν μπορείτε να πείτε ότι σας θυμόμαστε μόνο στις εκλογές. Πέρασαν ήδη 19 μήνες από την εκλογή του Δ.Σ. και το ταξίδι δεν ήταν στρωμένο με ροδοπέταλα. Απεναντίας ήταν ένα δύσκολο ταξίδι γεμάτο εμπόδια, τόσο από εξωγενείς παράγοντες, όσο και εκ των έσω. Από τους πρώτους (εξωγενείς) ασκείται στείρα κριτική για το προεδρείο της ΟΔΥΕ, τη στιγμή που είναι και το μόνο (όχι όλο) με καθημερινή παρουσία, προλαμβάνοντας μάλιστα σε πολλές των περιπτώσεων αρνητικές ενέργειες παραγόντων, αλλά και συνδικαλιστών μελών του Δ.Σ., όπου εστιάζεται και το μεγαλύτερο πρόβλημα της λειτουργίας, της διεκδίκησης και των αποτελεσμάτων. Δεν μπορεί ένα συνδικαλιστικό όργανο να καταφέρει όλα όσα ζητάνε οι συνάδελφοι, αν δεν υπάρχει ομοιογένεια, συνοχή και πρωτίστως θέληση για προσφορά. Τέτοια χαρακτηριστικά δεν διέθεταν τα περισσότερα απ' τα 17 μέλη του Δ.Σ..

Η στιγμή που αποφασίζουμε να «μιλήσουμε» ξανά δεν είναι τυχαία. Είναι μια στιγμή με ανοιχτά μέτωπα για το σύνολο του κλάδου. Είναι η στιγμή της επιστροφής στην «κανονικότητα» χωρίς τη δικαιολογία της πανδημίας (όπου δυστυχώς το Υπουργείο μας ήταν μόνο παρατηρητής). Δυστυχώς η «επιδημία» που ταλανίζει χρόνια το ΔΣ της ΟΔΥΕ, είναι ο τρόπος που ο καθένας από τους κάθε φορά εκλεγμένους αντιλαμβάνεται αυτή του την εκλογή. Η παρουσία μας στο ΔΣ της ΟΔΥΕ αλλά και η πολυετής παρουσία μας στα συνδικαλιστικά δρώμενα μας επιτρέπει να αναφερθούμε αναλυτικά για πρόσωπα, πράγματα και καταστάσεις.

Ποια η συμμετοχή των παρατάξεων;;;

«ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»: Από την πρώτη στιγμή στηρίξαμε την εκλογή προέδρου απ' αυτή την παράταξη, όχι μόνο με την ψήφο μας αλλά και με την συνεχή παρουσία και προσφορά μας στα δρώμενα της ΟΔΥΕ. Η αλήθεια είναι ότι στην καθημερινότητα υπήρχε συνεχής παρουσία των εκπροσώπων της και προσφοράς ακόμη και από τον εξ επαρχίας εκπρόσωπο της, με εξαίρεση τον εκπρόσωπο της «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ» σ' αυτή την συνεργασία, που με το καλημέρα προσπάθησε να δείξει, ότι μόνο αυτός υπάρχει, είναι ο πιο ικανός και μόνο οι δικές του προτάσεις είναι οι σωστές. Αυτό που τελικά δεν μπορούμε να κατανοήσουμε, είναι κάτι που λάμβανε χώρα και στις δύο προηγούμενες θητείες που προέδρευε η συγκεκριμένη παράταξη και δεν είναι άλλο από την καθυστέρηση υλοποίησης αποφάσεων των συνεδρίων και του Δ.Σ.. Για πριν δεν μπορούμε να πούμε κάτι, γιατί δεν συμμετείχαμε, αλλά γι' αυτή την θητεία όλο κάτι συνέβαινε και η προσπάθεια υλοποίησης της όποιας απόφασης πήγαινε πίσω. Προσπάθεια γινόταν, όμως κατέληγε άκαρπη ως προς την αμεσότητα. Μια παράταξη που ενώ «σήκωσε» το θέμα ταμείο 12 – 14, δεν κατάφερε στην 5άχρονη προεδρεία της στην ΟΔΥΕ, να το επιλύσει. Έχουν μεγάλη ευθύνη που είναι ανοικτό ακόμα το θέμα και οφείλουν μια σοβαρή εξήγηση γι' αυτό.

«ΔΑΚΕ»: Τι να πούμε και τι να γράψουμε. Μια παράταξη που και σ' αυτή τη θητεία προσπαθούσε και προσπαθεί έντεχνα να «καλύψει» τον επικεφαλής της, τον οποίο η επιτροπή ελέγχου της ΟΔΥΕ για το ταμείο 2012 – 2014 είχε κατατάξει στους «εμπλεκόμενους». Μια παράταξη που ανέδειξε την αλαζονεία, την θρασύτητα, τον εγωισμό και την μικροπρέπεια. Στην παρούσα θητεία έκανε ένα βήμα μπροστά και πέντε βήματα πίσω. Η συμμετοχή της στα δρώμενα όχι καθημερινή, μα στις επαφές με αρμόδιους φορείς και σε επιτροπές (ακόμα και με γκρίνια) ΠΑΝΤΑ μέσα. Δεν μπορούμε βέβαια να παραλείψουμε και τις ανακοινώσεις – προτάσεις, που για ένα περίεργο λόγο δεν κατατίθονταν ποτέ στο Δ.Σ., αλλά στο νέο θεσμικό όργανο του κλάδου, το διαδίκτυο, καθαρά για επικοινωνιακούς και ψηφιοθηρικούς λόγους (πάγια τακτική τους !!!). Σταθερά και με ένα μόνιμο «αλλά» για το θέμα του «ταμείου 12 - 14», για το οποίο αυτή η παράταξη έχει τεράστια ευθύνη. Βέβαια, για να μην την αδικούμε, είχε μόνιμη «συμμετοχή» στο κλείσιμο των ανακοινώσεων και των εγγράφων της ΟΔΥΕ, λόγω της θέσης που κατέχει στο προεδρείο, αυτής του Γεν. Γραμματέα.

«ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ»: Μια παράταξη με τρεις εκλεγμένους και τις περισσότερες φορές με τρεις διαφορετικές θέσεις ή ψήφους, αλλά με σχεδόν καθημερινή παρουσία του εν Αθήναις μέλους της και Αντιπροέδρου της ΟΔΥΕ. Αγκυλωμένη στα γρανάζια του ΠΑΜΕ, με ότι αυτό συνεπάγεται. Όποια πρόταση κι αν κατέβαζε στα Δ.Σ. κατέληγε σε κινητοποιήσεις και ψηφίσματα. Και αυτή η παράταξη με τεράστια ευθύνη στο θέμα του ταμείου 12 – 14, οφείλει μια εξήγηση.

«ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ»: Αυτή η παράταξη συμμετείχε με τον ένα εκ των δυο εκλεγμένων, γιατί ο έτερος εκλεγμένος κάπου «χάθηκε» μετά την εκλογή του. Ίσως να πίστεψε ότι εξελέγη στην Ομοσπονδία «Συμβουλευόντων Συναδέλφους Προς Σύνταξη» και συμμετείχε εκεί, εξαφανισμένος το μεγαλύτερο διάστημα από τα δρώμενα της ΟΔΥΕ, αλλά τόνιζε την παρουσία του σαν εκλεγμένος, με «δακρύβρεχτες» εμφανίσεις στο διαδίκτυο.

«ΑΝΑΤΡΕΠΤΙΚΗ»: Παράδειγμα προς μίμηση ο νεοεισερχόμενος (μετά από παραίτηση εκλεγμένου της) συνάδελφος, που μέχρι σήμερα ανταποκρίνεται πολύ σοβαρά στο ρόλο που του ανετέθη, με παρουσία και προσφορά όχι μόνο όταν καλείται. Μελανό σημείο αυτής της παράταξης η μη ανάδειξη των 25 θέσεων στο Πρωτοδικείο Πειραιά (όπου η Εισαγγελία είχε πολύ περισσότερα κενά). Εδώ ή «συνεργάστηκε» με τον «γνωστό άγνωστο» διευθυντή και σιωπούσε, σε βάρος των άλλων υπηρεσιών του Πειραιά, ή η παράταξη «κοιμόταν» και δεν το πήρε χαμπάρι.

«ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ»: Από τη θέση του Αντιπροέδρου «φάντασμα» η παρουσία του εκπροσώπου της παράταξης, ομολογουμένως διακοσμητική !!!

«ΕΝΩΣΗ»: Πιστεύουμε ότι δεν ξεφύγαμε από τις δεσμεύσεις προς τους συναδέλφους που μας στήριξαν και όχι μόνο. Με καθημερινή συμμετοχή και προσφορά στα δρώμενα της ΟΔΥΕ και με προτάσεις και θέσεις για όλα τα σοβαρά και μη θέματα του κλάδου. Αυτή τη δύναμη μας έδωσαν οι συνάδελφοι και αυτή εξαντλήσαμε. Μακάρι να μπορούσαμε να κάνουμε περισσότερα. Κι αν στο μυαλό κάποιων συναδέλφων υπάρχει κάτι αρνητικό για τη λειτουργία και προσφορά μας, εδώ είμαστε να το συζητήσουμε.

«ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ»: Εδώ ίσως μόνο η επιστήμη μπορεί να ομιλήσει, αν και πιστεύουμε ότι θα σηκώσει κι' αυτή τα χέρια ψηλά. Ένας εκπρόσωπος με πείρα, εμπειρία, γνώση και ικανότητες, που όμως νομίζει ότι όλα αυτά τον καθιστούν αναντικατάστατο!!! Είδε λίγο καθυστερημένα, ότι μέσα στην «ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ» δεν αναζητούσαν ηγεμονίσκους και μόνο από «καρέκλας προσφέροντες», πήρε το καπελάκι του και αυτονομήθηκε. Η μόνη λέξη που αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα για τον εκπρόσωπο της, είναι «ΑΠΩΝ» ή για να είμαστε 100% ειλικρινείς, και ελάχιστες φορές κατ' επιλογή παρών!!!

«ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ»: Θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και part time απασχόληση... γιατί συνδικαλιστική ενασχόληση δεν είναι αυτό που κάνει ο εκλεγμένος με τη Συνεργασία μεν, αλλά αυτόνομος κατά τα λοιπά εκπρόσωπος της παράταξης δε. Το μόνο μέλημα της παράταξης δια του εκπροσώπου της είναι ο τρόπος επιλογής διευθυντών και τμηματάρχων... τελικά... εξαντλώντας επιχειρήματα και ενέργειες γύρω από αυτό.

Παρασκήνιο και προσκήνιο για τους Κώδικες

Η ολοκλήρωση του έργου της Επιτροπής για την τροποποίηση του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων αναμένεται σύντομα (καταληκτική ημερομηνία 30/6/2020). Ο εκσυγχρονισμός του Κώδικα μας ήταν πλέον ανάγκη. Μας δόθηκε η ευκαιρία να λειτουργήσουμε με σύμπνοια και συνεννόηση στην επιτροπή που συστήθηκε για το σκοπό αυτό στην ΟΔΥΕ στην οποία και συμμετείχαμε. Όμως για άλλη μία φορά «φωνές» του παρελθόντος έκαναν την εμφάνισή τους με το γνωστό τρόπο. Όχι επίσημα στην επιτροπή της οποίας ήταν μέλη αλλά ανεπίσημα με παντιέρα ένα Σύλλογο σφραγίδα (!!!) και 1200 υπογραφές (!!!). Αφενός στην περίπτωση του Συλλόγου Πτυχιούχων Δικαστικών Υπαλλήλων Ν. Αττικής ενημερωθήκαμε στο πρόσφατο ΔΣ πως έχει να προβεί σε αρχαιρεσίες από το 2012 (!!!) και με έκπληξη ακούσαμε από τον ίδιο τον «Πρόεδρο» του πως είναι ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΣ και όχι ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ, όπως γνωρίζαμε τόσα χρόνια!!! Και μετά από αυτή την παραδοχή καλούμε το ΔΣ του ΣΔΥΑ να αποφασίσει για τη διαγραφή των μελών του που είναι και μέλη αυτού του ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ συλλόγου, όπως ορίζει το καταστατικό. Αφετέρου για τις 1200 υπογραφές που με περισσή υπερηφάνεια «διαφημίζει» ενημερωθήκαμε επίσης στο τελευταίο ΔΣ, όπου και αναγνώστηκε σχετική επιστολή, πως το περιβόητο κείμενο που υπεγράφη από 1200 άτομα (κατά τα λεγόμενα Πάσχου) αποτελούσε μία ανεξάρτητη ενέργεια μερίδας συναδέλφων και μάλιστα οι θέσεις που αναφέρονται στο εν λόγω κείμενο είναι στο μεγαλύτερο μέρος τους κοινής αποδοχής, παρότι χρησιμοποιήθηκαν ιδιοτελώς. Δυστυχώς με τις συνήθειες πρακτικές του, οδηγούμαστε

ξανά σε στρατόπεδα και διάσπαση. Μόνο που αυτή τη φορά οι μαχόμενες πλευρές θα είναι περισσότερες!!! Χαρακτηριστικό παράδειγμα η πρόταση για πριμοδότηση του πτυχίου νομικής έναντι των άλλων πτυχίων. Χαρακτηριστική η τοποθέτηση πως πρέπει να υιοθετηθεί η πρόταση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου (την οποία παρουσίασε σαν κοινή πρόταση!!!!) γιατί αναφέρεται στο 95% των δικαστικών υπαλλήλων!!! Και πλείστα όσα παραδείγματα που εύκολα μπορεί κάποιος να διαπιστώσει από τις επιστολές που ΑΝΑΓΚΑΣΤΗΚΕ όπως φαίνεται, να δημοσιεύσει στο διαδίκτυο.

Η αλήθεια είναι πως θα περιμέναμε από τον ίδιο και την παράταξη του ή το Σύλλογο του να επιδείξει ενδιαφέρον και για τα υπόλοιπα άρθρα του υπό τροποποίηση κώδικα που αφορούν στο σύνολο των δικαστικών υπαλλήλων. Περιμέναμε επίσης να κάνει πράξη αυτό που υπέγραψε κίολας, την αξιοκρατία και να επιμείνει σε κοινής αποδοχής τρόπους για τις επιλογές σε θέσεις ευθύνης και όχι να προσπαθεί με έμμεσο τρόπο να «ευνοήσει» τους «τελευταίους των Μοϊκανών»...!!! Δεν θα ακολουθήσουμε το δρόμο που χαράζει. Στηρίζουμε την συγκροτημένη και δίκαιη πρόταση των εκπροσώπων μας στην επιτροπή του Κώδικα, που δίνει ευκαιρίες και δυνατότητες σε όλους τους δικαστικούς υπαλλήλους **χωρίς αποκλεισμούς**, με βάση τα προσόντα τους και τις ικανότητες τους. Ελπίζουμε δε να ψηφιστεί όπως κατατέθηκε.

Γιατί άραγε δεν έχει κλείσει ακόμα το «ταμείο 2012 – 2014»;;;

Το πιο μελανό σημείο στην ιστορία του συνδικαλιστικού μας κινήματος. **Θα επιμείνουμε σε μια μεγάλη αλήθεια, που σχεδόν όλοι «προσπερνούν» και δεν είναι άλλη απ' το ότι η εσωτερική επιτροπή της ΟΔΥΕ για τον έλεγχο του ταμείου 2012 - 2014 ήταν έτοιμη να καταλογίσει από τις 6/11/2016. Από τότε πέρασε μια ολόκληρη διετία, με το ίδιο προεδρείο, χωρίς να γίνει τίποτα. Στην παρούσα θητεία, απ' την πρώτη στιγμή η «ΕΝΩΣΗ» σε κάθε συμβούλιο επέμενε να λυθεί το θέμα, κάτι που δεν γινόταν, οπότε τον Ιούνιο του 2019 καταθέσαμε πρόταση για αστική διεκδίκηση των ποσών που ζημιώθηκε η ΟΔΥΕ, η οποία υπερψηφίστηκε, πλην όμως δεν κατέστη δυνατή να υλοποιηθεί, παρότι προσέφυγε το προεδρείο σε δικηγόρο. Φτάνουμε λοιπόν στον Οκτώβριο, όπου η «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» κατεβάζει πρόταση στο Δ.Σ. να προβεί η ΟΔΥΕ σε έγκλιση (λόγω και της αλλαγής του νόμου). Σημειωτέο, ότι το υπολειπόμενο ποσό που δεν είχε παραγραφεί μέχρι εκείνη τη στιγμή ήταν μόνο 750€ (αφορούσαν μετακινήσεις μελών για συνεδρίαση του Δ.Σ.) από το συνολικό ποσό που περιείχε η ποινική υπόθεση. Γιατί δεν έφερε την πρόταση απ' την πρώτη στιγμή, δηλαδή τον Ιούλιο που ψηφίστηκε ο νόμος και το μη παραγραμμένο ποσό θα ήταν και μεγαλύτερο;;; Η πρόταση αυτή υπερψηφίστηκε μόνο από τους 5 της «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ» και ενός εκ των δύο μελών της «ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ», ο οποίος όταν τελείωσε η ψηφοφορία, πήρε το λόγο και ανέφερε: **«Κακώς δεν την ψηφίσατε... έπρεπε να την ψηφίσετε για να πάω στο δικαστήριο να τους αθώσω...!!!».** Πως είναι δυνατόν κάποιος να «διευθύνει» την εσωτερική επιτροπή ελέγχου καταλογίζοντας, να αναρτά στο διαδίκτυο εκφράσεις τύπου «ροκάνιζαν το ταμείο της ΟΔΥΕ...!!!» και να θέλει να πάει στο δικαστήριο να υπερασπιστεί αυτούς που έκρινε ότι το έκαναν;;;**

Πως είναι δυνατόν ο Γραμματέας της επιτροπής από τη μια να καταλογίζει και να ντύνει «εμπλεκόμενους» συναδέλφους και από την άλλη να θέλει να πάει στο δικαστήριο να τους αθώσει;;; Μήπως τελικά αυτή η πρόταση έγινε προκειμένου να πετάξουν κάποιοι τις ευθύνες από πάνω τους;;; Ευθύνες που έχουν, όχι μόνο γιατί 3 ολόκληρα χρόνια ΔΕΝ έκαναν ότι όφειλαν για να κλείσει το θέμα «ταμείο 12 -14», αλλά και γιατί δεν δήλωσαν πολιτική αγωγή και δεν προσέφυγαν σε αστική διεκδίκηση των χρημάτων, απ' τη στιγμή που τελείωσε το έργο της η επιτροπή και «πείστηκαν» ότι είχε ζημιωθεί η Ομοσπονδία!!! Ακόμα περιμένουμε να μας αποκαλύψουν ποιες σκοπιμότητες δεν επέτρεψαν να έχει λυθεί το θέμα αυτό μέχρι σήμερα!!! Περιμένουμε να υλοποιηθεί η απόφαση για ενημέρωση των Συλλόγων μελών της ΟΔΥΕ για τα πορίσματα με τα ευρήματα του ταμείου. Και βέβαια πρέπει να αναλογιστούμε ποιους συνέφερε το «ανοιχτό ταμείο», συνυπολογίζοντας αυτό που ακούστηκε

στο τελευταίο συνέδριο, ότι σε ένα μήνα θα έχει κλείσει!!!!!!! **Αναζητούμε μαζί με εσάς τους ηθικούς και ανήθικους αυτουργούς!!!!!!!**

Λύση υπάρχει !!!

Τονίζουμε ότι πρωταρχικός στόχος της παράταξης μας ήταν και είναι **η ένωση** (προκύπτει κι από τον τίτλο μας) **δυνάμεων** που ενδιαφέρονται για τον κλάδο ουσιαστικά, μακριά από θήρα καρεκλών και κομματικές ή άλλου είδους ταυτότητες. Η κυβέρνηση ας μην κρυβόμαστε, δεν ασχολείται με τα

προβλήματα μας. Δεν ιδρώνει το αυτί της, ακόμα κι αν έρχονται συνάδελφοι από τους διαγωνισμούς του 2017 και μόλις δουν τα «χάλια» μας φεύγουν. Και περιμένοντας τις αναπληρώσεις, γεράσαμε.

Αν ενωθούμε ουσιαστικά και όχι επίπλαστα, θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σ' αυτά που περιμένει ο δικαστικός υπάλληλος. **Το όραμα μας είναι να στρατευτούν συνάδελφοι ΟΛΩΝ των κατηγοριών, σε μια προσπάθεια επανεκκίνησης του κλάδου, για να σταθούμε στο ύψος που μας αρμόζει.** Μιας επανεκκίνησης που δεν μπορεί να στηριχτεί σε παλιούς συνδικαλιστές μόνο, **αλλά και σε νέους συναδέλφους** που θα συνδυάζουν την εμπειρία με την ορμή και τη θέληση για να πάμε μπροστά και να προασπίσουμε τα κλαδικά μας συμφέροντα.

Μιας επανεκκίνησης σε συνδυασμό με την προσπάθεια να αλλάξει το ηθικό των συναδέλφων και να τους γεμίσει ελπίδα & αισιοδοξία για το αύριο. **Πέτρα που κυλάει, δεν χορταριάζει!!!!!!**

Γι' αυτό και η σύνθεση ενός νέου ψηφοδελτίου πρέπει να είναι ένα μείγμα εμπειρίας αλλά και νέων ιδεών, με στόχο να πάει ο δικαστικός υπάλληλος μπροστά. Ενός νέου ψηφοδελτίου με τη συγκρότηση ζωντανών και δημιουργικών παρατάξεων, έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί τα πράγματα στον κλάδο, θα είναι ένα απόλυτα υγιές και ζωογόνο φαινόμενο, κόντρα στα φαινόμενα παρακμής και αλλοτρίωσης των κομματικών παρατάξεων, που καλλιέργησαν την αδιαφορία των συναδέλφων.

Οφείλουμε να αντισταθούμε:

- ✓ σε ότι διαιρεί τον κλάδο
- ✓ στην απουσία και στο «κρυφτούλι»
- ✓ στις εκλεγμένες «γλάστρες»
- ✓ σε όλα τα «πάθη» και τις κακές συνήθειες
- ✓ σ' αυτούς που κινούν τα νήματα για τη διάλυση της ΟΔΥΕ
- ✓ στις στημένες και κακόγουστες κριτικές.

Ο κλάδος έχει ανάγκη το Δευτεροβάθμιο όργανο του. Έχει ανάγκη έναν υγιή συνδικαλισμό για να πάει μπροστά. Έχει ανάγκη από μια ΟΔΥΕ με **ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ Δ.Σ. και φυσικά ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ**, όπου η πλειοψηφία να «κυβερνά», αλλά η μειοψηφία να ελέγχει, όχι πάντως να λειτουργεί αντικαταστατικά. Αρκετά έχει βιώσει μέχρι σήμερα με τα αντιπροσωπευτικά & αναλογικά προεδρεία.

Πιστεύουμε ότι υπάρχει μέλλον στον κλάδο μας, **αρκεί να το θέλουμε ΟΛΟΙ** οι συνάδελφοι σε όποια κατηγορία κι αν ανήκουμε, όποιον πολιτικό χώρο κι αν υποστηρίζουμε. Χρειάζεται όμως να αγωνιστούμε για να ξεπεράσουμε «συναδελφικά» τα προβλήματα που έχουν «χτίσει» ανάμεσα μας, οι φιλοδοξίες και τα στεγανά, **αρκεί να βρούμε την «χρυσή τομή» αξιοκρατικά, αλλά με την «πλατιά» και όχι με τη «στενή» έννοια.**

Το μήνυμα δεν μπορεί να είναι άλλο από το... Η ισχύς εν τη ενώσει !!!

Ενότητα για κοινή δράση και διεκδικήσεις για όλους τους Δικαστικούς Υπαλλήλους !!!

Θα ήταν παράλειψη μας, να μην αναφέρουμε και δυο λόγια για τον Χρήστο Λυμπερόπουλο, που μας άφησε νωρίς και με το παράπονο!!! Ευχαριστούμε το φίλο, το συνδικαλιστή, τον άνθρωπο Χρήστο για την προσφορά του (γενικά και ειδικά στην παράταξη) και υποσχόμαστε πως θα παραμείνει ζωντανός στη μνήμη και στην καρδιά μας και θα μας συντροφεύει σε κάθε συνδικαλιστικό μας βήμα.

Αθήνα, 19 Ιούνη 2020

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ «ΕΝΩΣΗΣ»

ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ