

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ



ΚΑΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΑΡΒΑΡΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Συναδέλφισσες συνάδελφοι

Η κυβέρνηση με πρόσχημα το χρέος που δημιούργησε ο δικομματισμός στη χώρα, εδώ και 18 μήνες επιτίθεται στις ζωές μας και το μέλλον μας. Καταλύει για το σκοπό αυτό την εθνική ανεξαρτησία, τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, υποθηκεύοντας και ξεπουλώντας τη δημόσια περιουσία. Με την ψήφιση του εφαρμοστικού νόμου το μεγάλο πλιάτσικο αρχίζει. Σε ειδικό ταμείο μεταβιβάζεται ανεπιστρεπτί για τον πρώην κάτοχο (δηλ. το δημόσιο), το σύνολο της δημόσιας περιουσίας. Μέχρι και οι δρόμοι μέχρι και η περιουσία των ΟΤΑ. Για πρώτη φορά παραχωρούνται (για 50 χρόνια) και οιαγιαλοί. Τα έσοδα θα εισπράττουν αποκλειστικά οι δανειστές. Οι συζητήσεις και αποφάσεις για το ξεπούλημα αυτό θα είναι απόρρητες. Όχι βέβαια για την Τρόικα και τους τραπεζίτες αλλά για τον ελληνικό λαό και το ελληνικό κοινοβούλιο!

Με την ψήφιση του μεσοπρόθεσμου έχουμε χάσει πάνω από 3 μισθούς το χρόνο, ενώ με το ενιαίο εκτιμούμε ότι θα είμαστε λίγο πιο πάνω από τα μισά των αποδοχών, προ του μνημονίου. Αγωνίζόμαστε συνάδελφοι χρόνια τώρα μόνοι μας χωρίς την οφειλόμενη συμπαράσταση των συνδικαλιστικών μας οργάνων (ΣΔΥΑ ΟΔΥΕ ΑΔΕΔΥ) που είχαν θέσει το συνδικαλιστικό κίνημα σε ύπνωση, εξυπηρετώντας τις εκάστοτε κυβερνήσεις. Όμως σήμερα δεν υπάρχει καμιά ελπίδα χωρίς τη συμμετοχή όλων μας.

Ενώνουμε τη φωνήμας με τη δική σου φωνή συνάδελφε γιατί πιστεύουμε ότι αυτή πρέπει να είναι η στάση κάθε εργαζόμενου. Γιατί θέλουμε να σκεφτόμαστε και να προχωράμε. Γιατί θέλουμε να αφυπνιστούν όλοι οι συνάδελφοι. Γιατί αυτό που προέχει τώρα είναι η κοινή δράση και ο αγώνας που δεν χωρά κανένα αποκλεισμό. Γιατί η οικονομική εξουσία και τα ΜΜΕ μας εκμαυλίζουν και μας χειραγωγούν, οι μεν με κατανάλωση (δάνεια, αυτοκίνητα, διακοπές) οι δε με την απίστευτη προπαγάνδα των συμφερόντων της πρώτης. Έτσι που ανενόχλητα οι κυβερνήσεις και τα κόμματα έγιναν ξεδιάντροπα, ομάδες συμφερόντων, ατζέντηδες τραπεζών!



ΤΕΡΜΑ Η ΑΝΟΧΗ

Γιατί συνάδελφοι καθώς μετά τη μεταπολίτευση χάναμε ένα-ένα τα τρένα της ανάπτυξης όλο και περισσότερο βυθιζόμαστε σε ένα καθεστώς διεφθαρμένης διαπλοκής των πάντων που πάρα πολύ βόλεψε τους κατέχοντες χρήμα και εξουσία και μας έκανε απλούς θεατές της ζωής μας, έτσι ώστε και εμείς να ολιγωρήσουμε και να ανεχόμαστε:

- ✓ την ψήφιση της βάρβαρης μείωσης των μισθών μας, την εξαθλίωση των εργασιακών μας δικαιωμάτων
- ✓ την ανυπαρξία πολιτικής βούλησης στην είσπραξη φόρων από τους κατέχοντες και την επιβολή όλο και περισσότερων έμμεσων φόρων, όλο και πιο αντιλαϊκών φορολογικών συντελεστών,

- φορολογικά μέτρα που οδηγούν σε χρεοκοπία τα λαϊκά στρώματα, με πλήρη αντιστροφή της φορολογικής κλίμακας
- ✓ την εκχώρηση κυριαρχικών μας δικαιωμάτων στους δανειστές μας.
- ✓ Ο οικονομικός και κοινωνικός πόλεμος που διεξάγεται σήμερα γίνεται για ακόμη πιο άνιση αναδιανομή του εισοδήματος και τη συσσώρευση πλούτου σε ακόμα λιγότερα άτομα.

ΑΣ ΓΙΝΕΙ Η ΚΡΙΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΩΝ

Αυτή η κυβέρνηση είναι και ανίκανη και επικίνδυνη και πρέπει να εκφράσουμε την οργή και την αγανάκτησή μας μέσα από τη δημιουργία ενός κοινού πολιτικού αγώνα με δυνάμεις που θα αμφισβήτησουν έμπρακτα τα συμφέροντα που εξυπηρετούν μνημόνια Τρόϊκα και ΔΝΤ.

Ας κάνουμε τώρα κάτι πριν ξεπουληθεί όλη η υποθηκευμένη χώρα, πριν ξεπουληθεί όλη η δημόσια περιουσία.

Ας βάλουμε την εσωτερική ανάπτυξη του καθενός μας στη θέση της διαφθοράς.

Ας γίνει η κρίση ευκαιρία για διαμόρφωση ριζοσπαστικών συλλογικοτήτων.

ΟΔΥΕ ΑΝΙΚΑΝΗ, ΑΒΟΥΛΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ

Είναι χρήσιμο συνάδελφοι να ξεκαθαρίσουμε ότι ήμασταν αντίθετοι στις 3ωρες στάσεις που αποφάσισε η ΟΔΥΕ και προτείναμε άλλες μορφές αγώνα. Όμως παρά την αντίθεσή μας δουλέψαμε για την επιτυχία τους και την στόχευση στα δίκαια αιτήματά μας, ενώ δεν είδαμε οι συνδικαλιστές των παρατάξεων που αποφάσισαν τις στάσεις να κάνουν το ίδιο. Πρέπει εδώ συνάδελφοι να τονίσουμε ότι οι καιροί δεν επιτρέπουν σε κανένα να μην αντιλαμβάνεται την αναγκαιότητα του αγώνα της κοινής δράσης πέρα από ιδεολογικές καθαρότητες ή αγκυλώσεις (με χωριστές πορείες, συγκεντρώσεις κλπ) που μόνο την απογοήτευση και την αμηχανία καλλιεργούν στον εργαζόμενο.

Στο συμβούλιο της ΟΔΥΕ 1/7/2011 ΠΡΟΤΕΙΝΑΜΕ ΤΑ ΕΞΗΣ

Για το μισθολόγιο: Επειδή η διοργάνωση συνεδρίου σήμερα είναι δύσκολη λόγω καλοκαιριού, να δημιουργηθεί μια επιτροπή διαπαραταξιακή που θα επεξεργαστεί στόχους και αιτήματα με κόκκινη γραμμή ότι δεν κάνουμε ούτε ένα βήμα πίσω από τις αποδοχές μας προ μνημονίου. Σε περίπτωση που δεν ψηφιστεί το μισθολόγιο μέσα στο καλοκαίρι προτείνουμε για άλλη μια φορά την σύγκληση έκτακτου Πανελλαδικού Συνεδρίου μέσα στον Σεπτέμβρη. Οι παρατάξεις που αντέδρασαν στη μη σύγκλιση Συνεδρίου και στην προετοιμασία του κλάδου έχουν εγκληματικές ευθύνες!

Για το ωράριο: Επαναλαμβάνουμε "το ωράριο στη συνεδρίαση είναι αδιαπραγμάτευτο" και δεν μπορεί να αποτελέσει μέρος συναλλαγής ή ανταπόδοσης όπως δυστυχώς πληροφορύμαστε ότι συζητούν κάποιοι ερήμην μας. Η ΟΔΥΕ προτείνουμε να πρωτοστατήσει σε συνάντηση με Ένωση Δικαστών και ΔΣΑ για κοινή αντιμετώπιση.

Προτείνουμε η ΟΔΥΕ να δράσει συντασσόμενη με τα τριτοβάθμια σωματεία και ανταποκρινόμενη στο λαϊκό κάλεσμα για την απόκρουση των άδικων και ανάλγητων μέτρων που ψηφίστηκαν ενάντια στα εργατικά δημοκρατικά και κοινωνικά μας δικαιωμάτα. Συμμετοχή στο κίνημα των πλατειών.

Η ΟΔΥΕ συνεδρίασε και δεν αποφάσισε τίποτα. Δηλαδή παρέπεμψε να αντιμετωπιστούν όλα από το Προεδρείο της ΟΔΥΕ. Δυστυχώς αυτή η Ομοσπονδία στην κρίσιμη αυτή στιγμή δεν έχει ούτε πολιτική ούτε τακτική, ούτε στρατηγικούς στόχους.

Είναι ανίκανη άβουλη και επικίνδυνη. Σας καλούμε να συμβάλλετε στη δημιουργία μιας νέας υγιούς συνδικαλιστικής πλειοψηφίας. Υπάρχει ανάγκη για νέο ενωτικό συνδικαλιστικό κίνημα πλειοψηφικό με άμεση δημοκρατία.

Η οργή και η αγανάκτησή μας να γίνουν δράση για την ανατροπή της γραφειοκρατίας και της αδράνειας. Οι στιγμές είναι ιστορικά πυκνές και πρέπει να συνδιαμορφώσουμε μια νέα πολιτική πραγματικότητα.

ΙΟΥΛΙΟΣ 2011