



## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συναδέλφισσες - οι

Το θέατρο του παραλόγου συνεχίζεται από πλευράς Ομοσπονδίας, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι Σύλλογοι είναι άμοιροι ευθυνών. Πλησιάζουμε στη λήξη της θητείας της ΟΔΥΕ και τίποτα δεν έχει γίνει για τον κλάδο. Γίνονται διοικητικά συμβούλια με κατεβατά ημερήσιας διάταξης και αναλώνονται στο μεγαλύτερο μέρος τους με το ταμείο (αλήθεια έγινε παράδοση & παραλαβή;;;;) ή με κατάθεση πληθώρας προτάσεων κι αν περισσέψει χρόνος συζητάνε και λίγα ακόμα θέματα, αναβάλλοντας τα υπόλοιπα (τα πολλά και πιο σοβαρά) για το επόμενο ΔΣ. Παίρνονται αποφάσεις κι αν έχει όρεξη το προεδρείο τις υλοποιεί (πράγμα πολύ σπάνιο). Αν δεν έχει, δέχεται πυρά από μέλη του ΔΣ και δεν ιδρώνει το αυτί του. Πόσες αποφάσεις έχετε πάρει μέχρι σήμερα και πόσες έχετε υλοποιήσει;;; Για πόσο ακόμα θα εμπαίζετε τον κλάδο;;; Για πόσο ακόμα θα κάθεστε στις «πολυθρόνες» σας και θα σφυρίζετε αδιάφορα;;;

Πανηγύριζαν οι «κυβερνητικοί» συνδικαλιστές και θριαμβολογούσαν για τις προσλήψεις που όπως καμαρώνουν δρομολόγησαν (κάποιες από αυτές έγιναν), στην προηγούμενη θητεία της ΟΔΥΕ, όπου είχαν το προεδρείο. Προς τι ο θρίαμβος, τη στιγμή που μέσα στο 2017 παραιτήθηκαν μόνο στην Ευελπίδων τουλάχιστον 40 συνάδελφοι;;; Αν προσθέσουμε και όσους δεν άντεξαν την πίεση της δουλειάς και έφυγαν για το μακρινό ταξίδι χωρίς επιστροφή, βρισκόμαστε στον ίδιο παρονομαστή!!!!

Η επιτροπή των Κωδίκων τελειώνει όπου να' ναι το έργο της και ακόμα ΔΕΝ γνωρίζουμε την επίσημη θέση της ΟΔΥΕ επ' αυτών. Συμμετέχουν οι εκπρόσωποι μας, με τις προσωπικές ή παραταξιακές τους προτάσεις. Αποφασίσατε συνέδριο για Φεβρουάριο, που στο τελευταίο Δ.Σ. το πήγατε για αρχές Μαρτίου, αλλά ο Πρόεδρος (ο οποίος είχε μειοψηφήσει) έντεχνα όρισε Δ.Σ. 27/2 για να μην προλάβουν, όπου προσδιορίστηκε εκ νέου μεταξύ 20 - 24 Μαρτίου. **Είμαστε από αυτούς που θέλουν το συνέδριο όχι μόνο για να «ξεγυμνωθείτε» τελείως, αλλά και για να προχωρήσουν οι αποφάσεις που κρατάτε στα συρτάρια σας. Μήπως όμως θα ήταν καλύτερα να το βαφτίσετε εκλογοαπολογιστικό;;;**

Κάντε επιτέλους κάτι καλό και για τον κλάδο. Οι Ιάπωνες το ονόμαζαν χαρακίρι. **Εμείς σας καλούμε σε συνδικαλιστική αυτοχειρία**, για να φύγετε με ψηλά το κεφάλι. Θα είναι κρίμα να «σας φύγουν», γιατί όπως και να το κάνουμε, κάτι έχετε προσφέρει στο παρελθόν για τον κλάδο, άλλος λίγο κι άλλος πολύ.

Συναδέλφισσες - οι

Τι φταίει τελικά που τίποτα δεν «περπατάει» στον κλάδο;;; Τι φταίει που όσο δεν καλείστε να αναλάβετε ευθύνες κάθεστε αναπαυτικά στους θώκους σας και όταν είναι να τις αναλάβετε παραιτείστε;;; Γνωρίζετε φυσικά ότι ο **Πρόεδρος Του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ κατά τη διάρκεια του χτεσινού συμβουλίου παραιτήθηκε προφορικά με τη δέσμευση να το κάνει και εγγράφως την επομένη**;;; Τι τον οδήγησε σ' αυτήν του την απόφαση;;; Μήπως η οριστικοποίηση του συνεδρίου που ΔΕΝ ήθελε;;; Μήπως γιατί του ζητήθηκε να υπογράψει βεβαιώσεις, που είχαν να κάνουν με το γνωστό πλέον θέμα του ταμείου;;; Γιατί τώρα και όχι νωρίτερα;;; Έτσι κι αλλιώς μόνο πρόεδρος δεν ήταν. Γιατί αν ήταν, θα τον ακολουθούσαν στην παραίτηση και τα υπόλοιπα μέλη του προεδρείου!!!!!!!

Αλήθεια η «ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» τι έχει να πει για την παραίτηση του προέδρου της;;; Το παιχνίδι το ανοίξατε κύριοι και θα μας αναγκάσετε να αντιδράσουμε, γιατί όταν η υπομονή ξεχειλίζει απ' τα όρια της, οι σκηνές που ακολουθούν είναι «ακατάλληλες για ανηλίκους». Το ότι δε μιλήσαμε και δεν αντιδράσαμε τις στιγμές που ίσως να έπρεπε, δεν δίνει σε κανέναν σας το δικαίωμα να μας θεωρεί χαζούς ή αφελείς. Όταν μάλιστα η ευγένεια τρέφεται για μεγάλο διάστημα από εκμετάλλευση και κοροϊδία, μπορεί να μετατραπεί με μεγάλη ευκολία στη χειρότερη αγένεια. Απλά οφείλετε να γνωρίζετε ότι η ευγένεια δεν σημαίνει ηλιθιότητα.



Η υπομονή είναι  
το καλύτερο όπλο  
άμυνας αλλά και  
η χειρότερη βόμβα  
όταν σκάσει