

ΔΙΑΤΟΜΕΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 22, 5^{ος} όροφος- 10680 Αθήνα

Τηλ.: 210 366 5046 -47

Email: dete.attikis@pasok.gr

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ
ΔΙΑΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ

Συντρόφισσες - Σύντροφοι,

Η Συνδιάσκεψη της Διατομεακής Επιτροπής των Οργανώσεων Εργασίας είναι ενταγμένη, στα πλαίσια των διαδικασιών που αποφάσισε το κίνημά μας, στη συγκροτημένη πορεία που είμαστε υποχρεωμένοι να ακολουθήσουμε ως κομματική οργάνωση προς την προγραμματική συνδιάσκεψη του ΠΑΣΟΚ της 3^{ης} του Σεπτέμβρη του 2011.

Η Εθνική προγραμματική συνδιάσκεψη αποφασίστηκε από το ΠΑΣΟΚ, στη κρισιμότερη συγκυρία που περνάει ο τόπος μας, με τη φιλοδοξία να αποτελέσει γεγονός εφάμιλλο του ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ του ΠΑΣΟΚ και να απαντήσει σε κρίσιμα ζητήματα για το παρόν και το μέλλον του κόμματος μας, για το παρόν και το μέλλον της κυβέρνησης, για το παρόν και το μέλλον της Χώρας μας. Δυστυχώς τα κείμενα που κατέβηκαν στις οργανώσεις προκειμένου να αποτελέσουν επικοδομητική βάση για συζήτηση αποδείχθηκαν κατώτερα των περιστάσεων, εκτός τόπου και χρόνου, πηγή ισοπέδωσης και απογοήτευσης και όχι γόνιμου και δημιουργικού προβληματισμού.

Κάτω από τις συγκεκριμένες συνθήκες θεωρήσαμε υποχρέωσή μας να ξεκινήσουμε την πορεία της οργάνωσης μας προς την Εθνική Συνδιάσκεψη

με θέσεις απόψεις και προτάσεις που έστω και την ύστατη ώρα θα προσδιορίσουν την πολιτική μας με βάση, τις αρχές, τους στόχους και την ιδεολογία μας, αποκαθιστώντας την χαμένη μας αξιοπιστία.

Αγαπητές συντρόφισσες - αγαπητοί σύντροφοι,

Εμείς σαν οργάνωση του ΠΑΣΟΚ στους χώρους της εργασίας διαπιστώνουμε και δυστυχώς δεν διαπιστώνουμε για πρώτη φορά από τις 4 του Οκτώβρη του 2009 τα εξής:

Η νέα Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ ήλθε στην εξουσία μετά από μια πολύ μεγάλη νίκη, συσπειρώνοντας τη μεγάλη πλειοψηφία του Ελληνικού Λαού, πάνω σε ένα πρόγραμμα που καμιά σχέση δεν είχε με αυτά που αρχίσαμε να ζούμε από την 1^η μέρα της νέας διακυβέρνησης.

Παρά το γεγονός ότι υπερακοντίσαμε και εξακολουθούμε να υπερακοντίζουμε τις ευθύνες της κυβέρνησης της Ν.Δ., για την 5ετία 2004-2009, η νέα κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ από τα πρώτα βήματα δεν έπεισε ότι έχει πρόγραμμα για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της χώρας.

Αντί να πιάσει τον ταύρο από τα κέρατα εμφανίστηκε διστακτική, δήλωσε άγνοια της πραγματικής κατάστασης που εκλέχτηκε να διαχειριστεί, έχασε ουσιαστικά τους επτά (7) πρώτους κρίσιμους μήνες καθυστερώντας εγκληματικά τις αποφάσεις, τις κινήσεις και τους χειρισμούς της για να διακηρύξει τις 5 του Μάη του 2010 ότι εκεί που είχε οδηγήσει τα πράγματα «δεν υπήρχε άλλη λύση».

Εμφάνισε λοιπόν ως λύση την υποχρεωτική πορεία, του μονόδρομου προς το ΜΝΗΜΟΝΙΟ, την ΤΡΟΪΚΑ και την εκχώρηση της κυβερνητικής εξουσίας στα GOLDEN BOYS του ΔΑΝΤ. της Ε.Ε. και της Ε.Κ.Τ.

Το τονίσαμε και τότε και δεν θα κουραστούμε να το επαναλαμβάνουμε. Εκεί που είχαμε οδηγήσει τα πράγματα πιθανόν να μην υπήρχε άλλη λύση στις 5 του Μάη του 2010. Σίγουρα υπήρχαν περιθώρια για άλλες επιλογές στις 5 του Οκτώβρη του 2009.

Αντί να αρχίσουμε να σπέρνουμε πανικό και τρόμο με τους τιτανικούς και τα περίστροφα έπρεπε να κρατήσουμε χαμηλούς τόνους τους πρώτους κρίσιμους μήνες να χαράξουμε μια στοιχειώδη γραμμή άμυνας μέσα από δανεισμό στα όρια της Ε.Ε., χωρίς να ανοίξουμε την όρεξη των κερδοσκόπων.

Ο νέος και άπειρος υπουργός οικονομικών δεν συνειδητοποίησε έγκαιρα ότι στην οικονομία και στη χώρα δεν υπάρχει η δυνατότητα της επιλογής «ο σώζων εαυτόν σωθήτω».

Αντί να περιορίσουμε τις διαπραγματεύσεις στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης τρομοκρατήσαμε τους πολίτες, έφυγαν από τη χώρα καταθέσεις τρομακτικού ύψους και υποψήφιοι επενδυτές, προκαλέσαμε καθίζηση στην αγορά.

Εκχωρώντας όλη την εξουσία στην ΤΡΟΪΚΑ, δώσαμε και εξακολουθούμε να δίνουμε την εικόνα μιας κυβέρνησης που αντί να διαπραγματεύεται και να διαπραγματεύεται σκληρά, απλά αποδέχεται τα τετελεσμένα. Όσο για τις βραδυφλεγείς αντιδράσεις κάποιων στελεχών της κυβέρνησης ότι θα παραιτηθούν αν τοποθετηθούν τοποτηρητές στα υπουργεία τους δεν μας πείθουν όπως δεν πείθουν και τους πολίτες. Η απόλυτα παθητική τους στάση ολόκληρο το διάστημα της νέας διακυβέρνησης τους έχει ήδη καταλογιστεί.

Είναι η δεύτερη χρονιά που η πολιτική μας χαρακτηρίζεται από δραματική μείωση των εισοδημάτων και ισοπέδωση κοινωνικών και

εργασιακών δικαιωμάτων. Είναι η δεύτερη χρονιά που η κυβέρνηση εξακολουθεί να πορεύεται χωρίς αναπτυξιακό σχέδιο με ... μοναδικό επίτευγμα το βάθεμα και το πλάτεμα της ύφεσης.

Το χειρότερο είναι ότι το ΠΑΣΟΚ σαν πολιτικός φορέας, όπως τονίζαμε και σε παλαιότερη απόφασή μας κρατήθηκε στο περιθώριο. Οι κρίσιμες για τον τόπο αποφάσεις πάρθηκαν από ελάχιστους ανθρώπους και οι υπογραφές μπήκαν από ακόμα λιγότερους ερήμην, ενός μεγάλου μέρους της κυβέρνησης, της κοινοβουλευτικής ομάδας και της κομματικής μας οργάνωσης.

Το κόμμα ΠΑΣΟΚ τέθηκε εκτός λειτουργίας σε όλα τα επίπεδα:

- Το Πολιτικό Συμβούλιο υπολειτουργεί χωρίς ποτέ να ενημερώνει τα μέλη μας και την κοινωνία για τις αποφάσεις του σε κρίσιμα θέματα.
- Το Εθνικό Συμβούλιο έχει οδηγηθεί στην απόλυτη αδράνεια επί της ουσίας ενώ τις ελάχιστες φορές που κλήθηκε σε συνεδρίαση η λειτουργία του υποβαθμίστηκε σκόπιμα και απαράδεκτα.
- Πρωτοβάθμια – δευτεροβάθμια – τριτοβάθμια κομματικά όργανα έχουν διαλυθεί με καθοριστική ευθύνη τόσο του Προέδρου όσο και του Γραμματέα, όπως επίσης και του Πολιτικού Συμβουλίου του Κινήματος.

Όσο για το ρόλο των θεσμών και των Συνδικάτων είναι πολύς καιρός που αποκαθλώθηκαν από τα βάθρα της δημοκρατίας. Βρίσκονται στο κέντρο μιας ολομέτωπης φασιστικής επίθεσης από διάφορα αντιδραστικά κέντρα στη χώρα μας που επενδύουν στην χρεωκοπία της, με βασικούς συμπαραστάτες σε αρκετές περιπτώσεις κορυφαίους κυβερνητικούς παράγοντες. Η κυβέρνηση στο σύνολο της επέλεξε και επιμένει να πορεύεται χωρίς κοινωνικούς και θεσμικούς συνομιλητές. Κρούσαμε τον κώδωνα του κινδύνου από τον πρώτο καιρό. Κανείς δεν επιθυμούσε να

ακούσει. Τώρα που οι αγανακτισμένοι κατέβηκαν στις πλατείες και το καθηγητικό κατεστημένο με βασικό ενορχηστρωτή τον πρώην υπουργό επικρατείας του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, Μίκη Θεοδωράκη ανακάλυψε για πρώτη φορά στα μετά το 1827 χρονικά ότι έχει φωνή, η κυβέρνηση καταγγέλλει τα ελάχιστα στελέχη του «μαζικού» κόμματος του ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε επίγνωση της πραγματικότητας ή εθελουφλούμε; Για να γυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά πολύ μας παρήγγειλε λίγο πριν την δύση του ο συμπαθής Μίκης. Προσοχή μην δύσει ο ήλιος πριν γυρίσει γιατί στο σκοτάδι η μουσική του Μίκη μπορεί να θυμίζει τη μουσική του Βάγκνερ.

ΘΕΣΕΙΣ - ΑΠΟΨΕΙΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΠΟΧΗ.

Σήμερα, με δεδομένη την παρακμή της πολιτικής και κοινωνικής ζωής, με δεδομένους τους όρους της σύγχρονης δουλείας που χαλκεύτηκαν σε βάρος του Λαού μας με απόλυτη κυβερνητική ευθύνη τι κάνουμε; Υπάρχουν πράγματα που μπορούμε να παλαίψουμε;

Εμείς λέμε ΝΑΙ παρά το γεγονός ότι χάθηκε πολύτιμος χρόνος. Πιστεύουμε ότι είναι καθήκον μας να στηρίξουμε τη χώρα και το Λαό μας.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ

1. Νέα συμφωνία με τους δανειστές μας για την επαναγορά του χρέους με καλύτερους όρους.
2. Επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής του χρέους.
3. Αναπροσαρμογή των επιτοκίων σε χαμηλότερα επίπεδα.
4. Προσπάθεια δημιουργίας πρωτογενούς πλεονάσματος με περιορισμό της σπατάλης και ενίσχυση της ανάπτυξης.
5. Ολοκληρωμένο στρατηγικό σχεδιασμό επανεκκίνησης της αναπτυξιακής πορείας της χώρας αποτέλεσμα θέσεων και προτάσεων που θα προκύψουν μέσα από συγκροτημένο κομματικό διάλογο.

• ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ

Η Ελληνική Κοινωνία δοκιμάζεται κάτω από το όριο της εξαθλίωσης. Τα εργασιακά δικαιώματα ισοπεδώνονται. Οι απολύσεις έχουν γίνει ανεξέλεγκτες. Δοκιμάζεται στο ακραίο όριο της ρήξης η κοινωνική συνοχή.

• ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΙΚΤΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ - ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ

1. ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ

- Ασφαλές εργασιακό πλαίσιο και στο Δημόσιο και τον Ιδιωτικό Τομέα με ενισχυμένους θεσμούς Διαιτησίας.
- Κατοχύρωση πραγματικά ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων.
- Να εισαχθή ο θεσμός της αιτιολογημένης απόλυσης.
- Οι ευέλικτες μορφές εργασίας να έχουν πραγματικά στοιχεία ασφάλειας.
- Διαμόρφωση συγκεκριμένης πολιτικής για τους ανέργους με ηλικία άνω των 55 ετών.
- Στοχευμένη πολιτική αναβάθμισης του ανθρώπινου δυναμικού.
- Ειδικές πολιτικές εισόδου των νέων στην παραγωγική διαδικασία.
- Ασφαλές εργασιακό πλαίσιο για το σύνολο των Δημοσίων Υπαλλήλων. Συγκεκριμένοι κανόνες αξιοποίησης - ένταξης του προσωπικού και αναγνώρισης του έργου του.

2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

Αποκατάσταση των συντάξεων στα επίπεδα του 70% - 100% των αποδοχών ανάλογα με τις προϋποθέσεις που έχει ο κάθε ασφαλισμένος.

3. ΜΙΣΘΟΙ

Χρονοδιαγράμματα αποκατάστασης της αγοραστικής δύναμης των εργαζομένων.

4. ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Συγκεκριμένες πολιτικές για άτομα ευάλωτα στις διακρίσεις (ΑΜΕΑ, Μονογονεϊκές οικογένειες, μειονεκτούσες ομάδες).

5. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

Ιδιαίτερη έμφαση στους δείκτες κοινωνικής προστασίας (ανεργία-επίδομα φτώχειας - πρόσβαση στις κοινωφελείς υπηρεσίες) έτσι ώστε να εξασφαλίζουν την κοινωνική αλληλεγγύη και την κοινωνική συνοχή.

6. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΕΡΕΥΝΑ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΑΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Α Π Α Ι Τ Ε Ι Τ Α Ι :

- Δημόσια Διοίκηση Συνεκτική - Οριοθετημένη - Διαρθρωμένη Κεντρική, - Περιφερειακή - Τοπική - Κοινωνική Διοίκηση, επικεντρωμένη στον άνθρωπο στενά συνδεδεμένη με τις κοινωνικές ανάγκες.
- Αντικειμενικό, Αδιάβλητο, Αξιοκρατικό Σύστημα Πρόσληψης και Υπηρεσιακής Εξέλιξης - Εκπαίδευση, δια βίου μάθηση λειτουργική εσωτερική αυτοτέλεια υπηρεσιών, στελεχών, εργαζομένων.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ

- Η Κυβέρνηση δεν διαθέτει αναπτυξιακό σχέδιο εξόδου από την κρίση.
- Διαπιστώνονται καθημερινά καθυστερήσεις στον κρατικό μηχανισμό, παλινωδίες και σύγχυση όσον αφορά τις αρμοδιότητες των υπουργείων.
- Απελπιστικά αργοί ρυθμοί αξιοποίησης του ΕΣΠΑ.
- Η Μικρομεσαία Επιχειρηματικότητα και οι επενδύσεις στο Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα είναι περιορισμένες έως ανύπαρκτες.

- Έλλειψη φιλικής συμπεριφοράς των τραπεζών απέναντι στην επιχειρηματική δραστηριότητα.
- Λιτότητα - Οικονομία σε Ύφεση - Λουκέτα στην Αγορά.
- Ιδιωτικοποίηση Τομέων Στρατηγικής Σημασίας.

ΝΕΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

- 1.** Η παραπέρα ιδιωτικοποίηση των επιχειρήσεων στρατηγικής σημασίας στερεί τη χώρα μας από τα βασικά αναπτυξιακά της εργαλεία. Προτείνουμε πολιτικές έμφασης στον αναπτυξιακό χαρακτήρα των επιχειρήσεων στρατηγικής σημασίας.
- 2.** Μείωση Φορολογίας, ΦΠΑ, Φορολογικών Συντελεστών με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας.
- 3.** Πολιτική Επενδύσεων. Διαμόρφωση όρων και προϋποθέσεων για την επανεπένδυση των κεφαλαίων των επιχειρήσεων.
- 4.** Αλλαγή γραμμής πλεύσης στην πολιτική εξαγωγών ειδικά απέναντι στους εξαγωγείς που το κράτος έχει τεράστιες οφειλές.
- 5.** Επί τέλους έμφαση σε ολοκληρωμένες πολιτικές τόσο στον πρωτογενή όσο και στον δευτερογενή τομέα της οικονομίας.
- 6.** Μετά από δεκαετίες σχοινοβασιών, ήλθε η ώρα της Ελληνικής Γεωργίας. Κοντεύουμε να καταστήσουμε μόνο καταναλωτές εισαγόμενων αγροτικών προϊόντων στον ίδιο μας τον τόπο. Στροφή λοιπόν σε ολοκληρωμένες πολιτικές στην Ελληνική Γεωργία.
- 7.** VETO στις ευρωπαϊκές πολιτικές που σκανδαλωδώς στηρίζουν τις Βόρειες Χώρες. Τα προϊόντα του ΝΟΤΟΥ βρίσκονται σε διωγμό. Πρέπει να διαπραγματευτούμε σκληρά μια κοινή αγροτική πολιτική (ΚΑΠ) που θα στηρίζει τις περιθωριακές και υπερχρεωμένες χώρες.

8. Μηχανισμοί υποστήριξης φιλικοί τόσο στη μεγάλη όσο και στη μικρομεσαία επιχειρηματική δραστηριότητα.

9. Αξιοποίηση του ΕΣΠΑ με ρυθμούς που δεν στερούν από τη Χώρα μας κρίσιμες παραγωγικές δυνατότητες. Η γάγγραινα της γραφειοκρατίας πρέπει να σταματήσει να κατατρώγει το παρόν και το μέλλον της Εθνικής μας Οικονομίας.

10. Η επόμενη κρίση που σίγουρα θα μας αποβάλλει από τις αγορές θα είναι κρίση ποιότητας των προϊόντων που εξακολουθούμε να παράγουμε και να εξάγουμε. Η υποβάθμιση των διαδικασιών εξαγωγής των Ελληνικών προϊόντων αποβαίνει σε βάρος της ποιότητάς τους. Απαιτείται λοιπόν έλεγχος της αγοράς και προϊόντα με προδιαγραφές που θα διασφαλίζουν τόσο την υγεία όσο και την ασφάλεια των καταναλωτών.

11. Πολιτικές Ανάπτυξης με περιβαλλοντολογική ευαισθησία. Όχι στις γραφειοκρατικές λογικές και την ακαμψία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Κλιματικών Αλλαγών.

12. Στον τομέα του Τουρισμού η κρίση ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών αποτελεί την βασική όψη του προβλήματος. Αντί να πανηγυρίζουμε για την ποσοτική αύξηση των αφίξεων ας σκύψουμε περισσότερο στην βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, στην αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού και στο σεβασμό των εργαζομένων από την πλευρά των εργοδοτών.

Ας συγκεντρώσουμε την προσπάθεια στη διαμόρφωση πολιτικών επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου και ανάπτυξη υποδομών με σεβασμό στο περιβάλλον.

13. Στον τομέα της Ναυτιλίας και της Αλιείας η εικόνα του Υπουργείου είναι πολύ χλωμή. Κάποια στιγμή πρέπει να δώσει συγκεκριμένο

στίγμα και να εφαρμόσει πολιτικές που θα φέρουν το οικονομικά παραγόμενο αποτέλεσμα της ναυτιλίας στη χώρα.

14. Πέρασαν 20 μήνες στον τομέα του Πολιτισμού και οι προτεραιότητες της πολιτικής μας ακόμη απουσιάζουν. Δεν είναι δυνατό να περιμένουμε την έναρξη της τουριστικής περιόδου για να στήσουμε τις στρατιές της άνεργης γενιάς των 500€ στις ουρές, προκειμένου να λειτουργήσουν σε 2^η βάρδια τα Ελληνικά Μουσεία. Δεν μπορεί αυτή να είναι η πολιτική του Υπουργείου σε μια ευρωπαϊκή χώρα που θεωρεί τον πολιτισμό έναν από τους σημαντικότερους τομείς της Ελληνικής Οικονομίας.

15. Το μικρό - ευέλικτο - αποτελεσματικό υπουργικό συμβούλιο ακόμη αναζητείται. Τόσο το εγχείρημα του 2009 όσο και εκείνο του 2010 δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα. Ο Συντονισμός και η αποτελεσματικότητα όχι μόνον δεν βελτιώθηκαν αλλά οδηγηθήκαμε σε χειρότερο σημείο. Τα εγκεφαλικά σχήματα που επιβλήθηκαν πεισματικά, κόντρα στα επιστημονικά και διοικητικά δεδομένα, όχι μόνο δεν απέδωσαν αλλά επέτειναν τη σύγχυση και την κακοδαιμονία της Δημόσιας Διοίκησης. Οι εργαζόμενοι με τεκμηριωμένες προτάσεις προσπάθησαν να προλάβουν κάποια από αυτά αλλά σε εποχές μνημονίου ποιος ακούει τους εργαζόμενους. Σήμερα διαβάζουμε ότι έχουν πειστεί και οι φανατικότεροι υποστηρικτές των συγκεκριμένων σχημάτων για την αποτυχία τους. Αναζητούνται λοιπόν όχι αλχημιστές, αλλά νέα σχήματα. Άλλο σχήμα το 2009 άλλο το 2010 άλλο το 2011..

Συντρόφισσες - Σύντροφοι

Η Διατομεακή Επιτροπή και οι οργανώσεις εργασίας λένε όχι στην κατάθλιψη και την ιδιώτευση. Πρέπει να ξεκινήσουμε και πάλι μαζί με τις οργανώσεις μας μαζί με τους Έλληνες Πολίτες σε ένα νέο στρατηγικό

σχεδιασμό. Η πολιτική έξω από τα όρια της ιδεολογίας μας δεν μας πάει πουθενά. Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ πρέπει να βγει με ειλικρίνεια μπροστά στο κόμμα και την κοινωνία, να αναλάβει τις βαριές ιστορικές του ευθύνες και να διορθώσει ότι στράβωσε. Εμείς οφείλουμε να ανοίξουμε το δρόμο της σοσιαλιστικής παράταξης σε παγκόσμια κλίμακα. Ο άνθρωπος σαν αξία πρέπει να τοποθετηθεί στο κέντρο και της πολιτικής και της ιδεολογίας μας. Η πρότασή μας πρέπει να υπηρετεί τις πανανθρώπινες αξίες του σοσιαλισμού και όχι την βαρβαρότητα των τραπεζιτών, των χρηματιστών και των αγορών. Η αγανάκτηση δεν μπορεί να σταθεί σαν ιδεολογικός όρος στις σύγχρονες κοινωνίες. Η πρότασή μας θωρακίζοντας τους θεσμούς, θέτοντας στο προσκήνιο τις δικές μας ιδέες που είναι όσο ποτέ επίκαιρες θα δώσει όραμα και προοπτική στην νεολαία και το Λαό μας.