

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Θεσσαλονίκη 17-6-2013

Το δρόμο για λουκέτα - εξπρές σε πρώην ΔΕΚΟ και άλλους φορείς του Δημοσίου άνοιξε διάπλατα η κυβέρνηση, με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που δίνει τη δυνατότητα στον υπουργό που εποπτεύει έναν Οργανισμό να τον κλείνει με συνοπτικές διαδικασίες, να απολύει το προσωπικό και να εκποιεί την περιουσία του. Η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου εφαρμόστηκε άμεσα στην ΕΡΤ. Στην ίδια λίστα εντάσσονται δεκάδες ακόμα Οργανισμοί και φορείς του Δημοσίου, με χιλιάδες εργαζόμενους.

Με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου η κυβέρνηση άναψε το «πράσινο φως» για να προχωρήσει ταχύτερα η κατάργηση και συγχώνευση δημόσιων φορέων και Οργανισμών (στη σχετική λίστα είναι και το ΤΑΧΔΙΚ), εξέλιξη που θα έχει σοβαρές συνέπειες για το λαό συνολικά και τους εργαζόμενους στους υπό κατάργηση ή συγχώνευση Οργανισμούς ειδικότερα. Η απόφαση της κυβέρνησης συνιστά βήμα κλιμάκωσης της επίθεσης που εξαπολύει σε βάρος του λαού, με στόχο να προσαρμόσει το Δημόσιο στις σύγχρονες ανάγκες του κεφαλαίου και να ανοίξει κερδοφόρα πεδία δράσης για λογαριασμό του.

Ο μόνος δρόμος για να τους σταματήσουμε πριν οδηγήσουν εμάς και τις οικογένειές μας στην εξαθλίωση και την απελπισία, είναι η κινητοποίηση ΟΛΩΝ των εργαζομένων σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, των ανέργων και απολυμένων, με την οργάνωση συντονισμένων και καλά προετοιμασμένων αγώνων με τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή, διάρκεια και αποτελεσματικότητα.

Η αλληλεγγύη που δείχνουν οι εργαζόμενοι και τα λαϊκά στρώματα στον αγώνα των εργαζομένων στην ΕΡΤ, από την πρώτη στιγμή που η κυβέρνηση ανακοίνωσε την πρόθεσή της να κλείσει την ΕΡΤ και να πετάξει στο δρόμο τους εργαζόμενους, έχει μεγάλη σημασία.

Η αλληλεγγύη είναι όπλο στα χέρια των εργαζομένων. Είναι μαχαιριά στην καρδιά της κυρίαρχης προπαγάνδας που θέλει τους εργαζόμενους διαιρεμένους, που επιδιώκει να στρέφει τον έναν κλάδο ενάντια στον άλλο εφαρμόζοντας μέχρι κεραίας την αρχή του «διαίρει και βασίλευε», επιστρατεύοντας τη συκοφάντηση των εργαζομένων «ρετιρέ», «αργόσχολοι», «ιερές αγελάδες», «συντεχνίες», «προνομιούχοι» και άλλους τέτοιους χαρακτηρισμούς έναντι όποιου κλάδου κινητοποιείται. Τέτοια επιχειρήματα έχουν επιστρατεύσει κατά καιρούς οι κυβερνήσεις ενάντια σε απεργούς ναυτεργάτες, σε απεργούς στις συγκοινωνίες, σε απεργούς εκπαιδευτικούς κ.λπ.

Απέναντι σε αυτήν την καλοκουρδισμένη μηχανή προπαγάνδας της κυβέρνησης, οι εργαζόμενοι, όλοι οι εργαζόμενοι, όλων των κλάδων, πρέπει να δυναμώσουν την έμπρακτη αλληλεγγύη.

Η αντιλαϊκή επίθεση της κυβέρνησης αφορά όλους μα όλους τους εργαζόμενους σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, αφορά όλο το λαό. Και γι' αυτό πρέπει να βρει απέναντί της όλους τους εργαζόμενους, όλο το λαό σε μια ενιαία σφιχτή γροθιά, για έναν ενιαίο αγώνα που θα στοχεύει στη ρίζα των προβλημάτων του λαού.

**Συν/φοι σήμερα μας χρειάζονται αλλά αύριο θα έρθει και η σειρά μας
Αν δεν αντιδράσουμε σήμερα, αύριο θα είναι αργά.**