

**Μπαίνουμε (και μπαίνω) "ΞΑΝΑ" στο "παιχνίδι"... Κείμενο του Χρήστου Καϊμενάκη, Υποψηφίου με τον Ενωτικό Συνδυασμό ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ στον Σύλλογο Δικαστικών Υπαλλήλων Αθήνας (ΣΔΥΑ), για Συνέδρους και ΔΣ, στις Εκλογές της 7ης Νοεμβρίου 2018, την ερχόμενη Τετάρτη...**

Αγαπητέ μου Συνάδελφε, Καλημέρα! Buenos Dias!

Αφιερωμένο σε όλα τα θηλυκά κι αρσενικά

Συνδικαλιστικά και μη ..."Αγρίμια".

Με αυτή τη μουσική υπόκρουση, "σηκωνόμαστε" και μπαίνουμε "ΞΑΝΑ" στο "παιχνίδι". Στον "χορό".

Με λογική και συναίσθημα μαζί (!), με βούληση και δύναμη.

Με λογισμό και μ' όνειρο να ενωθούμε και να αγωνιστούμε ξανά για να βγούμε από το γκρίζο... Και ΘΑ ΒΓΟΥΜΕ!

Με αυτό το συναισθηματικά φορτισμένο μουσικό κομμάτι ως υπόκρουση, ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΤΡΙΜΜΕΝΑ, μπαίνω και προσωπικά "ξανά" δυνατά και με ΖΩΝΤΑΝΙΑ στο "παιχνίδι".

Όπως πάντα, όπως με ήξερες και με γνωρίζεις.

Και πιο πολύ, μάλιστα! Σαν το "παλιό" κρασί!

Με αυτό το μουσικό κομμάτι επέλεξα να ξεκινήσω τον ΠΡΟΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥ ΑΓΩΝΑ.

Ναι, τον προτελευταίο, μέχρι το 2022...

Θα ήθελα να είσαι κοντά και να στηρίζεις.

Με όποιο τρόπο εσύ αποφασίσεις.

Εσύ που είσαι ο Κυρίαρχος!!!

Σε ό,τι με αφορά, απλά, θα το ανταποδώσω στο πολλαπλάσιο. Σε σένα, στον κλάδο, στη Γραμματεία, στον Συνδικαλισμό... Όπως πάντα! Χωρίς διακρίσεις, χωρίς τσιγκουνιά στην προσφορά, χωρίς δειλία και χωρίς υπολογισμό του κόστους και των θυσιών απέναντι στην κάθε μορφής αυταρχική εξουσία...

Αθήνα, Τρίτη 30 Οκτωβρίου 2018

Με φιλιά (τρίτονη)!

## Σαλώμη - Λιζέτα Καλημέρη & Σωκράτης Μάλαμας

