

**Κείμενο του Χρήστου Καϋμενάκη, Ταμία του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ..., με θέμα: Ένας φανταστικός αλλά αληθινός διάλογος ανάμεσα σε τρεις πραγματικούς πρωταγωνιστές, ρόλους και πρόσωπα, για Αλλαγή Εργασιακής Σχέσης, από Ιδιωτικού σε ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ....  
Αθήνα 29/10/2017.**

Ένας ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΣ, φανταστικός, αλλά ΟΥΣΙΑΣ κι ΑΛΗΘΙΝΟΣ διάλογος!  
Με 3 πρωταγωνιστές, 3 ρόλους, από 3 πραγματικά πρόσωπα, σε πραγματικό χρόνο και χώρο, εδώ δίπλα μας...

- Χρ. Καϋμενάκης, μονολογώντας: Και πάνω κει που, ως ΑΙΡΕΤΟΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ, ανάπτυσσα (στον ΑΓΑΝΑΚΤΙΣΜΕΝΟ συνάδελφο μου) διεξοδικά και με ουσιαστική γνώση και ενημέρωση, (ανάπτυσσα) το ζήτημα "Αλλαγή της Εργασιακής Σχέσης των Συναδέλφων Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ) και τη Μετατροπή της σε Σχέση Εργασίας Δημοσίου Δικαίου (ΔΔ) στα Δικαστήρια", ξαφνικά, εκείνη τη στιγμή που πίστευα ότι επικοινωνούσαμε, έρχεται με ορμή και οργή ο ΑΓΑΝΑΚΤΙΣΜΕΝΟΣ πολίτης και εργαζόμενος στα δικαστήρια με σχέση ΙΔΑΧ, και με στήνει ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ, ΣΤΟΝ ΤΟΙΧΟ, ΣΤΑ 5 ΜΕΤΡΑ, ΕΤΟΙΜΟΣ ΝΑ ΜΕ ΚΑΤΑΤΡΟΠΩΣΕΙ. ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ακριβώς ΠΟΥ ΕΨΑΧΝΑ ΛΥΣΕΙΣ, ΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΛΩΝΑ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΙΛΑΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΜΟΥ, ΕΚΕΪΝΗ ΤΗΝ ΙΕΡΗ ΚΑΙ ΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ ΣΤΙΓΜΗ, μου πετάει κατάμουτρα, την ερώτηση:

- Αγανακτισμένος πολίτης, ΑΠΕΥΘΥΝ[ΌΜΕΝΟΣ ΣΕ ΜΕΝΑ: "Ποιος υπερσυνδικαλιστής (δεν υποτιμώ κανέναν, αλλά μεγάλε, αν το καταφέρεις είσαι σούπερμαν) θα καταφέρει να αλλάξει αυτήν την πορεία και να αλλάξει όοοολη αυτή την κατάσταση;"

- Χρ. Καϋμενάκης, μονολογώντας: Πάνω εκεί, ακριβώς, ρε γαμώτο μου, αρπάζει την ευκαιρία "Ο ΆΛΛΟΣ, Ο ΝΕΟΣ ΚΑΙ ΩΡΑΙΟΣ" ΥΠΕΡΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΜΠΑΙΝΕΙ ΣΤΗ ΜΕΣΗ, απευθυνόμενος στον ΑΓΑΝΑΚΤΙΣΜΕΝΟ.

Τον πήρε ΜΟΝΟΤΕΡΜΑ τον συνάδελφο μου, ΜΟΝΟΛΟΓΩΝΤΑΣ:

- Νέος Υπερπολιτικός, επονομαζόμενος "Ο Άλλος", απευθυνόμενος στον συνάδελφο μου: "Αγανακτισμένε, ρωτάς ποιος θα τα αλλάξει όοοολα;"

- "Εγώ", απάντησε "Ο Άλλος".

- "Εγώ, ο ένας και μοναδικός, ο σούπερμαν, θα τα αλλάξω όοοολα Αγανακτισμένε ΙΔΑΧ", είπε "Ο Άλλος" τη δεύτερη μέρα!

- "Εγώ", είπε ξανά, την τρίτη μέρα"! "Εγώ, Εγώ ο σούπερμαν θα σε σώσω"! "Εγώ είμαι ο σωτήρας που γυρεύεις, επειδή Εγώ δεν πλατειάζω, Εγώ δεν σας λέω πολλά και δεν ζητάω πολλά από σας", συνέχισε "Ο Άλλος".

" Ο Άλλος", που σαν πονηρός πολιτικάντης πολιτευτής, δεν λέει, δεν αναλύει, δεν πλατειάζει και δεν ζητά πολλά από τον Λαό Του, παρά μόνο Υπόσχεται πολλά και με συνθήματα. Δεν λέει και δεν ζητά πολλά αναλυτικά, για να μη φανεί το ψέμα, ο λαϊκισμός, η άγνοια, η σκοπιμότητα κι η αυταπάτη του, γι αυτό και δεν αναλύει, δεν πλατειάζει.

- "Εγώ..., Εγώ..., Εγώ..., Εγώ είμαι ο σωτήρας που ψάχνετε", επιμένει να λέει κάθε μέρα!!!  
 - "Εγώ, και μη με ρωτάτε πως και γιατί, αρκεί να με ακολουθήσετε!"  
 - "Εγώ θα τα κάνω όλα, εσείς ηρεμήστε, χαρείτε, αμφισβητείστε τους παλιούς, τους σημερινούς Χαλίφηδες, κι αράξτε στον καναπέ σας. Μην ακούτε κανέναν, μόνον εμένα, εμένα τον "Άλλον"..."

- "Εγώ, συνέχισε με έπαρση, εγώ, επειδή είμαι ΆΛΛΟΣ, ΝΕΟΣ ΚΙ ΩΡΑΙΟΣ. Γι αυτό και με μια κίνηση, με ένα άρθρο, έναν νόμο, ένα σκίσιμο, άντε και με ένα ΜΑΓΙΚΟ ΡΑΒΔΙ, με ένα ΛΥΧΝΑΡΙ, έναν ΤΣΑΜΠΟΥΚΑ, ένα δημοψήφισμα, με έναν ζουρνά κι ένα ταμπούρλο, με ένα "μαντάμ"..., θα κάνω τις επιθυμίες σου πραγματικότητα", είπε για τελευταία φορά την τελευταία μέρα πριν γίνει Χαλίφης στη θέση του προηγούμενου Χαλίφη!!!

Τέλος πρώτης σκηνής

.....

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ, από την προηγούμενη σκηνή:

- Χρ. Καϊμενάκης, μονολογώντας, πάλι: Κι έτσι, "Ο Άλλος", κατάφερε και με ξέκοψε από τον Αγανακτισμένο συνάδελφο μου, πάνω που του εξηγούσα πως θα λύσουμε το πρόβλημα, αρκεί να τα βάλουμε κάτω του έλεγα, να κάνουμε διάλογο, να σκεφτούμε, και να αγωνιστούμε ΜΑΖΙ, κι ας διαφωνήσουμε...

Του τα έλεγα και του τα εξηγούσα.

Να τη βρούμε πρώτα εμείς τη μέθοδο που θα λύσουμε το πρόβλημα, κι άστον τον "Άλλο, τον Νέο, τον Ωραίο". Μην τον αφήσεις να μπει ανάμεσα μας! Εμείς είμαστε ΜΑΖΙ, ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ, ΑΔΕΛΦΙΑ, ΚΙ ΑΣ ΤΣΑΚΩΝΟΜΑΣΤΕ, ΚΙ ΑΣ ΔΙΑΦΩΝΟΥΜΕ. Εμείς την έχουμε τη δύναμη και την εξουσία, εκείνος την ασκεί μετά από την ψήφο μας. ΑΛΛΑ Η ΕΞΟΥΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ ΙΔΙΑ, όποιος κι αν την ασκεί! ΔΕΝ ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΜΕ ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ και με την Ψ'ΗΦΟ Μ'ΟΝΟ...

Αλλά ήταν πλέον αργά!

Είχε μπει στη μέση και μας κατατρόπωσε "Ο Άλλος", ο ψευδοπροφήτης...

Ο Άλλος, ο Νέος, ο Ωραίος.

Και τον γοήτευσε τον Αγανακτισμένο...

Κι έτσι, πάει, χώρισαν οι δρόμοι ανάμεσα σε μένα και στον αγανακτισμένο συνάδελφο μου. Δεν ακούγαμε πια ο ένας τον άλλον.

Είχε μπει στη μέση και μας κατατρόπωσε "Ο Άλλος", ο ψευδοπροφήτης...

.....  
 - Αγανακτισμένοι ΣΥΝΑΔΕΛΦΟ, εν χορώΙ: Κι εμείς, ή μάλλον ΟΙ ΑΓΑΝΑΚΤΙΣΜΕΝΟΙ, τον αποθεώσαμε "Τον Άλλο". Ζητωκραυγάζοντας. Αφού δεν λέει πολλά, παρά μόνο συνθήματα. Δεν μας ζητάει τίποτα, ούτε καν να αγωνιστούμε ξανά πια, αλλά ούτε και να ψαχνόμαστε - δεν μας αφήνει καν να διαβάζουμε και να μελετήσουμε, ούτε να αναρωτιόμαστε και να τον ρωτάμε έστω!

Ενώ συκοφαντεί και στοχοποιεί, παροτρύνοντας μας να μην ακούμε όσους μακρηγορούν, όσους λένε την ουσιαστική γνώση και την αλήθεια, όσους ΠΛΑΤΕΙΑΖΟΥΝ, όσους δεν είναι ΛΑΪΚΙΣΤΕΣ...

Ενώ αυτός ΔΕΝ ΠΛΑΤΕΙΑΖΕΙ.

Τα είπαμε και πιο πάνω.

.....  
 - Αγανακτισμένοι και Χρ. Καϋμενάκης, μαζί: Αλλά τι κι αν τον σταυρώσουμε τον ψευδοπροφήτη, τι κι αν τον σταυρώσαμε, πάλι κάναν ίδιο ψευτοσωτήρα θα βρούμε. Αρκεί να μη μας λέει πολλά, να μην πλατειάζει, και να μη μας ζητάει να βάλουμε κι εμείς κάτι από τον χρόνο, από τη μνήμη, από τη σκέψη, από τη λογική μας... Αρκεί να πάει με τις επιθυμίες μας, χαϊδεύοντας κάπου κάπου και τ' αυτιά μας. Με κάνα (παρα)μύθι πολιτικό και συνδικαλιστικό, και με (αυτ)απάτες, σε μια εποχή που ο μύθος κι η αυταπάτη αποθεώνονται, και βυθίζεται η ενοχλητική αλήθεια.

Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2017.

Χρήστος Καϋμενάκης, συνδικαλιστής - αιρετός εκπρόσωπος των δικαστικών υπαλλήλων ανεξαρτήτως γενιάς, χρώματος ιδεών, σχέσεων εργασίας, συμπαθείας, πόλης...

Που έχω την επιλογή να προσφέρω κατά συνείδηση πλήρη και ουσιαστική γνώση και ενημέρωση, με μελέτες, ιδέες και προτάσεις, τεκμηριωμένες, εμπειριστατωμένες, και ρεαλιστικές...

Όλα αυτά, αποσκοπώντας σε λύσεις, δηλαδή με συναισθηματική λογική και με διάθεση ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ, ΚΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΤΙΚΗ ή μόνο ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ.

Κι ως ΑΝΤΙΔΟΤΟ ΣΤΟ ΑΚΑΤΑΣΧΕΤΟ ΜΑΖΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΤΟΥ ΛΑΙΚΙΣΜΟΥ, ΤΗΣ ΗΜΙΜΑΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΑΪΚΙΣΤΩΝ...

Τέλος δεύτερης σκηνής

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

Αθήνα Οκτώβριος 2017, Χρήστος Καϋμενάκης, Ταμίας του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ και Μέλος του Δ.Σ. του ΣΔΥΑ. (Εκπρόσωπος του συνδυασμού ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, και μέλος του συνδυασμού ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ στην ΟΔΥΕ)