

ΑΣΠΡΗ ΜΕΡΑ - ΜΑΥΡΗ ΜΕΡΑ Τ' ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΤΟ ΠΑΛΙ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΣΧΟΣ

ΕΚΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΟΔΥΕ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΛΕΙΟΨΗΦΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΣΕ ΨΗΦΟΥΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ - (τώρα απλό μέλος στο ΔΣ, με τη παράταξη της ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ)

Η ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ως συνδημιουργός της ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ, την έκανε πρώτη δύναμη για να αλλάξουν όλα όπως το είχε υποσχεθεί . Και θα αλλάξουν γιατί ο κόσμος πάει μπροστά, είναι νομοτέλεια...

ΕΧΩ ΠΟΛΛΑ ΝΑ ΠΩ ΑΛΛΑ ΤΑ ΚΡΑΤΩ ΓΙΑ ΑΡΓΟΤΕΡΑ.

ΚΑΤΙ ΜΟΥΡΘΕ ΟΜΩΣ , ΚΑΤΙ ΝΑ ΣΑΣ ΠΩ, ΕΤΣΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΙΑΤΙ ΒΛΕΠΩ ΜΙΑ ΑΝΑΚΑΤΩΣΟΥΡΑ.....

ΓΙΑ ΝΑ ΘΥΜΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΛΙΟΙ ΚΑΙ ΝΑ ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ ΟΙ ΝΕΟΙ

ΕΓΡΑΦΕ ΠΡΙΝ ΛΙΓΟ ΚΑΙΡΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΗΓΕΤΕΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΤΑ:

.....Συνάδελφοι - συναδέλφισσες,

.....ΜΑΥΡΗ ΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ . ΤΟ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

*.....Είναι όλοι αυτοί (εν. τα μέλη της **ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ**) που προσπαθούσαν να μας πείσουν μήνες τώρα πως ο κώδικας χρειάζεται αλλαγές !!!..Είναι αυτοί που ακόμα και μετά τη χθεσινή τραγωδία στη Βουλή επιμένουν ακόμα.Και που βλέπουν πως η μπόρα και η μήνις των συναδέλφων θα ξεσπάσει πάνω τους και μεταθέτουν τις ευθύνες τους στους άλλους,(κατά τη συνήθη τακτική τους),αντί νά 'χουν κρυφτεί στα λαγούμια τους).Είναι αυτοί που όταν ο ΓΓ του Υπ.Δ/νης ανήγγειλε αλλαγές στο κώδικα δεν ύψωσαν φωνή διαμαρτυρίας (αντί να ξεσηκώσουν και τις πέτρες) αλλά πανηγύριζαν κιάλας. Είναι αυτοί που μπροστά στα μάτια μας στους υπουργούς έλεγαν για αλλαγές στον κώδικα ξεδιάντροπα, αντίθετα με τις αποφάσεις του Βόλου. Είναι αυτοί που από τις πίσω πόρτες οργιάζαν στους υπουργούς με τόνους παραπληροφόρησης για τη λύση του προβλήματος των προϊσταμένων και των αιρετών και συκοφαντούσαν τους Χ.....ς και τους Λ.....ς **(γνωστός εκπρόσωπος τύπου, πλέον της ΟΔΥΕ στο fb)** πως -τάχα-δεν θέλαμε αλλαγές στον κώδικα γιατί θέλαμε να διατηρήσουμε τις καρέκλες στα ΥΣ, την ώρα που τρέχαμε και δίναμε τη ψυχή μας 2 χρόνια για την επαναφορά μας στους βαθμούς μας (ως τη μόνη λύση του προβλήματος) και πολλές φορές λοιδορούμενοι από τους ψευτοαριστερούς επειδή φθάσαμε το θέμα μέχρι το Μαξίμου και τον **Σαμαρά**.....Είναι οι ίδιοι που, όταν επισημαίναμε τον κίνδυνο που έρχεται με τις αλλαγές στον κώδικα,,τον κώδικα μας στον οποίο θα έφερναν "προοδευτικές" αλλαγές μιας και ήταν λέει τώρα ευκαιρία με τούτη την "προοδευτική" κυβέρνηση.....Ήταν αυτοί που από τις πίσω πόρτες ετοιμάζαν το πραξικόπημα.....Και μας ανάγκασαν να*

προτείνουμε και να επιβάλλουμε ένα έκτακτο συνέδριο (το οποίο θεωρούσαν άχρηστο) προκειμένου να επαναβεβαιωθούν οι αποφάσεις του Βόλου.....Και επαναβεβαιώθηκαν. Και είπε στην ουσία το συνέδριο πως καλά κάναμε και παλεύαμε με τους **Σαμαροβενιζέλους** για να επανέλθουμε στον κώδικά μας. Και μας είπε το συνέδριο να προσπαθήσουμε πάλι. Να προσπαθήσουμε κι' άλλο με αυτό το όπλο για να πάρει η κυβέρνηση πίσω το άρθρ.48. Αλλά κάποιοι τις έγγραφαν στα παλιά τους τα παπούτσια και πάλι !!!..Και φθάσαμε στην τραγική σκηνή την περασμένη Πέμπτη κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης με τον ΓΓ και τη μοιραία στιγμή που ο ΓΓ είχε ήδη αρχίσει να κάνει πίσω μπροστά στα επιχειρήματά μας, να σηκωθεί ο πρόεδρος του συλλόγου πτυχιούχων και αναπληρωτής γγ του προεδρείου της μειοψηφίας ορυόμενος για να κραυγάζει πως το άρθ.48 πρέπει να ψηφιστεί !!!..Κόντρα και αντίθετος στις αποφάσεις των οργάνων της ΟΔΥΕ. ΄ταν έβλεπε πως η υπόγεια δουλειά μηνών μπορεί και να πήγαινε στράφι. Δίνοντας την χρυσή ευκαιρία στον ΓΓ να σταματήσει τη συζήτηση. Και είναι βέβαια ηθικοί αυτουργοί όλοι όσοι τον ανέχθηκαν τόσους μήνες, τον κανάκεψαν, δεν του αντιτέθηκαν όταν τον έβλεπαν να διαπράττει βαρύτατα καταστατικά ατοπήματα. Πρώτ' απ' όλα η ίδια του η παράταξη που τον σιγοντάριζε κιόλας (ανατρέξτε στις ανακοινώσεις της και θα βρείτε το πως φθάσαμε στη χθεσινή μέρα).Και βέβαια το προεδρείο της ΟΔΥΕ !!! Το οποίο σχηματίστηκε με την (απαραίτητη) ψήφο του και τώρα έπρεπε να του εξοφλήσει το γραμμάτιο,αφήνοντάς τον να δρα ανεξέλεγκτος όταν δεν τον σιγοντάριζε κιόλας από τις μπρος και τις πίσω πόρτες,διαπράττοντας και το ίδιο βαρύτατα καταστατικά μα προ πάντων συνδικαλιστικά ατοπήματα !!!!!!!!!!!!!

Προφανώς κάποιοι ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ δεν το αντέχουν, τους βαραίνει, μετανοιώνουν, αλλά μετά τη συνεργασία....

Πίστεψαν πως έγιναν μεγάλοι....αλλά με τις πλάτες άλλων.....ας μην κοκορεύονται λοιπόνας μην προκαλούν....ως εδώ, τελεία και παύλα.

ΟΛΟΙ ΟΣΟΙ ΠΙΣΤΕΨΑΝ ΟΤΙ ΘΑ ΧΑΘΟΥΜΕ ΑΣ ΕΙΝΑΙ ΛΙΓΟ ΣΥΓΚΡΑΤΗΜΕΝΟΙ.

Όσοι θέλουν την ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ μικρή και αδύναμη χωρίς ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ, ας πάρουν την πρωτοβουλία και να πάνε αλλού....

Οι άλλοι ας εναποθέσουν τη σωτηρία στους ως άνω προστρέξαντες Σαμαροβενιζέλουςπου τόσο πολύ, αλλά μάλλον μάταια, λαχταρούν και προσμένουν

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ