

ΕΝΙΑΙΟ
ΑΝτιμνημονιακό ΑΓωνιστικό Κίνημα «ΑΝ.ΑΓ.ΚΙ.»
"Αγωνιστική Ενιαία Κινητοποίηση" - Συνεργαζόμενοι Δικαστικοί
Υπάλληλοι

Αθήνα, 23 Σεπτεμβρίου 2013

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΟΧΙ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΤΗΣ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΟΔΗΓΕΙ ΤΟ
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΤΗΣ ΟΔΥΕ, ΑΛΛΑ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ !!!

Το τελευταίο διάστημα εδώ και ένα μήνα, εντείνονται τα κρούσματα αυταρχισμού και καταπάτησης των δημοκρατικών διαδικασιών από την πλευρά του Προεδρείου της ΟΔΥΕ. Δρώντας στην κυριολεξία σαν δικτάτορες - ηγετίσκοι, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τους το ίδιο το όργανο (Δ.Σ. της ΟΔΥΕ) επιδεικνύουν μια πρωτοφανή για συνδικαλιστικό όργανο περιφρόνηση και κάνουν στην κυριολεξία «ότι θέλουν» ή για να το πούμε πιο λαϊκά «ότι γουστάρουν», είτε βγάζοντας ανακοινώσεις δικές τους που τις υπογράφουν ως Δ.Σ. της ΟΔΥΕ είτε αγνοώντας κοινωνικούς και πολιτικούς φορείς και την τρίτοβάθμια οργάνωση (ΑΔΕΔΥ), σε μια εποχή μάλιστα που ολόκληρη η κοινωνία βρίσκεται σε μια διαρκή κινητοποίηση και με το «μόρφωμα» του φασισμού - Χ.Α., να γίνεται όλο και πιο επικίνδυνο.

Ειδικότερα και επειδή θέλουμε να μιλάμε μόνο με γεγονότα και στοιχεία έχουμε τα εξής περιστατικά:

1^ο) Την Δευτέρα 16-9-2013 το Τμήμα Δικαιοσύνης του ΣΥΡΙΖΑ είχε καλέσει στην αίθουσα Γερουσίας της Βουλής τους κοινωνικούς φορείς για διαβούλευση σχετικά με τον Κώδικα Δικηγόρων, που είναι προς ψήφιση στη Βουλή. Μεταξύ των προσκεκλημένων φορέων ήταν και η ΟΔΥΕ και φυσικά το Προεδρείο ούτε καν έκρινε ότι έπρεπε να θέσει το θέμα στο Δ.Σ. ή έστω να έχει μια παρουσία. Αντί αυτού αγνόησε την πρόσκληση και έτσι η μόνη παρουσία που είχαμε ως Δικαστικοί Υπάλληλοι ήταν από εκπρόσωπο του ΕΝΙΑΙΟΥ, ενώ οι άλλοι φορείς παρέστησαν (εκπρόσωπος Ολομέλειας Δικηγορικών Συλλόγων, εκπρόσωπος Συμβολαιογράφων κλπ.). Κατά την άποψή μας η απουσία του Προεδρείου της ΟΔΥΕ οφείλεται σε δύο λόγους: Δεν είχε άποψη ή παθαίνει αλλεργία όταν ακούει για ΣΥΡΙΖΑ ή μπορεί να συμβαίνουν και τα δύο. Όμως όφειλαν να έχουν μια εκπροσώπηση απλά και μόνο από αλληλεγγύη για τους πληττόμενους από τις μνημονιακές πολιτικές. Ακόμα και αν δεχτούμε ότι κυριαρχούνται από εμπάθεια προς τον ΣΥΡΙΖΑ, είναι απορίας άξιο γιατί δεν παραβρέθηκαν στη δίκη του Σάββα Μιχαήλ και του Μουτζούρη (πρώην πρύτανη του Πολυτεχνείου) που μηνύθηκαν από την Χ.Α. για ρατσισμό; Θα μας πείτε πολιτική δίκη τους πέφτει βαριά. Την ίδια όμως μέρα δικαζόταν ο Πρόεδρος της ΠΟΕ-ΟΤΑ και το 35μελές συμβούλιο της για απόφαση που πήραν ομόφωνα για απεργία. Και σ'

αυτές τις περιπτώσεις ο Κλάδος μας εκπροσωπήθηκε από το ENIAIO.

2ο) Γιατί δεν συμμετείχε η ΟΔΥΕ στα συλλαλητήρια στην ΔΕΘ και στο Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στις 16-9-2013 στο οποίο συμμετείχαν όλες οι Ομοσπονδίες του Δημοσίου και η ΑΔΕΔΥ και που η μαζικότητά του ήταν η ελπίδα για την ανατροπή της μνημονιακής πολιτικής; Ενώ από την άλλη η ΟΔΥΕ ήταν η μόνη Ομοσπονδία που είχε τη διάθεση να συναντηθεί με την τρόικα και την τελευταία στιγμή το ENIAIO και η ΑΝΑΤΡΕΠΤΙΚΗ αποτρέψαμε να γίνει κάτι τέτοιο. Είναι όμως η μόνη Ομοσπονδία που με ανακοίνωσή της εξήρε (στην ουσία ευχαριστώντας) τον Υπουργό, επειδή αναβλήθηκε προσωρινά η διαθεσιμότητα των 38 συναδέλφων Δικαστικών Υπαλλήλων την ίδια στιγμή που στο υπόλοιπο δημόσιο αλλά και στον ιδιωτικό τομέα γίνεται στην κυριολεξία «η σφαγή των αμνών» με διαθεσιμότητες, απολύσεις, μειώσεις μισθών και κυριολεκτικά έχουν αποδομηθεί οι κοινωνικές δομές της Υγείας και της Παιδείας.

3ο) Την 48ωρη απεργία της ΑΔΕΔΥ στις 18 και 19 Σεπτέμβρη κυριολεκτικά το Προεδρείο της ΟΔΥΕ την άφησε «άκλαυτη», αρκούμενο σε μια ανακοίνωση -«μανιφέστο», μέσω φαξ και της ιστοσελίδας και μήνυμα στα κινητά. Ποιά ήταν όμως η προετοιμασία της απεργίας αυτής στους πρωτοβάθμιους Συλλόγους, ποια δυναμική ανέπτυξε το Προεδρείο για να πείσει τους συναδέλφους να συμμετέχουν; Και φυσικά την πλήρη απραξία και απουσία του Προεδρείου από την απεργία αυτή την δείχνουν τα «τραγικά» ποσοστά συμμετοχής στην πλειονότητα των Δικαστικών Υπηρεσιών ανά την επικράτεια ενώ στον υπόλοιπο δημόσιο τομέα η συμμετοχή κινήθηκε σε ικανοποιητικά επίπεδα, αλλά και αυτή ακόμη η φυσική απουσία του Προέδρου στο συλλαλητήριο και πορεία της ΑΔΕΔΥ (πιθανόν γιατί ήταν στο ΠΑΜΕ; Και έτσι χάσαμε και την αναμνηστική φωτογραφία με Λιάτσο - Λυμπερόπουλο!). Η συνέχεια και το αποκορύφωμα της παραπάνω στάσης - απαξίωσης προς την τρίτοβάθμια οργάνωση την ΑΔΕΔΥ ήταν η απουσία του Προεδρείου από την πρόσκληση - συνάντηση στην ΑΔΕΔΥ την Παρασκευή 20-9-2013, όπου παρουσία των δευτεροβάθμιων οργανώσεων με αποφάσεις των Διοικητικών τους Συμβουλίων, θα αποφασιζόταν η μορφή συνέχισης του απεργιακού αγώνα. Το Προεδρείο όχι μόνο αγνόησε την πρόσκληση, αλλά ούτε καν ήλθε σε επαφή με τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. για να συζητήσουν έστω τι πρέπει να πράξουμε. Έτσι η ΟΔΥΕ εκπροσωπήθηκε (φυσικά άτυπα) στην συνάντηση αυτή της ΑΔΕΔΥ από τους εκπροσώπους του ENIAIOY (Κουφογιώτης) και ΑΝΑΤΡΕΠΤΙΚΗΣ (Χατζίνας) που βέβαια δεν είχαν καμία εξουσιοδότηση για παρέμβαση ή πρόταση και απλά άκουγαν! Έτσι η ΑΔΕΔΥ αποφάσισε μια δεύτερη 48ωρη απεργία την Τρίτη 24 και την Τετάρτη 25 Σεπτέμβρη 2013, την οποία φυσικά θα μας προαναγγείλει το Προεδρείο της ΟΔΥΕ, σήμερα 23-9-2013 και θα μας καλέσει να την στηρίξουμε. Για τέτοια δεοντολογία μιλάμε Όμως ποιόν κοροϊδεύουν, ποιόν πείθουν και τι πετυχαίνουν με την στάση τους αυτή; Όταν εδώ και 1,5 χρόνο έχουν διακόψει κάθε δεσμό και συνεργασία με τα Δ.Σ. των Πρωτοβάθμιων Συλλόγων και τα φυσικά μέλη (ή μάλλον διατηρούν επαφές

«επιλεκτικά» και κατά το προσωπικό τους ψηφοθηρικό συμφέρον), πώς θα καταφέρουν να πείσουν τους συναδέλφους για αγωνιστικές δράσεις και κινητοποιήσεις;

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,

Όσο περνούν οι μέρες πολλά ρυάκια έχουν ξεκινήσει και κινούνται να ενωθούν σε ένα μεγάλο ποτάμι που θα σαρώσει την μνημονιακή πολιτική και θα στείλει στην εφεδρεία όλους αυτούς που έβαλαν μαύρο στις ζωές μας. Μπορεί το ρυάκι που λέγεται ΟΔΥΕ να έχει φράξει από την ανομβρία και τις πέτρες, όμως εμείς με όσες δυνάμεις έχουμε δεν θα αφήσουμε να συνεχιστεί αυτό το τέλμα που επιδιώκει το Προεδρείο. Οι αγωνιστικές κινητοποιήσεις των εκπαιδευτικών τη βδομάδα που πέρασε έδειξαν το δρόμο! Τη βδομάδα που έρχεται επιβάλλεται, μετά και από το τραγικό συμβάν της δολοφονίας του Π. Φύσσα από τους φασίστες της Χρυσής Αυγής, η ακόμα πιο δυναμική αντίδρασή μας και η καθολική συμμετοχή μας στη 48ωρη απεργία της ΑΔΕΔΥ 24-25 Σεπτέμβρη για να δώσουμε ακόμα πιο ηχηρό μήνυμα σ' αυτούς που θέλουν να επιβάλλουν τον τρόμο και με τη στάση τους εξέθρεψαν και γιγάντωσαν το φάντασμα του φασισμού στη χώρα που γέννησε τη δημοκρατία.

ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΝΑ ΣΠΑΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΜΟ

ΟΛΟΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΖΩΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΛΑ ΓΙΑ ΕΠΙΒΙΩΣΗ

Γιατί: «ΟΠΟΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΙΟ ΔΕΝ ΠΑΛΕΥΕΙ, ΘΑ ΖΕΙ ΚΑΙ ΘΑ ΠΕΘΑΙΝΕΙ ΣΑ ΡΑΓΙΑΣ»!

Ε Ν Ι Α Ι Ο ΑΝτιμνημονιακό ΑΓωνιστικό Κίνημα «ΑΝ.ΑΓ.ΚΙ.» -

«Αγωνιστική Ενιαία Κινητοποίηση»-Συνεργαζόμενοι Δικαστικοί Υπάλληλοι