

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ-ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΩΡΑΡΙΟ ΑΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΟ

Αθήνα, 20/09/2011

Αγαπητοί συνάδελφοι

Η ΟΔΥΕ αποδεικνύει περίτρανα ότι λεφτά υπάρχουν. Εδώ ο κόσμος καίγεται και η ΟΔΥΕ διοργανώνει πανηγυρικά συνέδρια. Όλα τα είχαμε αυτό μας έλειπε. Εσείς με τις εισφορές σας θα πληρώσετε, σ' αυτούς τους δύσκολους καιρούς φιέστες που τίποτα δεν προσφέρουν, και που κατά τη γνώμη μας, προκαλούν την οργή και την αγανάκτηση όλων. Μόνο η ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ και το ΠΑΜΕ είπε όχι στη σύγκληση αυτού του Συνεδρίου. Εδώ και δύο χρόνια ανακοινώθηκε η ψήφιση νέου μισθολογίου και τώρα που ήρθε η ώρα της εφαρμογής του η ΟΔΥΕ ξύπνησε. Άραγε γιατί; Εδώ έχουν εξαφανισθεί κατακτήσεις που έγιναν με στερήσεις και αγώνες όλων των εργαζομένων εδώ και τόσα χρόνια δεν ιδρώσε το αυτί τους και τώρα που ανακάλυψαν την δήθεν «ιδιαιτερότητα» του κλάδου μας κήρυξαν πανηγύρια - συνέδρια - φιέστες.

Φτάνει πια. Είμαστε κι εμείς αναπόσπαστο κομμάτι όλης της Δημόσιας Διοίκησης. Όλοι μαζί ενωτικά θα αντισταθούμε στη επελθούσα λαίλαπα που σαρώνει κάθε πολίτη αυτού του τόπου και του κόσμου γενικότερα. Οι κάθε λογής ιδιαιτερότητες που ανακάλυψαν διάφοροι κλάδοι όλα αυτά τα χρόνια μόνο εστίες παθογένειας είχαν δημιουργήσει και που τελικά πληρώνουμε όλοι ακριβά και τελειωμό δεν έχουν. Μην αδιαφορείτε. Άραγε δεν αγανακτείτε με την ευκολία που η ΟΔΥΕ μοιράζει με πρόσφατη απόφασή της, 15.000€ περίπου για να πληρώσει δικηγόρο να υπερασπισθεί την «ιδιαιτερότητά» μας. Μόνο η ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ψήφισε κατά αυτής της πρότασης. Μήπως το ίδιο δεν έγινε και σε άλλον πρωτοβάθμιο Σύλλογο, που πανηγυρίζει σχετικά.

Λεφτά υπάρχουν. Τα δικά σας λεφτά. Εμείς σεβόμαστε και αναγνωρίζουμε ότι κάθε κλάδος και ο δικός μας κατά συνέπεια, έχει τα ιδιαίτερα δικά του προβλήματα και συνθήκες εργασίας, αλλά σε καμιά περίπτωση δεν θεωρούμε ότι αυτά αποτελούν την απαρχή δημιουργίας κάθε μορφής παθογένειας, ιδιαίτερης και επιλεκτικής έναντι των άλλων κλάδων μεταχείρισης. Είναι απαράδεκτο στο βωμό των ιδιαίτερων συνθηκών του κάθε κλάδου να καταστρατηγούνται βασικές αρχές της βαθμολογικής, μισθολογικής και υπηρεσιακής δομής και πραγματικότητας που διέπει κάθε σύγχρονη κοινωνία. Αυτά τα απαράδεκτα φαινόμενα το συντεχνιακό μέχρι σήμερα συνδικαλιστικό κίνημα δεν τα αντιμετώπισε όπως θα έπρεπε εν τη γενέσει τους και τώρα ποιος μπορεί άραγε να αντιμετωπίσει;

Οι πρωτομάστορες της ιδιαιτερότητας φοβούμαστε ότι καταλυτικά λειτουργούν στην κατάργηση της μεγαλύτερης κατάκτησης του κλάδου τα τελευταία 30 χρόνια, του ΩΡΑΡΙΟΥ. Δεν τους πολυνοιάζει άραγε; Δεν το υπολόγισαν σωστά ή πιάστηκαν στον

ύπνο; Πολύ εύκολα οι άλλοι συνοδοιπόροι θα μας αφήσουν μετέωρους μπροστά στις δικές τους διεκδικήσεις. Μέσα από την ενιαία δράση όλων των εργαζομένων του Δημόσιου τομέα απέναντι στους εκβιασμούς της «τροϊκανής» διακυβέρνησης δεν είναι αποτελεσματικότερη η αντιμετώπιση; Δηλώνουμε κατηγορηματικά είτε μέσα από ένα ειδικό μισθολόγιο ή βαθμολόγιο, είτε μέσα από το ενιαίο για την Δημόσια Διοίκηση παρόμοιο, παλεύουμε να γίνονται ξεκάθαρα διακριτές οι βασικές αρχές που διέπουν τον ορισμό καθηκόντων, διάκριση βαθμών και κατηγοριών όπως παγκόσμια ισχύουν, με ρητή αναφορά χωρίς αστερίσκους και εξαιρέσεις, που μας ταλανίζουν χρόνια τώρα και αποτελούν κρυφό πόθο ορισμένων.

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Μπροστά στη πρωτόγνωρη επίθεση που δεχόμαστε καθημερινά, στην απελπισία και τον προβληματισμό για την καθημερινότητα, η περίσσια σπουδή για την προστασία και διατήρηση παρακμιακών αθλιότητων και στο χώρο μας, αποτελεί αν μη τι άλλο προκλητική ασέβεια. Δεν είμαστε διατεθειμένοι να αναλωθούμε σε τέτοιες προστριβές αλλά δηλώνουμε ότι αγωνιζόμαστε, ενωμένοι με όλους όσους αντιστέκονται σε κάθε σαθρό και καταστροφικό μπάινει στη ζωή μας από τους εκάστοτε κρατούντες. Δηλώνουμε κατηγορηματικά ότι δεν περιμένουμε, ούτε στηριζόμαστε σε κανένα άλλον αλλά μόνο στη δική σας ενιαία δυναμική στάση.

Αντισταθείτε λοιπόν, στην κηδεμονία των χρηματοπιστωτικών κουρσάρων του παγκόσμιου καπιταλισμού που αφού κατάφεραν να γίνουν μόνοι κυρίαρχοι χωρίς αντίπαλο κανένα, πίνουν αργά κι αχόρταγα τον ιδρώτα των λαών. Οι λαοί πλήρωσαν πολύ σκληρά αιώνες τώρα τους κατά καιρούς αποικιοκράτες της δύσης που συμπεριφέρονταν ως παγκόσμιοι κηδεμόνες της υφηλίου, σπέρνοντας αίμα και δυστυχία στους λαούς καταληστεύοντας κάθε πηγή πλούτου και αγαθών απ' όπου περνούσαν. Πού είναι οι παπαγάλοι θιασώτες της παγκόσμιας φιλελεύθερης αγοράς ως μοναδικής πηγής πλούτου των εθνών και ευημερίας των λαών που διατυμπάνιζαν; Έχουν κρυφτεί για λίγο όμως μην ξεγελιέστε, είναι κοντά μας.

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Η ΚΥΡΙΑΡΧΗ ΕΥΘΥΝΗ για την κατάντια ανήκει στους κρατούντες εδώ και πενήντα χρόνια. Η αλόγιστη συμπεριφορά των κυβερνήσεων όλα αυτά τα χρόνια δεν κατάφερε να οργανώσει τη χώρα πάνω σε δομές και θεσμούς ικανούς να οδηγήσουν την κοινωνία στην δημιουργία, την ανάπτυξη και την προκοπή. Αυτοί είναι υπεύθυνοι για την καταστροφή, αυτοί πρέπει πρώτα να πληρώσουν. Η προστασία των ημετέρων, η ασυλία της πλουτοκρατίας, η ανοχή στην ασύδοτη και ανεξέλεγκτη συμπεριφορά των πάσης φύσεως εργοδοτών βιομηχάνων και μικροεπαγγελματιών, η ανοχή στην παραοικονομία και την φοροεισφοροδιαφυγή δεν αποτέλεσε την πάγια τακτική όλων όσων κυβέρνησαν μέχρι τώρα;

Δεν μας δημιουργεί καμία εντύπωση, έτσι λειτούργησε το όλο σύστημα διακυβέρνησης, με παθογένειες και αποστήματα, τώρα δρέπουμε όλοι τους καρπούς. Ακόμα θα ανεχόμαστε και θα τους στηρίζουμε; Προς ποια κατεύθυνση όμως πρέπει να προσανατολισθούν οι αγώνες και η προοπτική των πραγμάτων. Η νεοφιλελεύθερη προοπτική απέτυχε παταγωδώς να δώσει λύσεις. Ο καθένας ας αναλάβει την ευθύνη των επιλογών του. Μία είναι η λύση πλέον. Καμία ανοχή σε ΜΝΗΜΟΝΙΑ, ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΑ και μάταιες θυσίες.

Αντίσταση και αγώνας καθημερινός χωρίς εφησυχασμό.

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ