

# ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ-ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αθήνα, 20/06/2011

**Καμία ανοχή σε ΜΝΗΜΟΝΙΑ και μάταιες θυσίες.  
Φτάνει πια. Αγώνας καθημερινός χωρίς εφησυχασμό.**

### **Αγαπητοί συνάδελφοι**

Ας είναι αυτό το ξεκίνημα μιας καθολικής αντίδρασης απέναντι στην κηδεμονία των χρηματοπιστωτικών κουρσάρων του παγκόσμιου καπιταλισμού που αφού κατάφεραν να γίνουν μόνοι κυρίαρχοι χωρίς αντίπαλο κανένα, πίνουν αργά κι αχόρταγα τον ιδρώτα των λαών. Οι λαοί πλήρωσαν πολύ σκληρά αιώνες τώρα τους κατά καιρούς αποικιοκράτες, που συμπεριφέρονταν ως παγκόσμιοι κηδεμόνες της υφελίου, σπέρνοντας αίμα και δυστυχία στους λαούς καταληστεύοντας κάθε πηγή πλούτου και αγαθών απ' όπου περνούσαν. Πού είναι οι παπαγάλοι θιασώτες της παγκόσμιας φιλελεύθερης αγοράς ως μοναδικής πηγής πλούτου των εθνών και ευημερίας των λαών που διατυμπάνιζαν; Έχουν κρυφτεί, όμως, μην ξεγελιέστε θα ξανάρθουν.

### **Αγαπητοί συνάδελφοι,**

**Η ΚΥΡΙΑΡΧΗ ΕΥΘΥΝΗ για την κατάντια ανήκει στους κρατούντες εδώ και πενήντα χρόνια. Οι κυβερνήσεις με την αλόγιστη συμπεριφορά τους δεν κατάφεραν, γιατί δεν επεδίωξαν να οργανώσουν τη χώρα πάνω σε δομές και θεσμούς ικανούς να οδηγήσουν την κοινωνία στην δημιουργία, την ανάπτυξη και την προκοπή. Αυτοί είναι υπεύθυνοι για την καταστροφή, αυτοί πρέπει πρώτα να πληρώσουν.**

**Δεν τα φάγαμε μαζί. Εσείς κύριοι κυβερνώντες για να φάτε όσο το δυνατόν περισσότερα πετάγατε και κανένα ξεροκόμματο για να μας κάνετε συνυπεύθυνους στο φαγοπότι. Η προστασία των ημετέρων, η ασυλία της πλουτοκρατίας, η ανοχή στην ασύδοτη και ανεξέλεγκτη συμπεριφορά των πάσης φύσεως εργοδοτών βιομηχάνων και μικροεπαγγελματιών, η ανοχή στην παραοικονομία και την φοροεισφοροδιαφυγή δεν αποτέλεσε την πάγια τακτική όλων όσων κυβέρνησαν μέχρι τώρα; Δεν μας εκπλήσσει τίποτα. Έτσι επέλεξε να λειτουργήσει το όλο σύστημα διακυβέρνησης, με παθογένειες, αποστήματα και με απαράδεκτη ανοχή από την μεριά μας, με αποτέλεσμα τώρα να δρέπουμε όλοι τους καρπούς. Μας παρουσιάζουν, δήθεν, τώρα ότι εδώ που φτάσαμε μοναδική λύση είναι να σκύψουμε το κεφάλι. Μοιρολατρικά να αποδεχθούμε το μοιραίο. Μας έχουν βυθίσει σε ένα άνευ προηγουμένου φαύλο κύκλο απελπισίας και σε μας εναπόκειται να μπορούμε μπροστά να γίνουμε οδηγοί θεραπείας κάθε παθογένειας που χρόνια βασίλευε σ'αυτή τη χώρα πνίγοντας υγιείς δυνάμεις περιθωριοποιημένες επιλεκτικά. Να διώξουμε ό, τι σαθρό και άθλιο επικράτησε έναντι αρχών,**

## **αξιών και ιδανικών που προάγουν τους λαούς, και δημιουργούν εκείνες τις συνθήκες που αποτελούν τα θεμέλια προόδου και ευημερίας.**

Πρώτα και κύρια να εξαφανίσουμε όλους όσους μέχρι τώρα διαφέντεψαν τον τόπο με ιδιοτέλεια και προσωπική φιλοδοξία. Μην τους ακούτε. Τα κροκοδείλια δάκρυα πρώην και νυν, μην σας συγκινούν. Πού ήταν όλα αυτά τα χρόνια; Αποδείχτηκαν ανίκανοι τουλάχιστον να κυβερνήσουν. Τώρα τι θέλουν; Ποιος έφταιξε περισσότερο ή λιγότερο ουδόλως μας ενδιαφέρει. Ο τόπος δεν τους αντέχει άλλο. Αναρωτιέται, όμως, ο καθένας, πως μπόρεσαν τόσα χρόνια να δημιουργήσουν μια ψευδαίσθηση ευμάρειας και παντοτινής χλιδής. Δεν είναι δυνατόν να φτάσαμε ως εδώ χωρίς κανείς να καταλάβει προς τα που πηγαίναμε. Δεν είναι δυνατόν κανείς μέχρι σήμερα, να μην αναλάβει την παραμικρή ευθύνη. Δεν είναι δυνατόν ακόμα και τώρα οι πολιτικοί να κινούνται με την ίδια ιδιοτέλεια όπως και πριν, με τον φόβο του πολιτικού κόστους. Μήπως, όμως, δεν μπήκε και η ηγεσία των αυστηρά κομματικά ελεγχόμενων συνδικάτων σ' αυτό τον κατήφορο; Για ποια αξιοπρέπεια και αρχές έχουν παλέψει; Μπροστά στις δικές τους ανέσεις και φιλοδοξίες ξεπουλήθηκαν τα πάντα. Άπειρα τα παραδείγματα τέτοιας συμπεριφοράς. Ποιος φοβάται την κριτική; Η ίδια η ΑΔΕΔΥ συμφώνησε, αν δεν προώθησε, να πληρώνουμε εισφορές για χρήματα που δεν εισπράττουμε για να πάρουν αυξημένη σύνταξη όσοι από αυτούς συνταξιοδοτούνταν μιας και ήταν κοντά στην έξοδο.

Μοιάζοντας με υποκριτές, έχασαν τον στόχο για την ανατροπή της σάπιας κοινωνικής πραγματικότητας. Μήπως καθημερινά δεν ακούμε ότι πολλοί από αυτούς αποτέλεσαν και οι ίδιοι μέρος του προβλήματος; Το πελατειακό κράτος στο μεγαλείο του. Ας θαυμάσουμε την ευρηματικότητα των ανθρώπων που άρμεγαν το κράτος, όλους μας, για δεκαετίες, μέχρι τελικής πτώσεως (ΔΝΤ) και τώρα διατυμπανίζουν ότι κατέχουν τη γνώση και το κλειδί για την σωτηρία μας.

- Επίδομα προθέρμανσης αυτοκινήτου (ΟΤΕ)
- Επίδομα πλυσίματος χεριών (ΟΣΕ)
- Επίδομα προπέλας (Λιμενικό)
- Επίδομα κεραίας (ΗΣΑΠ)
- Μεταφοράς φακέλου (Δημόσιο)
- Επίδομα παραλαβής - παράδοσης λεωφορείων.
- Επίδομα έγκαιρης προσέλευσης (ΕΘΕΛ)
- Επίδομα Φαξ (ΔΕΗ)
- **ΠΕο (δικαστικοί υπάλληλοι)**
- ετήσιο επίδομα χρήσης του κυλικείου, παρότι η χρήση των εστιατορίων των εγκαταστάσεων είναι δωρεάν. (Όμιλος Ελληνικών Πετρελαίων) ...

**Είμαστε και εμείς αναπόσπαστο κομμάτι της δημόσιας διοίκησης βιώνουμε τα ίδια αποτελέσματα, εισπράττουμε την ίδια συμπεριφορά από τους εκλεγμένους μας. Πόσο αξιοπρεπής και περήφανη η στάση τους όταν στο βωμό ωφελημάτων κάποιας μερίδας υπαλλήλων ως άνω ξεπουλούν και αποδέχονται με περηφάνια, σκέψεις και αποφάσεις που μας χαρακτηρίζουν υπηρέτες και βοηθητικό προσωπικό των δικαστών; Τι μπορεί άραγε να περιμένει κάποιος από αυτούς;**

**Καλωσορίζοντας τους νέους συναδέλφους που δεν χρωστούν σε κανέναν τον διορισμό τους, αλλά μόνο στον δικό τους προσωπικό αγώνα και τις δικές τους αξιοκρατικές και διάφανες δοκιμασίες που πολύ παλαιότεροι δεν έχουν υποστεί.**

**Άγαπητοί συνάδελφοι,**

Ούτε εμείς πρεσβεύουμε ότι κατέχουμε τη λύση. Ο καθένας ας κάνει την αυτοκριτική του. Είναι, όμως, γεγονός ότι πρόκειται για κρίση ολόκληρης της συλλογικής μας ζωής, της κοινωνίας και της δημοκρατίας. Η έξοδος από αυτή προϋποθέτει να αντιληφθούμε τι έφταιξε και τι πρέπει να αλλάξει ριζικά. Προς ποια κατεύθυνση, όμως, πρέπει να προσανατολισθούν οι αγώνες και η προοπτική των πραγμάτων; Η νεοφιλελεύθερη προοπτική απέτυχε παταγωδώς να δώσει λύσεις. Ο καθένας ας αναλάβει την ευθύνη των επιλογών του. Καμία ανοχή σε ΜΝΗΜΟΝΙΑ και μάταιες θυσίες. Μαζί με τα ΜΝΗΜΟΝΙΑ των ξένων αντιπροσώπων και ψευτοσωτήρων των λαών, πρέπει να εξαφανίσουμε αντιμετωπίζοντας ολοκληρωτικά κάθε παθογένεια και φαυλότητα που και εμείς οι ίδιοι ανεχτήκαμε, αν δεν δημιουργήσαμε. Δεν περιμένουμε από κανένα τη μαγική λύση. Εμείς οι ίδιοι πρέπει να μπορούμε μπροστά, περιθωριοποιώντας κάθε καιροσκοπό, ιδιοτελή, ματαιόδοξο και αρχιτεμπέλη ηγετίσκο. Τα παραμύθια περί ιδιαιτεροτήτων κάθε κλάδου είναι η γενεσιουργός αιτία των πανάθλιων ανισοτήτων, που καθοριστικά συνέβαλαν στην συγκάλυψη της καταλήστευσης του λαού από τους εκάστοτε κρατούντες. Παλεύουμε για ενσωμάτωση των επιδομάτων στους βασικούς μισθούς, σε ένα μισθολόγιο ενιαίο χωρίς αστερίσκους και εξαιρέσεις σε όλο τον Δημόσιο Τομέα. Φτάνει πια. Αγώνας καθημερινός χωρίς εφησυχασμό.

#### ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

*ΣΗΜ.: Η παράταξή μας στα πλαίσια της εναλλαγής των εκλεγμένων μελών της και απέναντι στη θεωρία των «αντικατάστατων», σας ενημερώνει, ότι ο εκλεκτός συνάδελφος Λευτέρης Καρανικόλας από τον Πειραιά, έχει πάρει τη θέση της πανάξιας Αγγελικής Καπίρη στο Δ.Σ. της ΟΔΥΕ την οποία και ευχαριστούμε για την αξιοπρεπέστατη και ξεχωριστή της παρουσία που είμαστε σίγουροι ότι θα συνεχιστεί και από τον Λευτέρη.*