

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΣΘΕΝΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙΣΜΟΥ

Ο τουρισμός στην ελληνική οικονομία είναι η βιομηχανία που τα τελευταία πέντε χρόνια, έσπαγε το ένα ρεκόρ μετά το άλλο, φτάνοντας του 20,8 του συνολικού μας ΑΕΠ και συνετέλεσε καθοριστικά στο πέρασμα από την ύφεση στην ανάπτυξη. Οι εργαζόμενοι σε αυτόν τον τομέα αποτελούν το 21,7 της συνολικής απασχόλησης, φτάνουν στις 946.200.

Τα συνολικά έσοδα από τον τουρισμό έφτασαν το 2019, περίπου τα 21 δισεκατομμύρια ευρώ, με τον τουρισμό του εξωτερικού να φτάνει τα 17,7 δισεκατομμύρια ευρώ και τα υπόλοιπα 3,3 εκατομμύρια ο εσωτερικός τουρισμός.

Γίνεται λοιπόν κατανοητό σε όλους, ότι το 2020 με την υγειονομική κρίση σε εξέλιξη, η κυβέρνηση θα έπρεπε να είχε καταστρώσει σχέδιο διάσωσης του τουρισμού, που θα κράταγε όρθια ολόκληρη την οικονομία, περιορίζοντας την γιγαντιαία ύφεση που μας απειλεί το Φθινόπωρο.

Δηλαδή π.χ θα έπρεπε να θωρακίσει όλες τις πύλες εισόδου με σύγχρονα μηχανήματα διάγνωσης του υιού, ώστε να σταματάει το πρόβλημα στα σύνορα. Επίσης θα έπρεπε σε όλους τους τουριστικούς προορισμούς να υπάρχει δυνατότητα έγκαιρης διάγνωσης, ώστε να αντιμετωπίζεται γρήγορα και αποτελεσματικά. Σήμερα εξετάζεται ένα ύποπτο κρούσμα πχ στην Πάτμο, στέλνεται το δείγμα στην Αθήνα και ο εν δυνάμει ασθενής κυκλοφορεί και περιμένει μετά από ημέρες την απάντηση.

Επίσης θα έπρεπε να υπάρχει προγραμματισμός και έγκαιρη ενημέρωση των τουριστών, από όλες τις χώρες. Αντί αυτού οι τουρίστες στα Βόρεια σύνορά μας συνωστιζόνταν στους Ευζώνους με τις ώρες, δεν τους άφηναν να περάσουν, τους έστελναν στον Προμαχώνα, δεκάδες χιλιόμετρα μακριά. Το αποτέλεσμα ήταν η Περία και η Χαλκιδική, που δούλευαν με αυτό τον τουρισμό σήμερα να είναι άδειες. Αντίστοιχοι αυτοσχεδίασμοί με προχειρότητα και αφέλεια έγιναν και με τις άλλες χώρες και τα χαμπέρια είναι να πέσουμε στο 25% της περυσινής απόδοσης.

Η ανευθυνότητα της κυβέρνησης δημιούργησε στρατιές ανέργων και χιλιάδες λουκέτα σε επιχειρήσεις. Και όταν μία επιχείρηση βάλει λουκέτο δύσκολα ξαναστέκεται όρθια.

Η κυβέρνηση των αρίστων, που εν τοις πράγμασι αναδείχτηκε σε κυβέρνηση των αχρήστων, θα δικαιολογηθεί ότι η αιτία ήταν η υγειονομική κρίση και με φωτοβολίδες, όπως μας έχει συνηθίσει θα προσπαθήσει να στρέψει αλλού την κοινή γνώμη.

Υπήρχε όμως αντιμετώπιση του προβλήματος; Σίγουρα ότι και αν γίνονταν θα είχαμε σοβαρή πτώση σε σχέση με τις περυσινές αποδόσεις, αλλά μπορούσαν να ήταν πολύ μικρότερες εάν είχαν ένα σχέδιο εμπροσθοβαρές για τον τουρισμό. Αντί να επιδοτούν τους ανέργους, με τα 534 ευρώ έκτακτο επίδομα ανεργίας, θα έπρεπε να φροντίσουν να μείνουν εργαζόμενοι, σε επιχείρηση όρθια και έτοιμη για την επόμενη χρονιά, το 2021 με καλύτερες προϋποθέσεις.

Θα μπορούσαν να επιδοτήσουν τον τουρισμό με ένα γενναίο ποσό 2 δισεκατομμυρίων, από την προίκα, το μαξιλάρι που τους άφησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Να επιδοτήσουν τον εσωτερικό τουρισμό δελεαστικά και να φτάσει ακόμα να διπλασιαστεί το περυσινό μερίδιο των 3,3 δισεκατομμυρίων ευρώ, του ελληνικού τουρισμού.

Αυτή η κίνηση, με την σχετική ενίσχυση των επιχειρήσεων θα άφηνε περιθώρια στους ξενοδόχους δελεαστικών πακέτων, απευθυνόμενα στον ξένο τουρισμό και τα 2 δισεκατομμύρια που θα ξόδευε το ελληνικό κράτος θα πολλαπλασιάζονταν σε κατανάλωση, καλύπτοντας μεγάλο μέρος από το συνολικό κενό που υπάρχει σήμερα.

Και σε τελευταία ανάλυση αυτά τα χρήματα στο τέλος του χρόνου θα επέστρεφαν στο κράτος, ως φόρος κατανάλωσης και εισοδημάτων.

Αυτή είναι η εμπροσθοβαρής πολιτική στην οικονομία και αυτό που θα ζήσουμε αύριο είναι τα αποτελέσματα του μονεταρισμού, της νεοφιλελεύθερης πολιτικής.

Και κάτι τελευταίο, αυτά δεν είναι επανάσταση στην οικονομία, δεν είναι σοσιαλισμός, είναι Κευνσιανή πολιτική, καπιταλισμός που πρωτοεφαρμόστηκε στην Αμερική το 1930 και αντιμετώπισε το μεγάλο οικονομικό κραχ.

Το αμερικανικό κράτος τότε, παράγγελε προϊόντα σε βιομηχανίες, δούλευαν οι εργαζόμενοι και οι επιχειρήσεις και πολλά από τα εμπορεύματα τα κατάστρεφε, για να παραγγείλει άλλα. Αυτό το έκανε για να τονώσει την οικονομία και τα κατάφερε. Οι δικοί μας οι νεοφιλελεύθεροι του Μητσοτάκη είναι κολημένοι στην πολιτική Θάτσερ, την πιο άγρια αντεργατική πολιτική. Προτιμούν να επιδοτούν με εκατομμύρια τα ΜΜΕ, για να έχουν καλυμμένα τα νότα τους και όχι την εργασία.

Άρα υπάρχει δρόμος να περιορίσουμε τα αρνητικά οικονομικά αποτελέσματα της υγειονομικής κρίσης, αλλά έχουμε την ατυχία να μας κυβερνούν οι νεοφιλελεύθεροι.

Χρέος και υποχρέωση όλων των δημοκρατικών πολιτών είναι η δημιουργία δημοκρατικού μετώπου διάσωσης της κοινωνίας, χωρίς ηγεμονισμούς και μικρομεγαλισμούς. Και στο τέλος εμείς θα νικήσουμε γιατί έχουμε το δίκιο με το μέρος μας.

Αίγιο 17 Αυγούστου 2020
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ