

Η ΑΓΑΝΑΚΤΗΣΗ ΚΑΙ Ο ΘΥΜΟΣ ΠΟΥ ΤΟΣΟ ΕΧΕΙ ΣΥΣΣΩΡΕΥΘΕΙ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ «ΑΝ.ΑΓ.ΚΙ.» ΝΑ ΕΚΦΡΑΣΘΕΙ

Συναδέλφισσες/φοι,

Μετά τις τελευταίες εξελίξεις, δεν μένει καμία αμφιβολία πλέον, ότι η οικονομική ολιγαρχία διαθέτει τα κόμματα και τους πολιτικούς της. Μνημονιακή συγκυβέρνηση λοιπόν, για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τον λαό και τα κινήματα, να δεσμεύσουν την χώρα μας, να ξεπουλήσουν την περιουσία της, να υποθηκεύσουν το μέλλον των επόμενων γενεών, να φέρουν εξαθλίωση στους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους.

Αόριστες αναφορές και υπεκφυγές για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και φοροκλοπής, καμία εξαγγελία για φορολογία του κεφαλαίου και των Τραπεζών, αντίθετα εξασφαλίζουν την ενίσχυσή τους με χρήματα του ελληνικού λαού.

Πιστεύουμε όμως ότι η κρίση έχει ξεφύγει και από τα δικά τους χέρια, δεν είναι διαχειρίσιμη, δεν υπάρχει προβλεπόμενο αποτέλεσμα, ούτε εφικτός και αποδεκτός από τους λαούς στόχος και πολιτική. Δεν κατορθώνουν πλέον να δώσουν ούτε μία ψεύτικη ελπίδα.

Ποιος όμως μπορεί να ανεχθεί για πολλά χρόνια την εξαθλίωσή του χωρίς να αντιδράσει;

➡ "Ο εργαζόμενος χάνει μέρα με τη μέρα όλες τις εγγυήσεις για μία αξιοπρεπή ζωή, το μόνο που του μένει είναι να ονειρεύεται μία νέα δύναμη που θα υπερβαίνει τις διαχωριστικές γραμμές ιδεολογίας και κομματικής ταυτότητας, αλλιώς από εδώ και πέρα με εφιάλτες θα έχει να κάνει στον ύπνο του και στον ξύπνιο του. Μόνο μία κίνηση νέα, ένα σχήμα λευκό, καθάριο, αγνό, ικανό να συσπειρώσει ανθρώπους που η μοίρα τους είναι κοινή, μπορεί να παλέψει και να νικήσει το ΜΑΥΡΟ. Ή τώρα ή ποτέ, ο χρόνος τελειώνει, ίσα που προκάνουμε. Ίσως δεν υπάρξει άλλη ευκαιρία κοινού μετώπου και ο πόλεμος θα φινίρει με όλους χαμένους χωρίς μάχη να δοθεί."

Γι' αυτό, το επόμενο διάστημα πρέπει να είναι περίοδος αντίστασης και αφετηρία για ανατροπή των πολιτικών και του συνδικαλιστικού κατεστημένου.

Ο μόνος δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουμε, υπερασπιζόμενοι τις ζωές μας, την αξιοπρέπειά μας και το μέλλον των παιδιών μας είναι **Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ** και της **ΚΟΙΝΗΣ ΔΡΑΣΗΣ** όλων όσων είναι απέναντι στην λογική και την πολιτική του **ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ** και των παρελκόμενων συγκυβερνήσεων.

Η ΑΓΑΝΑΚΤΗΣΗ ΚΑΙ Ο ΘΥΜΟΣ, ΠΟΥ ΤΟΣΟ ΕΧΕΙ ΣΥΣΣΩΡΕΥΘΕΙ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΜΑΣ, ΕΙΝΑΙ “ΑΝ.ΑΓ.ΚΙ.” ΝΑ ΕΚΦΡΑΣΤΕΙ

Καταθέτουμε λοιπόν, την παρούσα πρόταση για την δημιουργία ενός ανοιχτού, ενιαίου μετώπου, μίας αντιμνημονιακής αγωνιστικής κίνησης, με την οποία θέλουμε να ενώσουμε και να εκφράσουμε την πλειοψηφία των συναδέλφων, απορρίπτοντας και ανατρέποντας όλες τις λογικές της ρουσφετολογίας, του κυβερνητικού ή κομματικού συνδικαλισμού.

Το ελάχιστο πλαίσιο που προτείνουμε ως ΕΝΙΑΙΑ ΚΑΙ ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΝτιμνημονιακή ΑΓωνιστική Κίνηση.

1. Την προάσπιση και την διερεύνηση των μισθολογικών, ασφαλιστικών, συνταξιοδοτικών και κοινωνικών δικαιωμάτων που μας έχουν κλέψει. Διεκδικούμε ένα μισθολόγιο που θα σέβεται το βιοτικό επίπεδο και τις ζωές, με αύξηση των αποδοχών όλων των υπαλλήλων και την εξισορρόπηση των άδικων ανισοτήτων μεταξύ των συναδέλφων.
2. Την προάσπιση του δημόσιου χαρακτήρα των υπηρεσιών των δικαστηρίων, ταυτόχρονα με τον αγώνα για γρήγορη και δίκαιη δίκη, με ωράριο αδιαπραγμάτευτο και ανθρώπινες συνθήκες εργασίας.
3. Τον αγώνα κατά την μνημονιακής πολιτικής που επέβαλαν οι κυβερνήσεις του δικομματισμού, η Ε.Ε. και το Δ.Ν.Τ.

Σας καλούμε με βάση αυτές τις προτάσεις, προσθέτοντας και τις δικές σας, να ξεκινήσουμε αυτή την προσπάθεια ΜΑΖΙ.

Δεκέμβριος 2011

ΕΝΙΑΙΟ
ΑΝτιμνημονιακό ΑΓωνιστικό Κίνημα
«ΑΝ.ΑΓ.ΚΙ.» ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ