

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΕΝΤΑΜΕΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Της Πανωραίας (Ρέας) Τέγα, Δικαστικής Υπαλλήλου του Πρωτοδικείου Αθηνών

Συνάδελφε / Συναδέλφισσα, υπηρετώ στο Πρωτοδικείο Αθηνών επί 34 συναπτά έτη. Ήδη, από τα πρώτα χρόνια της υπηρεσιακής μου διαδρομής ευαισθητοποιήθηκα και ασχολήθηκα με θέματα του κλάδου μας. Ανέπτυξα συνδικαλιστική δράση, όχι τυπική ή προσχηματική, αλλά σθεναρή, ενεργή και ουσιαστική. Ο συνδικαλισμός δεν αποτέλεσε για μένα δικαιολογία ή πρόφαση για την αποφυγή διεκπεραίωσης των υπηρεσιακών μου καθηκόντων. Αντιθέτως, έως και σήμερα, υπηρετήσα και υπηρετώ σε τμήματα με αυξημένο φόρτο εργασίας και φυσικά, μοιράζομαι ισότιμα το αντικείμενο με τους λοιπούς συναδέλφους μου. Παράλληλα, ως Γραμματέας του Συλλόγου Δικαστικών Υπαλλήλων Αθήνας (ΣΔΥΑ), εξακολουθώ με συνεχή προσωπική συνεισφορά να αγωνίζομαι και να μεριμνώ για το κοινό όφελος.

Συνάδελφε / Συναδέλφισσα, η αποδοχή και η εκτίμηση, που εισπράττω από εσάς εδώ και πολλά χρόνια, είναι τιμή για μένα και σας ευχαριστώ όλους, τον καθένα ξεχωριστά... Η αμοιβαιότητα αυτών των συναισθημάτων με ώθησε για άλλη μια φορά να θέσω υποψηφιότητα ως μέλος στο Πενταμελές Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Εφετείου Αθηνών, προκειμένου να υποστηρίξω τα δίκαια αιτήματά σας.

Ως αιρετό μέλος κατά την προηγούμενη διετία διαπίστωνα ότι ο αιρετός δεν αρκεί απλώς να γνωρίζει και να ερμηνεύει καλά τους νόμους, ούτε να είναι ένας απλός “διαμεσολαβητής” ή “διεκπεραιωτής” αυτών. Καλείται να διαχειριστεί και να αναζητεί συνεχώς το σημείο εκείνο στο οποίο **συναντούνται ο νόμος, η ηθική και το δίκαιο** και αυτό το σημείο να αναδεικνύει, σ’ αυτό να στοχεύει και γι’ αυτό να αγωνίζεται. **Οφείλει να έχει όραμα και να είναι μακριά από προσωπικές μεροληψίες. Θεωρώ δε, ότι γι’ αυτό αγωνίστηκα και εφάρμοσα όλα όσα είχα υποσχεθεί “Διαφάνεια”, “Αξιοκρατία”, “Δικαιοσύνη”.** Καταπολέμησα όσο περνούσε από το χέρι μου “Λογικές διαβουλεύσεις” και “Μεθοδεύσεις” που υπηρετούσαν σκοπιμότητες, πελατειακά και ρουσφετολογικά δίκτυα και **υπηρετήσα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα αιτήματα και τις ανάγκες των συναδέλφων.**

Υπήρξε άριστη συνεργασία με τον έτερο αιρετό συνάδελφο και παρ’ όλες τις αντίξοες συνθήκες που συναντήσαμε, αγωνιστήκαμε και καταφέραμε κάτι πολύ σημαντικό, να μας αντιμετωπίζει το συμβούλιο ως ισότιμα μέλη με τους Δικαστές. Διεκδικήσαμε και μετρήσαμε πολλές επιτυχίες.

Μεταξύ άλλων, είχαν αίσιο αποτέλεσμα πειθαρχικά παραπτώματα συναδέλφων, από τους οποίους, μάλιστα, κάποιοι αντιμετώπιζαν έως και την ποινή οριστικής παύσης. Επίσης, έγιναν δεκτά αιτήματα περί μεταθέσεων, κυρίως για σοβαρούς λόγους (υγείας, οικονομικούς ή οικογενειακούς), αναγνωρίσεις μεταπτυχιακών, διδακτορικών κ.λ.π. **Ισως** να δυσαρεστήσαμε και μερικούς συναδέλφους μόνο όσον αφορά τις μεταθέσεις - αποσπάσεις, αλλά εκ των πραγμάτων ήταν αδύνατο να ικανοποιηθούν, λόγω της μεγάλης έλλειψης προσωπικού σε όλες τις Δικαστικές Υπηρεσίες και είναι λογικό να σκεφτόμαστε όχι μόνο το ένα άτομο που ζητάει να μετακινηθεί (και φυσικά το αίτημά του είναι λογικό), αλλά και τους συναδέλφους που μένουν πίσω, γιατί το πρόβλημα που θα δημιουργείτο στην υπηρεσία από την οποία θα έφευγε, θα ήταν τεράστιο. Και φυσικά δεν ήταν ένας που ζητούσε μετακίνηση, αλλά αρκετοί και ιδιαίτερα από το Πρωτοδικείο και Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας προς Εισαγγελία Εφετών κυρίως.

Λόγω της πανδημίας, η οποία γενικότερα εισέβαλε στην καθημερινότητά μας, η τρέχουσα θητεία μου στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο έμεινε ημιτελής. Υπάρχουν αρκετά ζητήματα που δεν πρόλαβαν να τακτοποιηθούν και, κυρίως, το ζήτημα της κρίσης και επιλογής των προϊσταμένων των τμημάτων, το οποίο ήδη μετράει μια δεκαετία αναίτιας και απαράδεκτης σιγής... Επειδή επιθυμώ να ολοκληρώσω το έργο μου στο **Πενταμελές Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Εφετείου Αθηνών**, χρειάζομαι τη δική σου στήριξη για να αποκτήσει ο δικός μου αγώνας φωνή!

Συνάδελφε / Συναδέλφισσα, δεν θα προσπαθήσω να γράψω κάτι συγκλονιστικό για να σε προσελκύσω. Ούτε θα χρησιμοποιήσω ευφυή λογοπαίγνια για να σε εντυπωσιάσω. Η υποψηφιότητα στα Υπηρεσιακά Συμβούλια δεν είναι μάρκετινγκ, ούτε επίδειξη γνώσεων ή τυπικών προσόντων! Για μένα είναι, απλά, μεράκι και απεριόριστη καλή διάθεση να επικοινωνήσω μαζί σου, να μοιραστώ το πρόβλημά σου και να αγωνιστώ για το δικό σου, όποιος κι αν είσαι... Γιατί, εδώ, σ’ αυτή την τιμητική θέση, δεν (πρέπει να) χωράει καμία απολύτως παραταξιακή ή οποιοδήποτε άλλου είδους διάκριση!

Σας ευχαριστώ πολύ
Με εκτίμηση
ΠΑΝΩΡΑΙΑ (ΡΕΑ) ΤΕΓΑ