

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ
ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΛΑΪΚΙΣΤΕΣ

Α) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ και ΟΔΥΕ:

Ευρισκόμενοι σε μια παρατεταμένη περίοδο, όπου οι μνημονιακές υπαγορεύσεις μετέτρεψαν το σύνολο των εργαζομένων σε πειραματόζωα ενός οικονομικοπολιτικού συστήματος που βάζει στην κορυφή και σε πρωτεύουσα θέση το κέρδος και υποβαθμίζει τον άνθρωπο ως φυσική οντότητα, είμαστε αναγκασμένοι να παλεύουμε καθημερινά για να διαφυλάξουμε όσα από τα κεκτημένα έχουν απομείνει όρθια. Και μάλιστα σε μία χώρα που ο λαός της παρά της δύσκολες καταστάσεις που του έχουν επιβάλει να ζήσει, με την γενναιότητα του αποδεικνύει το μεγαλείο της ψυχής του, όπως καθημερινά εκδηλώνεται με τις δράσεις συμπαράστασης και αλληλεγγύης στο δράμα των χιλιάδων προσφύγων που βρίσκουν όαση ελπίδας στο φιλόξενο τόπο μας, όταν την ίδια στιγμή, άλλοι λαοί, πειθήνια όργανα του διεθνούς καπιταλιστικού συστήματος, με τρόπο φασιστικό τους διώχνουν και τους «φορτώνουν» στη δοκιμαζόμενη χώρα μας.

Εδώ και 1,5 χρόνο, δηλαδή έχοντας διανύσει περίπου τα $\frac{3}{4}$ της τωρινής θητείας του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ, προσπαθούμε συμμετέχοντας στο Δ.Σ. της ΟΔΥΕ μέσα από τις θέσεις του Προεδρείου, να πετύχουμε το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα για τον Κλάδο.

Δυστυχώς σ' αυτόν τον αγώνα το Προεδρείο της ΟΔΥΕ που στηρίζεται όλο αυτό το διάστημα μόνον από την παράταξή μας και την παράταξη της Αλληλεγγύης, είχε ένα διμέτωπο αγώνα και θεωρούμε ότι μέχρι σήμερα τον έχει φέρει σε πέρας με σημαντικά κέρδη.

Ο αγώνας μας δεν ήταν μόνο απέναντι στα προβλήματα, στις διεκδικήσεις και στην επιτακτική ανάγκη να δρομολογηθούν λύσεις, αλλά και απέναντι στον διαρκή υπόγειο πόλεμο των παρατάξεων που μέχρι σήμερα δεν ήθελαν να μπουν στο Προεδρείο και είχαν επιδοθεί σε ένα παθητικό αντιπολιτευτικό ρόλο εμφανιζόμενοι ως κομήτες για να καταγγείλουν, να παραπλανήσουν και να διχάσουν τους συναδέλφους.

Κάποιοι από τους συνδικαλιστές των παρατάξεων αυτών , μη δεχόμενοι ότι έχασαν την καρέκλα τους (λες και την είχαν μόνιμη), επιδόθηκαν σε ένα πόλεμο φθοράς και απαξίωσης του Προεδρείου, από την πρώτη κιόλας μέρα που συγκροτήθηκε το νέο Δ.Σ.

Όλο αυτό το διάστημα επιλέξαμε συνειδητά να μην απαντάμε στον πόλεμο αυτό και να προσπαθούμε δουλεύοντας αθόρυβα, με συνέπεια και πρόγραμμα να δρομολογούμε λύσεις στα όντως πολύ σοβαρά προβλήματα του Κλάδου.

Όμως σήμερα, με αφορμή και την συμπλήρωση του Προεδρείου του Δ.Σ., που έγινε πρόσφατα, με την συμμετοχή των ΔΑΚΕ, Αγωνιστικής Συσπείρωσης (πρώην ΠΑΜΕ και μέρους της ΑΣΚ) αλλά και της ΑΣΚ, θεωρούμε καθήκον μας να τοποθετηθούμε για το σύνολο των εξελίξεων που αφορούν τον Κλάδο.

Β) ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ-ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ:

Δυστυχώς ο δρόμος των μνημονίων που και η σημερινή κυβέρνηση ακολουθεί, δεν επιτρέπει αισιόδοξες προσμονές , και εφησυχασμούς. Παρά το γεγονός αυτό, το Προεδρείο της ΟΔΥΕ έχει δημιουργήσει ένα διάυλο υγιούς και διαρκούς επικοινωνίας με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης αρμόδιο για τα θέματα των Δικαστικών Υπαλλήλων. Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, παλέψαμε και πετύχαμε:

- **Την προώθηση των διαδικασιών εκλογής των αιρετών εκπροσώπων μας στα Υπηρεσιακά Συμβούλια**, προκειμένου να σταματήσει πλέον το «εγκληματικό πραξικόπημα» των προηγούμενων διοικήσεων και του Υπουργείου και της ΟΔΥΕ, που έφεραν τον Κλάδο για πέντε ολόκληρα χρόνια να έχει διορισμένους - δοτούς πλέον εκπροσώπους στα υπηρεσιακά συμβούλια, να μην προχωρούν οι διαδικασίες κρίσεων σε θέσεις ευθύνης και να γεμίσουν οι υπηρεσίες με πράξεις ανάθεσης αναπληρωτών προϊσταμένων σε Διευθύνεις και Τμήματα.
- **Την εξαίρεσή μας από το σύστημα αξιολόγησης του υπόλοιπου Δημόσιου Τομέα και την προώθηση μέσα από τους δικούς μας Κώδικες, των δικών μας κανόνων αξιολόγησης και επιλογής Προϊσταμένων οργανικών μονάδων.**
- **Τον διορισμό των 115 συναδέλφων που προέρχονταν από την κινητικότητα**, για τους οποίους η ένταξή τους στις Δικαστικές Υπηρεσίες είχε βαλτώσει από την προηγούμενη διοίκηση του Υπουργείου.
- **Την ισότιμη ένταξη των συναδέλφων ΙΔΑΧ στους Δικαστικούς**

Υπαλλήλους με την επισημοποίηση της ένταξής τους από τα Υπηρεσιακά Συμβούλια, αλλά και με την συμμετοχή τους στις εκλογές ως Δικαστικών Αντιπροσώπων. Μένει σε εκκρεμότητα και αποτελεί διαρκές αίτημά μας η μονιμοποίησή τους ως Δικαστικών Υπαλλήλων.

- **Την προκήρυξη του διαγωνισμού για την πρόσληψη 690 Δικαστικών Υπαλλήλων και επιπλέον 150 υπαλλήλων Πληροφορικής, όπου οι διαδικασίες έχουν ολοκληρωθεί και ο μόνος λόγος που δεν έχει βγει ακόμα η προκήρυξη από το ΑΣΕΠ είναι κάποια διαδικαστικά ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ποσόστωση των θέσεων για ειδικές κατηγορίες (αφορά το Υπουργείο Εργασίας). Στο σημείο αυτό οφείλουμε να αναφέρουμε την προσωπική ενασχόληση με το θέμα αυτό των μελών του Προεδρείου. Ακόμα και η σχετική επιτροπή που λειτούργησε με την εμπειρία της συνέβαλε τα μέγιστα ώστε η κατανομή των θέσεων να είναι αυτή που πραγματικά ανταποκρίνεται στις ανάγκες των υπηρεσιών. Βέβαια δεν παραγνωρίζουμε την ουσιαστική συμβολή της διοίκησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης που έλαβε άμεσα προσωπική γνώση των οργανικών κενών και των αναγκών. Έτσι η προκήρυξη που θα βγει θα ανταποκρίνεται κατά το μέγιστο βαθμό στις πραγματικές ανάγκες.**

Επιπλέον των ανωτέρω θέσεων έχει προχωρήσει η διαδικασία ώστε να ζητηθούν προς κάλυψη άλλες 400 θέσεις για Δικαστικούς Υπαλλήλους, που θα προέρχονται αποκλειστικά από επιτυχόντες-επιλαχόντες του γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ έτους 1998 (προκήρυξη 8/1997 ΑΣΕΠ). Ήδη με εγκύκλιο του Αναπληρωτή Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης καθορίζεται η σχετική διαδικασία ενεργοποίησης της προκήρυξης θέσεων γι'αυτούς τους διοριστέους, όπως προβλέπεται στο 38 του Ν.4369/2016 («Διαφάνεια, αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης»).

- **Επίσης δόθηκε λύση στην μεγάλη αδικία - εκκρεμότητα με τους 10 τελευταίους επιλαχόντες του διαγωνισμού του 2009.**
- **Την άμεση δικαστική προσφυγή και μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες για το θέμα που δημιουργήθηκε με το ΜΤΠΥ και αφορά αρκετούς συναδέλφους. Και στο θέμα αυτό υπήρξε πλήρης δικαίωση του Προεδρείου της ΟΔΥΕ που επέμενε ότι η καλύτερη λύση ήταν αυτή που τελικά ακολουθήθηκε, παρά το ότι κάποιοι μιλούσαν για προσφυγή στο Διοικητικό Πρωτοδικείο.**

- Την καταβολή εκλογικού επιδόματος και για τις τρεις συνεχόμενες εκλογικές διαδικασίες εντός του 2015 με ποσά καθόλου ευκαταφρόνητα και μάλιστα μέσα σε περίοδο μνημονίων, ενώ την ίδια στιγμή κάποιοι παλιοί συνδικαλιστές διέδιδαν ψευδώς και με σιγουριά ότι .. «δεν θα πάρουμε εκλογικό επίδομα γιατί τα χρήματα θα δοθούν για τα δανεικά στην τρόικα».
- Την συνεχή επαφή και συμπαράσταση προς τους τοπικούς Συλλόγους Αθήνας, Κέρκυρας και Ρόδου που είχαν προβεί σε κινητοποιήσεις με αίτημα την κάλυψη των οργανικών κενών και καταφέραμε στις υπό προκήρυξη θέσεις να δοθούν αρκετές στις ανωτέρω υπηρεσίες.
- Την ενεργοποίηση, με σχετικό έγγραφο που έστειλε η ΟΔΥΕ εδώ και περισσότερο από ένα μήνα στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, των διαδικασιών που θα θεσμοθετήσουν την οργανωμένη πλέον επιμόρφωση για όλους τους Δικαστικούς Υπαλλήλους (παλιούς και νέους σε έτη υπηρεσίας), χωρίς αποκλεισμούς και επιλεκτικές επιλογές επιμορφούμενων που έκαναν κάποιοι με σκοπό να «φορτώνουν» μόρια «εκλεκτούς», έναντι άλλων συναδέλφων. Αυτή η προσπάθεια για επιμόρφωση δεν είχε ποτέ στο παρελθόν τύχει ενδιαφέροντος από την ΟΔΥΕ. Και μάλιστα επειδή κάποιοι άκουσαν τώρα για την κίνηση αυτή του Προεδρείου έβγαλαν όψιμα και ανακοίνωση για το θέμα. Όμως είναι αστείο αυτοί που δεκαετίες στο Προεδρείο δεν ασχολήθηκαν ποτέ με την επιμόρφωση μια στιγμή τους ήρθε η έμπνευση να το κάνουν.....

Ασφαλώς και θα μπορούσαν να γίνουν περισσότερα ή κάποια άλλα να γίνουν καλύτερα :

Όπως:

- *η επιστροφή μας στους προ μνημονίων βαθμούς που, ναι μεν έγινε με ευνοϊκότερο τρόπο από ότι πριν, κυρίως για τους νεότερους υπηρεσιακά συναδέλφους, όμως η αποσύνδεση βαθμού-μισθού στέρησε την μισθολογική εξέλιξη που είχε παγώσει. Η παράταξή μας μόνιμα και μόνη διεκδικούσε το «ξεπάγωμα» των βαθμολογικών και μισθολογικών προαγωγών που ζημίωσαν την συντριπτική πλειοψηφία των υπαλλήλων και του υπόλοιπου δημοσίου και των δικαστικών υπαλλήλων.*

Επίσης:

- *Μεγάλη παραφωνία ήταν η ψήφιση της διάταξης που στερεί από τους συναδέλφους ΔΕ τη δυνατότητα διεκδίκησης θέσεων*

Προϊσταμένων Διευθύνσεων και οφείλει το Υπουργείο να αναστείλει την εφαρμογή της σχετικής διάταξης.

Ακόμα:

- *Άσχημη εξέλιξη ήταν και η παράταση της αυτοδίκαιης απόλυσης που τελικά μας οδήγησε όλους στα 67 χρόνια. Η εξέλιξη αυτής της υπόθεσης επιβεβαίωσε με τον χειρότερο τρόπο τις προβλέψεις και τους φόβους μας ότι θα μας οδηγούσε με μαθηματική ακρίβεια όλους στα 67 χρόνια. Έτσι και έγινε δυστυχώς. Που πήγε το αίτημα για ταυτόχρονη συνταξιοδότηση με το Ταμείο Νομικών; Ποιοι το απεμπόλησαν για χάρη ημέτερων ρουσφετολογικών εξυπηρετήσεων;*

Γ) ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΠΩΝ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ:

Αυτό τον 1,5 χρόνο, όπως προαναφέραμε, σηκώσαμε ως παράταξη «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ», μαζί με την «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ», το βάρος της λειτουργίας του δευτεροβάθμιου οργάνου μας. Σ' αυτό το διάστημα υπήρχε μια μικρή χρονικά σύμπραξη της ΑΣΚ, όσο κατείχε τις θέσεις στο Προεδρείο, όμως και πάλι εκείνο το διάστημα η συνεισφορά της παράταξης αυτής ήταν περιορισμένη.

Ασφαλώς και το βάρος ενός Προεδρείου που στηρίζεται από λίγους είναι πολύ μεγάλο. Εμείς θέλαμε εξ αρχής το Προεδρείο να είναι αναλογικό και αντιπροσωπευτικό, όμως οι παρατάξεις που απείχαν έθεσαν εαυτούς εκτός Προεδρείου με διάφορα κατά καιρούς προσχήματα.

Οι ίδιες αυτές παρατάξεις ήταν που οδήγησαν τον Κλάδο σε ένα Έκτακτο Συνέδριο τον Νοέμβριο του 2015, χωρίς να έλθουν σ' αυτό το συνέδριο με κάποιες ξεκάθαρες προτάσεις, παρά μόνο με το θέσφατο να «μην πειραχτούν οι Κώδικες» και με προφανή στόχο να ανατρέψουν το Προεδρείο.

Και ήλθε η ίδια η ζωή σήμερα να τους φέρει στο σημείο να αυτοδιαψευσθούν για τα καμώματά τους, απέναντι στους συναδέλφους.

Γιατί έπρεπε να ξοδευτούν τόσες χιλιάδες ΕΥΡΩ για να ζητήσουμε τώρα εμείς οι ίδιοι, με τη συμμετοχή και των παρατάξεων αυτών, τη σύσταση νομοπαρασκευαστικής επιτροπής για τους Κώδικες, κάτι που είχαμε εξ αρχής προτείνει;

Για μια ακόμα φορά αποδείχθηκε πόσο εύκολα μεταχειρίζονται ορισμένοι ακόμα και τώρα τις εισφορές των συναδέλφων.

Και έρχονται σήμερα οι παρατάξεις αυτές και εγκαλούν το Προεδρείο που περιόρισε στο έσχατο τα λειτουργικά έξοδα της ΟΔΥΕ όπως στο τέλος της θητείας μας θα σας παρουσιάσουμε.

Εγκαλούν το Προεδρείο σε όσα με δική τους ευθύνη έμεινε στάσιμος ο Κλάδος για 5 ολόκληρα χρόνια, αφού η διαρκής απουσία των παρατάξεων αυτών από τις επιτροπές της ΟΔΥΕ, είχε σαν αποτέλεσμα πολλά ζητήματα να καθυστερούν, να μετατίθενται, να αναβάλλονται.

Εγκαλούν το Προεδρείο, ότι επιχειρεί στα κρυφά να αλλάξει τους Κώδικες, σε συνεννόηση με το Υπουργείο ενώ στην τελευταία συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ ψηφίστηκε ομόφωνα (και με τις δικές τους ψήφους), η συγκρότηση Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για το θέμα των Κωδίκων.

Εγκαλούν το Προεδρείο για καθυστέρηση κατάθεσης των προτάσεων για την αξιολόγηση, όταν πολλά από τα μέλη των επιτροπών αυτών είτε απουσιάζουν συστηματικά από τις επιτροπές είτε έρχονται με άδεια χέρια χωρίς γραπτές προτάσεις και σχέδια.

Εγκαλούν το Προεδρείο ακόμα και την καθυστέρηση των εκλογών για τα υπηρεσιακά, όταν με δική τους ευθύνη, όταν έταζαν φύκια για μεταξωτές κορδέλες με τους βαθμούς που η προηγούμενη ηγεσία του Υπουργείου υπόσχονταν, διατηρώντας πραξικοπηματικά ως «δοτοί» τις θέσεις των αιρετών αρνούμενοι τις αρχαιρεσίες.

Εγκαλούν το Προεδρείο γιατί πήραμε τους βαθμούς Βερναρδάκη και όχι τους βαθμούς που θα μας έδινε ο «ημέτερος υπουργός τους», που όλο ήταν έτοιμος να τους δώσει και ποτέ δεν τους έδινε.

Εγκαλούν το Προεδρείο ότι δεν μπόρεσε να αποτρέψει το νέο μισθολόγιο και την ένταξή μας σ' αυτό, λες και το «απέτρεψε η ίδια η ΑΔΕΔΥ», ενώ οι ίδιοι δέχονταν με υποκλίσεις δουλικότητας τις κούφιες υποσχέσεις του «Εξοχότατου», για δήθεν διανομή και σε εμάς του πρωτογενούς πλεονάσματος.

Σε όλη τους την συμπεριφορά έχουν ως συνοδοιπόρους κάποιους ανά την επικράτεια χειροκροτητές που δεν είναι βέβαιο πόσο θα συνεχίσουν να τους στηρίζουν όταν αποκαλυφθεί πλήρως η σκληρή πραγματικότητα.

Και μετά από όλα τα παραπάνω είναι απορίας άξιον το γιατί και ειδικά σήμερα, 6 μήνες πριν το συνέδριο, επέλεξαν οι παρατάξεις αυτές να συμμετέχουν στο Προεδρείο της ΟΔΥΕ. Μοιάζει αφελές το επιχείρημα που προβάλλουν στις ανακοινώσεις τους, ότι το έκαναν για το καλό και την ενότητα του Κλάδου, όταν την ίδια στιγμή που μπαίνουν στο Προεδρείο, μέλη των παρατάξεων αυτών ανά την Ελλάδα, απεργάζονται το διχασμό του Κλάδου με την προσπάθεια

δημιουργίας δεύτερης Ομοσπονδίας ή Ένωσης.

Εμείς ως παράταξη, αποφύγαμε να σταθούμε στις γελοιότητες τους περί «συγκόλλησης» της δικής μας παράταξης που στην αρχή πρόβαλαν, γιατί αποδείχθηκε περίτρανα από την εξέλιξη των πραγμάτων σε ποιους ταιριάζει περισσότερο.

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,

η πάγια θέση μας είναι ο Κλάδος να πάει μπροστά και αυτό προτάσσουμε ως ύψιστο καθήκον, πέρα από μικροπαραταξιακές, και μικροπολιτικές σκοπιμότητες και μικροψυχίες. Για το λόγο αυτό άλλωστε επιλέγουμε να μην απαντούμε στις κατά καιρούς αήθεις επιθέσεις που δεχόμαστε τόσο συνολικά ως παράταξη, όσο και προσωπικά τα μέλη μας είτε μέσα από το διαδίκτυο (βλέπε οργανωμένη δράση κάποιων στο facebook), είτε μέσα από επίσημες ανακοινώσεις παρατάξεων.

Έτσι με γνώμονα μοναδικό το συμφέρον του Κλάδου:

Καλούμε το Υπουργείο Δικαιοσύνης επιτέλους να προχωρήσει.

- **Επιτέλους, να προχωρήσουν με γοργούς ρυθμούς οι διαδικασίες για διορισμούς ΜΟΝΙΜΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, με την επιτάχυνση των προκηρύξεων μέσω ΑΣΕΠ, των ήδη εγκριθέντων θέσεων, ώστε το νέο Δικαστικό Έτος να βρει τις υπηρεσίες έτοιμες να λειτουργήσουν με το αναγκαίο δυναμικό.**
- **Επιτέλους, να γίνουν εκλογές στα Υπηρεσιακά Συμβούλια.**
- **Επιτέλους, να επιλεγούν Προϊστάμενοι Διευθύνσεων και Τμημάτων από τα υπηρεσιακά συμβούλια.**
- **Επιτέλους, να προχωρήσει σε ένα βελτιωμένο και αξιοκρατικό Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων, στις κατευθύνσεις που θα προσδιορίσει η λειτουργία της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής.**

Αθήνα 14/4/2016

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ

