

Ε Ν Ι Α Ι Ο
ΑΝτιμνημονιακό ΑΓωνιστικό Κίνημα «ΑΝ.ΑΓ.ΚΙ.»
"Αγωνιστική Ενιαία Κινητοποίηση" - Συνεργαζόμενοι Δικαστικοί
Υπάλληλοι

Αθήνα, 12 Ιουνίου 2013

Α Ν Ο Ι Χ Τ Η Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Η
του Παναγιώτη Ιωακειμίδα
ΠΡΟΣ τον ΠΡΟΕΔΡΟ και τον ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ της ΟΔΥΕ Λ. Χανδρινό και Χ.
Λυμπερόπουλο

Αγαπητοί φίλοι, συνεργάτες και σύντροφοι,

Θα μου επιτρέψετε να ανταλλάξω κάποιες σκέψεις μαζί σας ως, ίσως, ο παλαιότερος συνδικαλιστής στον χώρο των δικαστικών υπαλλήλων. Η πατρίδα μας, τα τελευταία τρία χρόνια των μνημονίων χρησιμοποιήθηκε από το τραπεζικό κεφάλαιο της Ευρώπης και κυρίως της Γερμανίας, ως το πειραματόζωο που επάνω του δοκιμάστηκαν ανεδαφικές συνταγές λιτότητας, προκειμένου να διασωθούν οι τράπεζες και να κερδοσκοπήσουν αυτοί, από την καταστροφή τη δική μας. Η Ελλάδα χρησιμοποιήθηκε ως το «μοντέλο πολιτικής», προκειμένου να χτυπηθεί ολόκληρος ο ευρωπαϊκός νότος, για να επιζήσει ο Βορράς. Και σήμερα ανακαλύπτουν, «εντελώς τυχαία», ότι έκαναν λάθος στην συνταγή, συνεχίζουν φυσικά το ίδιο λάθος, Ε.Ε. και ΔΝΤ και σε ρόλο κομπάρσου η τρικομματική κυβέρνηση της Ν.Δ. Αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής των μνημονίων είναι ο χώρος μας να έχει χάσει το 45% των εισοδημάτων του, όπως και όλοι οι εργαζόμενοι στην πατρίδα μας και να μας έχουν ξηλώσει κατακτήσεις δεκαετιών. Το εφάπαξ, τα λεφτά τα δικά μας που μας κρατάνε κάθε μήνα, έχει μειωθεί 38% και συζητούν πάλι για περαιτέρω μείωσή του κατά 20%. Τα εργασιακά μας δικαιώματα είναι παρελθόν και ζητούν από εμάς να δουλεύουμε περισσότερο με τα μισά χρήματα. Ο αυταρχισμός της κυβέρνησης έχει φτάσει στο ζενίθ και οι εργαζόμενοι εργαζόμαστε υπό τον φόβο της αυριανής απόλυσης. Οι συνταξιούχοι βλέπουν τις συντάξεις τους να έχουν γίνει βοήθημα και 2.200.000 συμπολίτες μας ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας. Μέχρι σήμερα, τα τρία τελευταία χρόνια των μνημονίων 4.500 συμπολίτες μας οδηγήθηκαν στην αυτοκτονία.

Και το σημαντικότερο είναι τα παιδιά μας. Τι φταίνει τα παιδιά μας να ζουν σε αυτό το αβέβαιο μέλλον, που αυτοί τους το υποθήκευσαν και εμείς έχουμε τις ευθύνες μας που δεν τα αποτρέψαμε όλα αυτά που έγιναν και αυτά που συνεχίζουν να κάνουν. Μέσα σε αυτό το πολιτικό περιβάλλον, ποιος έπρεπε να είναι ο ρόλος της Ομοσπονδίας μας, που εσείς σήμερα ηγείστε; Μιας Ομοσπονδίας που τα φυσικά της μέλη στο παρελθόν έχουν δείξει δύναμη, δυναμισμό και πάνω από όλα

αγωνιστικότητα. Να σας θυμίσω τον αγώνα που κάναμε για το ωράριο και την νικηφόρα πορεία του, που κάθε άλλο παρά περίπατος ήταν. Οι συνάδελφοί μας δεν πτοήθηκαν ούτε από τις πειθαρχικές, ούτε από τις ποινικές κυρώσεις. Να θυμίσω τον αγώνα για την αντικατάσταση του χουντικού νόμου 1025/71 με κώδικα σύγχρονο και δημοκρατικό. Το επίδομα ειδικών συνθηκών, τον διανεμητικό λογαριασμό, που ήταν μία σημαντική ενίσχυση στα εισοδήματά μας. Να σημειωθεί ότι αυτά τα χρήματα συνεχίζουν να εισπράττονται για εμάς και να μην φθάνουν σε εμάς, χωρίς να τα διεκδικούμε. Κάποιος μεγάλος αγωνιστής και στοχαστής έγραψε ότι υπάρχουν αιτήματα για άμεση διεκδίκηση και αιτήματα για ωρίμανση.

Τα τρία τελευταία χρόνια των μνημονίων, χάσαμε όσα είχαμε κερδίσει με αγώνες τις τρεις τελευταίες δεκαετίες. Θα μου πείτε ότι φταίει η πολιτική και οικονομική συγκυρία. Ας αναρωτηθούμε όμως εάν η Ομοσπονδία της οποίας σήμερα ηγείστε, αλλά και χθες, στάθηκε στο ύψος της σοβαρότητας των περιστάσεων που ζούμε. Τον προηγούμενο Ιούλιο οργανώθηκε το συνέδριο της ΟΔΥΕ και οι συνάδελφοί μας ανέδειξαν για πρώτη φορά, τις ενωμένες αντιμνημονιακές δυνάμεις του ΕΝΙΑΙΟΥ ως πρώτη δύναμη, κάτι που ήταν φυσικό να μην σας αρέσει. Αλλά μέχρι εκεί, εσείς μεθοδεύσατε τον αποκλεισμό αυτής της παράταξης, όχι μόνο από την θέση του προέδρου, που εθιμικά της ανήκε, αλλά και του Γενικού Γραμματέα. Εμείς συνάδελφοι, έχουμε γυρίσει σελίδα, τα ξεχάσαμε αυτά για το καλό του κλάδου, δεν μπορούμε όμως να εθελοτυφλούμε μπροστά σε αυτή την αδράνεια που δείχνει η ομοσπονδία σε μία τόσο κρίσιμη χρονική στιγμή. Κυνηγάει δράκους και αφήνει την ουσία, που είναι τα σοβαρά οικονομικά και θεσμικά προβλήματα των συναδέλφων μας. Στον τελευταίο χρόνο που είσατε εσείς διοίκηση μαζί με τον εκπρόσωπο της Ν.Δ., ο οποίος είναι και βασικός εκφραστής της μνημονιακής πολιτικής και ο οποίος δυστυχώς έχει επιβάλει την πολιτική και συνδικαλιστική ατζέντα της ΟΔΥΕ, λάμπετε δια της απουσίας σας. Γι' αυτό και η ΟΔΥΕ είναι ξεκομμένη από τους συνδικαλιστικούς, κοινωνικούς και πολιτικούς αγώνες, χωρίς στόχους, τακτική και στρατηγική. Ένας χρόνος αδράνειας, χωρίς καμία πρωτοβουλία, χωρίς κανέναν αγώνα για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ.

ΤΕΡΜΑ ΠΙΑ ΣΤΗΝ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΗ ΣΥΝΔΙΟΙΚΗΣΗ

Σας καλώ, έστω και τώρα, εσάς τους δύο, να αλλάξετε ρότα, γιατί οδηγείτε το καράβι στην ξερά.

Σας καλώ, έστω και τώρα, να αποπέμψετε από το προεδρείο της ΟΔΥΕ τον εκπρόσωπο της κυβέρνησης, αυτόν που προωθεί επιτυχώς τα μνημονιακά συμφέροντα, ξεδιάντροπα, και να συνταχθείτε με τις υπόλοιπες αντιμνημονιακές δυνάμεις της πατρίδας μας και του κλάδου μας. Γιατί πρέπει να ανατραπεί αυτή η πολιτική.

Είναι πλέον θέμα επιβίωσής μας.

Και μην σκεφτείτε το ευτελές, ότι αυτή η πρόταση γίνεται γιατί εποφθαλμιούμε θέσεις στο προεδρείο, γιατί με την στάση μας αποδείξαμε ότι αυτά δεν μας συγκινούν. Εμείς, κατά την ταπεινή μου γνώμη, μπορούμε να σας στηρίξουμε ολόψυχα και να δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις και χωρίς να συμμετέχουμε στο προεδρείο. Αρκεί να κάνετε αυτό το βήμα απαγκίστρωσης από την μνημονιακή τανάλια και να θέσουμε διεκδικήσεις απέναντι στη σημερινή κυβέρνηση, αλλά και στην αυριανή κυβέρνηση της ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ, που νομοτελειακά έρχεται.

Στον αγώνα για μια νέα Ελλάδα, που θα σέβεται εμάς τους εργαζόμενους, και στην οποία εμείς οι εργαζόμενοι δικαστικοί υπάλληλοι θα έχουμε τον ρόλο που μας ανήκει σε αυτοδιοικούμενη Γραμματεία των Δικαστηρίων. Για μια κοινωνία που δεν θα ντρεπόμαστε να κοιτάμε τα παιδιά μας στα μάτια, που σήμερα έχει υποθηκευτεί το μέλλον τους, που ζουν στην αβεβαιότητα και που σκέφτονται ακόμη και την μετανάστευση.

Η ώρα σιμώνει και απαιτεί την πιο πλατιά ενότητα των δυνάμεών μας. ΘΑ ΝΙΚΗΣΟΥΜΕ.

(Ευχαριστώ το ΕΝΙΑΙΟ για τη φιλοξενία, γιατί διαφορετικά δεν θα μπορούσαν οι σκέψεις μου να διαβαστούν.)

Φιλικά,

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ