

## **ΛΙΓΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΑΣ**

Την περασμένη Κυριακή 7 Μάρτη 2021 εκδηλώθηκε ωμή αστυνομική βία προς ανυποψίαστους πολίτες και μπροστά στα μάτια δεκάδων οικογενειών και μικρών παιδιών στο άλσος Νέας Σμύρνης. Φυσικοί αυτουργοί των πράξεων βίας που αδιάψευστα μετέφεραν τα βίντεο που «παίζουν» στο διαδίκτυο μπορεί να είναι οι αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ, όμως ηθικοί αυτουργοί και ενόρχηστρωτές είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και προσωπικά ο πρωθυπουργός και ο υπουργός «προστασίας;» του πολίτη.

Η κυβέρνηση έχοντας χάσει πλέον κάθε έλεγχο στη διαχείριση της υγειονομικής κρίσης που έφερε η πανδημία, επιδίδεται καθημερινά σε επίδειξη δύναμης με όπλα της τον αυταρχισμό, τη βία, την καταστολή. Πρώτα ήταν τα Πανεπιστήμια και οι διαδηλώσεις για τα αιτήματα της Παιδείας, στη συνέχεια οι αντιδράσεις πολιτών για το θέμα Κουφοντίνα και πλέον ωμά, απρόκλητα και απροκάλυπτα ο στόχος της είναι απλοί και ανυποψίαστοι πολίτες που χρησιμοποιούν την ύστατη μορφή ελευθερίας που τους απέμεινε από τις συνεχείς καραντίνες, το να βγουν ένα περίπατο στον ήλιο. Απ' ότι φαίνεται «τους ενοχλεί» το γεγονός ότι ακόμα «αναπνέουμε». Προσπαθούν με αυτό τον τρόπο να στρέψουν την προσοχή και το ενδιαφέρον «αλλού» και να ξεχαστούν οι βαρύτερες ευθύνες τους για το ότι διαχειρίστηκαν την πανδημία με πλήρη ανευθυνότητα, αφήνοντας για έναν ολόκληρο χρόνο την Υγεία και τους Υγειονομικούς αθωράκιστους, κλείνοντας τα σχολεία και τα Πανεπιστήμια και μετατρέποντας τις συγκοινωνίες, κυρίως στην πρωτεύουσα, σε υγειονομικές βόμβες με το καθημερινό στοίβαγμα χιλιάδων πολιτών στα ΜΜΜ. Και την ίδια ώρα, αυτή η κυβέρνηση, με τη στήριξη των χρυσοπληρωμένων ΜΜΕ, επιδίδεται σε μία άνευ προηγουμένου επικοινωνιακή προπαγάνδα, φιμώνοντας κάθε φωνή αντίδρασης ή αντίστασης στις εγκληματικές πολιτικές της.

**Οι εργαζόμενοι και οι πολίτες αυτής της χώρας, δεν πρέπει να μείνουμε απαθείς, απέναντι σ' αυτή την ωμή βία της κρατικής εξουσίας. Θα πρέπει να ενώσουμε τις φωνές μας και με τους υπόλοιπους εργαζόμενους και να απαιτήσουμε από την τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση την ΑΔΕΔΥ, να βγει μπροστά και να αναλάβει πρωτοβουλίες για την προάσπιση των στοιχειωδών δημοκρατικών δικαιωμάτων των πολιτών, που καθημερινά καταπατώνται ασύστολα.**

**ΥΣΤΓ.1:** Βεβαίως είναι καταδικαστέα η πράξη βίας που εκδηλώθηκε προς τον αστυνομικό της ομάδας ΔΙΑΣ, κατά την ειρηνική κινητοποίηση χιλιάδων πολιτών την Δευτέρα 8 Μαρτίου 2021. Αυτή όμως η πράξη, δεν μπορεί να αποτελεί το άλλοθι και το πρόσχημα για την κυβέρνηση, προκειμένου να εντείνει την καταστολή, κάτι που βλέπουμε να γίνεται μετά την Δευτέρα 8 Μαρτίου 2021.

**Μιχάλης Μαυρογένης**  
**Μέλος του Δ.Σ. της Ο.Δ.Υ.Ε.**

**ΥΣΤΓ.2:** Το παραπάνω κείμενο σχεδόν αυτούσιο (πλην του ΥΣΤΓ.1 που αναφέρεται σε συμβάν μεταγενέστερου χρόνου), το κατέθεσα, με τη σύμφωνη γνώμη του Προέδρου του Δ.Σ. Γιώργου Διαμάντη, το πρωί της Δευτέρας 8 Μαρτίου 2021 και με την προθεσμία για απάντηση-τοποθέτηση δια περιφοράς, μέχρι το απόγευμα της ίδιας μέρας, προς όλα τα μέλη του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ, προκειμένου να αποτελέσει το σχέδιο για ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ του οργάνου σχετικά με τα αναφερόμενα σ' αυτήν. Δυστυχώς ελάχιστα μέλη του Δ.Σ. ανταποκρίθηκαν, ενώ κάποια άλλα παρέπεμψαν το θέμα στη συνεδρίαση του Δ.Σ. (που είχε προγραμματιστεί για χθες Τετάρτη 10/3/2021). Το αποτέλεσμα ήταν τα αντανακλαστικά μας σαν δευτεροβάθμιου συνδικαλιστικού οργάνου, να είναι πολύ καθυστερημένα. Και μας πρόλαβαν πολλοί άλλοι φορείς (π.χ. δικηγορικοί σύλλογοι, ΑΔΕΔΥ κλπ.).

Έτσι την Τετάρτη 10/3/2021, δεν είχε πλέον κανένα νόημα να βγει ανακοίνωση..... Νοιώθω την ανάγκη να δημοσιοποιήσω το κείμενο αυτό, αφενός μεν γιατί θεωρώ αδιανόητο να μην υπάρχει μια δημόσια θεσμική τοποθέτηση, αφετέρου δε όχι για να διαχωρίσω τη θέση μου από τη συνευθύνη της λειτουργίας του οργάνου που μετέχω, αλλά για να αναδείξω το γεγονός, ότι η παρουσία μας και λειτουργία μας μέσα σε ένα συνδικαλιστικό όργανο, δεν μπορεί να εξαντλείται στον τίτλο και στις συνεδριάσεις του Δ.Σ.