

Δημοσιοποίηση ενός.....εσωτερικού διαλόγου

- «Πρέπει να κάνεις μια γνωστοποίηση, να ενημερώσεις», μου είπα.
 - «Να πω τι;» μου απάντησα. «Όλοι τους γνωρίζουν πως στις 18 του Οκτώβρη στον χώρο των δικαστηρίων όλης της χώρας θα διεξαχθεί μια από τις κορυφαίες _και σημαντικές διαδικασίες του κλάδου των δικαστικών υπαλλήλων. Αυτή των εκλογών για την ανάδειξη των εκπροσώπων μας στα δικαστικά υπηρεσιακά συμβούλια. Άλλωστε σ'όλα τα δικαστήρια της Χώρας έχουν τοιχοκολληθεί οι πίνακες με τα ονόματα των υποψήφιων αιρετών».
 - «Πρέπει να τους πεις το πως και το γιατί», μου ανταπάντησα.
 - «Σε ποιους;;;...», μου αντιγύρισα... «...Σε εργαζόμενους χώρο που ο καθένας τους δουλεύει για τρεις, που ο όγκος της δουλειάς, τους έχει γονατίσει, που η μιζέρια αντάμα με τον διχασμό και την καχυποψία βασιλεύουν σ'ένα θολό και ασταθές κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον;; Να δώσω υποσχέσεις για δίκαιη κρίση, για συμπαράσταση, για νοιάξιμο, για αρωγή, για εντιμότητα ή για καθαρότητα;; Ξέρω πως όλοι έχουν μπουχτίσει από "θα" υποσχέσεις, μεγάλα λόγια και δεν έχουν άδικο».
 - «Να τους πεις γιατί;;»,
 - «Τι εννοείς;;»,με ρώτησα. «Όλοι τους γνωρίζουν πως η σωστή λειτουργία αιρετού μέλους υπηρεσιακού συμβουλίου απαιτεί ικανή αφιέρωση χρόνου και κόπου για έρευνα, μελέτη, συλλογή πληροφοριών και και...το κόστος μεγάλο. Στο βάθος του μυαλού τους υπάρχει μια ερώτηση. Σ'αυτήν πρέπει να απαντήσεις και κοίταξε όχι μόνο να'σαι πειστικός μα προπάντων ειλικρινής. Το γίνεσθαι αυτού του τόπου έχει καρφώσει στο νου όλων το δίπολο: «ΚΟΣΤΟΣ- ΟΦΕΛΟΣ». Μοιραία λοιπόν οι περισσότεροι - αν όχι όλοι- από τους συναδέλφους σου θα σκεφτούν: «Εσύ γιατί το κάνεις;;»,«Εσύ τι έχεις να κερδίσεις;;».
- Τότε θα τους απαντήσω ποιο είναι για μένα αυτό το όφελος. Είναι ένα όφελος ηθικό και συναισθηματικό. Είναι μια προσδοκία με την στάση μου να ανατρέψω τα παραπάνω αρνητικά που συναντάμε στην εργασιακή μας καθημερινότητα. Γνωρίζω πως δεν μπορώ να τα εξαλείψω όλα. Όμως έχω τη διάθεση; το πάθος, τον πόθο και το αντίστοιχο πείσμα να κάνω την προσπάθεια μου και να είναι επιτυχημένη. Έχω την επιθυμία να νιώσω την ικανοποίηση βλέποντας το χαμόγελο των συναδέλφων μου. Την επιδοκιμασία τους ότι αυτός που επέλεξαν να τους εκπροσωπήσει έχει απόλυτη συναίσθηση της αποστολής του.

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Ονομάζομαι Γιάννης Φράγκος. Σήμερα υπηρετώ στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών. Για ένα μικρό διάστημα έχω υπηρετήσει επίσης στο Εφετείο Αθηνών και στο Ειρηνοδικείο Πλωμαρίου Λέσβου. Στο χώρο που υπηρετούμε όλοι μας, δίπλα σε Δικαστές, Εισαγγελείς και Δικηγόρους, ένα από τα πολλά ορθά που μάθαμε είναι να «κρίνουμε και όχι να παρεξηγούμε». Με γνώμονα τούτη τη στάση υπηρέτησα τα συμφέροντα του κλάδου μας από την θέση του αιρετού για τέσσερις θητείες.

Κοινοποιώντας τούτο τον εσωτερικό διάλογο, Ζητώ την στήριξή σας. Ζητώ να μου δώσετε την ευκαιρία και την δυνατότητα με την Ψήφο Σας να συνεχίσω και να ολοκληρώσω ένα έργο που ξεκίνησα χρόνια πριν. Να δώσω ένα διαφορετικό αέρα, μια νέα πνοή στο ζήτημα της εκπροσώπησής και παρουσίας μας σ'ένα τόσο σημαντικό θεσμό όπως είναι αυτός του Πενταμελούς Δικαστικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου.

Σας ευχαριστώ.

Γιάννης Φράγκος Γραμματέας

Δικαστηρίων ΤΕ Τηλ. 6944623987