

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ- ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

ΟΧΙ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΧΩΡΙΣ ΝΟΗΜΑ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Καταγγέλλουμε την περίσσια γλιδή και ξεγνοιασιά που βασιλεύει στην ΟΔΥΕ.

Την ώρα που παρελαύνουν σε εισαγγελείς και ανακριτές πλήθος συναδέλφων για την κακοδιαχείριση των οικονομικών, προηγούμενων διοικήσεων της ΟΔΥΕ, ανερυθρίαστα και αγόγγυστα, σπεύδουν ακόμα και αυτοί οι ίδιοι, σε σύγκληση έκτακτου συνεδρίου. Ένα ακόμα ταξιδάκι αναμνηχής για τους εκπροσώπους συνέδρους που θα πληρωθεί από το υστέρημά σας και θα κοστίσει κοντά στις 50.000€.

Άραγε γιατί; Σε έξι με επτά μήνες περίπου θα γίνει τακτικό συνέδριο. Δηλαδή μέσα σε αυτό το διάστημα θα γίνουν δύο συνεδρία; Είναι ντροπή, ύβρις και έλλειψη σεβασμού μπροστά στην οικονομική και κοινωνική ασφύζια των συναδέλφων.

Η ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ από την αρχή είπε όχι στη σύγκληση αυτού του συνεδρίου.

Στο προηγούμενο ΔΣ, πριν από λίγες ημέρες, επιμείναμε στην επανεξέταση της απόφασης σύγκλησης του συνεδρίου, άποψη που επιβεβαίωσαν και άλλοι ακόμα και ο ίδιος ο Πρόεδρος της ΟΔΥΕ ο οποίος αναγκάστηκε, προς τιμήν του, να προχωρήσει σε παραίτηση. Δεν ιδρώνει το αυτί τους.

Άραγε γιατί; Ποιά ανάγκη οδηγεί την επιμονή τους;

Αποδεικνύεται περίτρανα ότι είναι μακριά από την σύγχρονη πραγματικότητα, μακριά από τις εξελίξεις δεν μπορεί να χαράξει πορεία, είναι βαθειά υπνωτισμένη, εγκλωβισμένη στην μετριότητα και ανυπαρξία. Αλοίμονο, δυστυχώς τα ταξιδάκια και τα χλιδάτα συνεδρία την «μάραναν», αυτά μας έλειψαν. Άρον – άρον με συνοπτικές διαδικασίες, χωρίς προγραμματισμό, με περίσσια προχειρότητα προχωρά η ΟΔΥΕ στη σύγκληση συνεδρίου, χωρίς να εξηγείται η αναγκαιότητα αυτής της ενέργειας.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΘΟΥΝ; ΣΑΣ ΤΑ ΑΝΕΦΕΡΕ ΚΑΝΕΙΣ;

Είναι κατάντια για τον κλάδο η ανυπαρξία οράματος, η ανυπαρξία διαμόρφωσης στόχων και συνδικαλιστικών διεκδικήσεων. Εδώ και χρόνια παρακολουθούμε όλοι το τέλμα στο οποίο έχει εγκλωβιστεί ο κλάδος των δικαστικών υπαλλήλων από τη ολέθρια συμπεριφορά κάποιων προηγούμενων αλαζονικών διοικήσεων της ΟΔΥΕ που ακόμα και σήμερα αμετανόητοι συνεχίζουν με τις ευλογίες σας δυστυχώς, να μεσουραρούν.

Η ΟΔΥΕ σταμάτησε εδώ και χρόνια να παράγει συνδικαλιστικό λόγο, να χαράσσει διεκδικήσεις, να δρομολογεί εξελίξεις. Σύρεται από τους ίδιους εδώ και χρόνια τιμητές της μετριότητας και της αδράνειας. Αδυνατεί να μπει μπροστά και να ανοίξει νέους ορίζοντες στη νέα πραγματικότητα, εγκλωβισμένη σε αδαείς και εραστές του τίποτα να μην αλλάξει.

Χρόνια τώρα παλεύει με κύριο χαρακτηριστικό της γνώμονα «ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ».

Εμείς δεν τους ακολουθούμε. Εμείς έχουμε άλλη άποψη και παλεύουμε μέχρι και την τελική μας δικαίωση για να αλλάξουν όλα. Παλεύουμε να μουν κανόνες να θεσπιστούν αξιοκρατικοί θεσμοί οργάνωσης των υπηρεσιών, αξιολόγησης και επιβράβευσης των ικανών και άξιων υπαλλήλων ανεξάρτητα από κατηγορίες, χρώματα και παρατάξεις. Είμαστε οι μόνοι που καταθέσαμε γραπτές προτάσεις που σας έχουμε δημοσιοποιήσει, εδώ και χρόνια. Μπορεί σε κάποιους να μην αρέσουν αλλά υπάρχουν, ανοικτά και ξεκάθαρα και προσμένουν τις άλλες απόψεις που δυστυχώς ποτέ δεν υπήρξαν.

Ολοκληρώνεται ο νέος Κώδικας δικαστικών υπαλλήλων και ο Οργανισμός Δικαστηρίων, έρχονται νέοι συνάδελφοι με πλούσια αυξημένα προσόντα.

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΠΑΡΑ ΤΑ ΜΥΡΙΑ ΕΜΠΟΔΙΑ ΤΗΣ ΟΔΥΕ ΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ.

Σε όλα αυτά η ΟΔΥΕ όχι μόνο ήταν απύσχα αλλά πρωτοστάτησε στη δημιουργία εμποδίων στην εφαρμογή και ολοκλήρωσή τους. Πλήρωσε 6.000€ σε δικηγόρο, αντικαταστατικά και ελεγκτέα, για την ματαίωση των υπηρεσιακών συμβουλίων.

Τους ξέρουμε καλά. Πάντα μηχανεύονται εμπόδια και οργανώνουν απεγνωσμένες προσπάθειες ματαίωσης των εξελίξεων. Ευτυχώς πια κανείς δεν τους ακούει.

Απαιτούμε δυναμικά την πλήρη διαλεύκανση όλων των πτυχών της κακοδιαχείρισης των οικονομικών των προηγούμενων διοικήσεων της ΟΔΥΕ, την απόδοση ευθυνών, όπου υπάρχουν, την αποκατάσταση τυχόν προκληθείσης ζημίας του Ταμείου της Ομοσπονδίας, έχοντας εμπιστοσύνη στο έργο των δικαστικών λειτουργών που έχουν επιληφθεί αυτής της οδυνηρής δυστυχώς για τον κλάδο υπόθεσης. Πρέπει όλοι να απαιτήσουμε την πλήρη διαλεύκανση αυτής της υπόθεσης

Είμαστε σίγουροι ότι και σεις αυτό επιζητάτε, δεν τους ανέχεστε άλλο πια. Μπείτε λοιπόν μπροστά. Στελεχωστε συλλόγους και την ΟΔΥΕ, ανανεώστε δυναμικά, χαράξτε το μέλλον του κλάδου, δημιουργείστε νέα προοπτική, οι καιροί έχουν αλλάξει. Γκρεμίστε το παλιό κατεστημένο. Βάλτε ως οδηγό τις γνώσεις σας, που ευτυχώς είναι πια πολλές, την εργατικότητά σας, το μυαλό σας και θα βρείτε τον δρόμο. Οι παλαιότεροι δεν έχουν πια τίποτα να προσφέρουν. Αναποτελεσματικοί και αδιάφοροι δεν μπορούν πια να αρθρώσουν πολιτικό, συνδικαλιστικό λόγο αρκούνται σε βολέματα προσωπικά, στην συνδικαλιστική ασυλία και αεργία με τις δική σας ανοχή, έγκριση και ευλογία.

Γίνεται πλέον εσείς ο οδηγός για να ανατραπούν οι επιθέσεις των κυβερνήσεων και της εκάστοτε εξουσίας στην ίδια τη ζωή σας με την επιβολή μέτρων, μονομερούς λιτότητας ως μονόδρομη και αναγκαία επιλογή. Αντισταθείτε στην οικονομική, κοινωνική και προσωπική σας εξαθλίωση που θέλουν να μας επιβάλουν.

Ο κλάδος δεν έχει ανάγκη από συνέδρια και πανηγύρια. Έχει ανάγκη από δράση, αγώνες και διεκδικήσεις, αντίσταση και ανατροπές.

ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

Υ.Σ. Καλωσορίζουμε τον συνάδελφο Τριαντάφυλλο Φούντα από την Θεσσαλονίκη στο ΔΣ της ΟΔΥΕ και του ευχόμαστε να δώσει νέο όραμα, πνοή και φρεσκάδα, που τόσο έχουμε ανάγκη. Εμείς είμαστε σίγουροι γι αυτό.