

"ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΟΔΥΕ ΝΑ ΞΕΡΕΙΣ ΔΕΝ ΤΗΝ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΣΕ ΥΠΟΛΗΨΗ", και ακόμα πιο ακραία "ΤΗΝ ΕΧΟΥΝ ΌΛΟΙ ΧΕΣΜΕΝΗ" (συγγνώμη για τις μη καθωσπρέπει λέξεις).

Του Χρήστου Καϋμενάκη, μέλους του ΔΣ της ΟΔΥΕ.

Αθήνα, Κυριακή βράδυ, 1 Δεκεμβρίου 2019.

Α. ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ, ΕΛΛΕΙΜΑΤΑ, ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ...

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ, ΚΥΡΟΥΣ, ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ, ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΗΘΟΥΣ ΚΑΙ ΥΦΟΥΣ, ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ...

Και βεβαίως, ελλείμματα ΟΡΑΜΑΤΟΣ και ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ, όπως συνηθίζουν να λένε και η Ιωάννα από τον Βόλο και το αγωνιστικό και κινηματικό ΠΑΜΕ - ταυτίζομαι επί της ουσίας σε αυτά τα ζήτημα τουλάχιστον.

1. Κάθε φορά που αναφέρομαι θετικά στην Αγαπημένη μου ΟΔΥΕ, την οποία υπηρετώ με όλο μου το είναι από το 1990, και τους λέω τι αποφάσισε και τι θα κάνει η ΟΔΥΕ, αυτές και άλλες παρόμοιες με του τίτλου είναι οι φράσεις που ακούω πολλές φορές, με παράπονο και οργή συνάμα, από διαφορετικούς συναδέλφους ανά τη Χώρα με τους οποίους επικοινωνώ συχνά ή επισκέπτομαι όταν με καλούν για ενημέρωση, όταν τους λέω τι αποφάσισε και τι θα κάνει η ΟΔΥΕ.

Ποιος ξέρει γιατί σχολιάζουν και εκφράζονται τόσο απογοητευμένοι και τόσο σκληρά! Ίσως επειδή επικοινωνούν πλέον συχνά μεταξύ τους, έχουν και ανταλλάσσουν πληροφορίες και απόψεις, γνωρίζουν τι συμβαίνει και έχουν καθιερώσει έναν δικό τους κι απλό κώδικα ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ έκφρασης και κριτικής μέσω του διαδικτύου και της κινητής τηλεφωνίας.

ΧΩΡΙΣ ΚΑΘΩΣΠΡΕΠΙΣΜΟΥΣ, ΧΩΡΙΣ ΞΥΛΙΝΟ ΛΟΓΟ.

2. Άκου που καταντήσαμε!

Φτάσαμε στο σημείο να λένε οι συνάδελφοι ότι δεν εμπιστεύονται καθόλου μα καθόλου αυτή την ΟΔΥΕ και πως δεν έχει καθόλου μα καθόλου κύρος και εμπιστοσύνη.

Κι όμως, την ίδια στιγμή κατά βάθος γνωρίζουν και οι πιο νέοι θα μάθουν πολύ γρήγορα πως δεν έχουμε κάποια άλλη καλύτερη εξουσία να εμπιστευθούμε και να ακουμπήσουμε στα δύσκολα, είτε τα συλλογικά είτε τα ατομικά!

Είναι γνωστό εξάλλου [εδώ και πολλά χρόνια που συνδικαλιζομαι, άλλοτε ως πρόεδρος επί 12ετία του ΣΔΥΑ (8 χρόνια) και της ΟΔΥΕ (4 χρόνια), άλλοτε ως μέλος του Προεδρείου τους και άλλοτε ως μέλος των ΔΣ ή φυσικό μέλος του ΣΔΥΑ], ότι αυτό ακριβώς έλεγα και επαναλάμβανα στις ομιλίες και έγγραφα στις ανακοινώσεις μου!

Ότι δηλαδή, ο μοναδικός και άρα ο καλύτερος σύμμαχος που έχει ο δικαστικός υπάλληλος για να ακουμπήσει στα δύσκολα, είναι το συνδικαλιστικό του κίνημα, η ΟΔΥΕ και ο Σύλλογος του, οι εκπρόσωποι του, σε όποια κατάσταση και αν αυτοί είναι, ακόμα και στη χειρότερη τους κατάσταση στην οποία δυστυχώς βρίσκονται εδώ και 7 χρόνια.

Ούτε κάποιο κόμμα, ούτε κάποια κυβέρνηση ή υπουργός, ούτε η δικαστική και η διοικητική εξουσία, ούτε καν οι προϊστάμενοι δικαστές, διευθυντές και τμηματάρχες...

Οι πόρτες όλων αυτών ήταν, είναι και θα είναι πάντα κλειστές ή το πολύ πολύ μισάνοιχτες και για λίγο ή για λίγα, "ΌΤΑΝ Η ΧΡΕΙΑ ΤΕΣ ΚΟΥΡΤΑΛΕΙ", δηλαδή όταν

τα προβλήματα οξύνονται και φουντώνουν, όταν η αδικία σπάει κόκαλα και ταυτόχρονα το συνδικαλιστικό μας κίνημα είναι αδύναμο και αναξιόπιστο!

ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ Η ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΜΑΣ.

ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΣΕ ΣΕΒΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΣΕ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΙ ΟΤΑΝ ΕΙΣΑΙ ΣΚΥΜΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΓΟΝΑΤΙΣΜΕΝΟΣ.

ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΣΕ ΑΚΟΥΕΙ ΟΤΑΝ ΤΟ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΟΥ ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΚΕΙ, ΔΕΝ ΦΩΝΑΖΕΙ ΚΑΝ...

Γι αυτό και είμαστε οξείς, ακραίοι και επιθετικοί στις εκφράσεις μας προς την ΟΔΥΕ, δηλαδή στην αυτοκριτική μας!

(Β) Ο ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΣ - ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΣ συνεχίζεται (?).

Με αντιδημοκρατικές μεθοδεύσεις, αποκλεισμούς, λογοκρισία...

3. Εφτά (7) Χρόνια Φαγωμάρας, Διχασμού, Φαγούρας και πρωτοφανούς Κυβερνητικού - Εργοδοτικού Συνδικαλισμού της ΟΔΥΕ φαίνεται πως δεν είναι αρκετά!

Εφτά (7) χρόνια με πολλά και μεγάλα ελλείμματα! ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ, ΚΥΡΟΥΣ, ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ, ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ, ΕΝΟΤΗΤΑΣ, ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ, ΟΡΑΜΑΤΟΣ...

4. Είπαμε να συγκαλέσουμε Πανελλήνια Συνδιάσκεψη των 66 Συλλόγων της Χώρας για να κηρύξουμε τη λήξη της επί 7 χρόνια Φαγωμάρας, Φαγούρας, Κυβερνητικού Συνδικαλισμού και Αγωνιστικής Απραξίας.

Ταυτόχρονα δε να κηρύξουμε την έναρξη κινητοποιήσεων!

Αμ δε!

5. Το στενό προεδρείο της ΟΔΥΕ, καπελώνοντας τους συναδέλφους εκπροσώπους των Συλλόγων και ΕΝΤΕΛΩΣ ΑΝΤΙΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΑ αποκλείοντας τα μέλη του ΔΣ που θέλαμε να μιλήσουμε και οι εκπρόσωποι των Συλλόγων περίμεναν να ακούσουν τις απόψεις μας, μεθόδευσε να μείνουμε ξανά στην Φαγωμάρα, τη Φαγούρα και την Αγωνιστική Απραξία!

Άπλωσε χωρίς λόγο το θέμα του Ταμείου, επιβεβαιώνοντας τις εκτιμήσεις ότι πάνε σε ΚΟΥΚΟΥΛΩΜΑ, ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΠΟΣΩΝ, ΚΑΙ ΝΕΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ - ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΕΥΘΥΝΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΩΣΕΩΝ

6. Για κινητοποιήσεις πήγαμε, χωρίς απόφαση ή ψήφισμα φύγαμε.

7. Για να κλείσουμε το ζήτημα του Ταμείου υπέρ των δικαιωμάτων της ΟΔΥΕ και των Συνδρομών (ΟΠΩΣ ΕΙΧΑΜΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΗΞΕΙ ΜΕ ΤΑ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ, ΤΙΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ) και να βγούμε από αυτόν τον φαύλο κύκλο πήγαμε, σε καινούργια περιπέτεια πάνε να μας βάλουν! ΑΠΟ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ, ΣΥΓΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΕΛΕΙΑ...

8. ΠΡΟΣΟΧΗ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:

Από τις 10 Οκτωβρίου που επανεκλέχθηκα στο Προεδρείο της ΟΔΥΕ, αμέσως πρότεινα και μάλιστα εγγράφως (βλέπε ιστότοπο ΟΔΥΕ), και συνέχισα με άλλες έγγραφες και δημοσιευμένες προτάσεις, να εξαγγείλουμε την έναρξη 2ωρων διακοπών συνεδριάσεων δικαστηρίων και λειτουργίας γραφείων από 09:00 έως 11:00, σε όλη τη χώρα, από τον Νοέμβριο έως τον Φεβρουάριο, πιστή τήρηση της ώρας λήξης συνεδριάσεων των δικαστηρίων (ακροατηρίων) στις 3:00 μμ, απαλλαγή

από αλλότρια καθήκοντα που τώρα ασκούμε (εισαγγελέων, Υπουργείου οικονομικών) κ.α.

Ειδικότερα είχα προτείνει (βλέπε ιστότοπο ΟΔΥΕ, στη στήλη "ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΚΕΙΜΕΝΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ").

Προφορικά σε σύσκεψη του Προεδρείου στις 18/10/2019 και εγγράφως στις 28/10/2019 (ανεξάρτητα ότι κάποιοι το αποσιωπούν, το οικειοποιούνται και ...κλέβουν ιδέες και προτάσεις...) πρότεινα να γίνει Πανελλαδική Συνδιάσκεψη και μάλιστα με τη συμμετοχή Προέδρων και Γ.Γραμματέων των Συλλόγων, με πληρωμένα όλα τα έξοδα από την ΟΔΥΕ, και Περιφερειακές Συσκέψεις, Στάσεις Εργασίας και Συγκεντρώσεις.

Τελικά στη συνεδρίαση του ΔΣ 5/11/2019, μετά την ως άνω δική μου πρόταση και ίδια του Γιάννη Παπαναγιώτου, αποφασίστηκε η Πανελλήνια Σύσκεψη, αλλά μόνο με τη συμμετοχή των Προέδρων και τα έξοδα όχι πληρωμένα όλα από την ΟΔΥΕ.

Επίσης, πρότεινα και επιμένω να προγραμματιστούν από τώρα 24 επαναλαμβανόμενες Απεργίες τον Φεβρουάριο 2020, επί 5 συνεχείς ημέρες, από μία 24ωρη ανά ομάδα εφετειακών περιφερειών ή αυτοδιοικητικών περιφερειακών ενοτήτων...

9. Π'ΟΤΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΘΑ ΕΞΑΓΓΕΙΛΟΥΜΕ 2ΩΡΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ?

Ώστε να βγούμε από το τούνελ του Κυβερνητικού και Εργοδοτικού Συνδικαλισμού που έχουμε μπει επί 7 χρόνια?

Δεν είναι κακό που αγωνίζεται γι αυτές και τις προτείνει ο Χρήστος Καϊμενάκης!
Αν θέλετε και αυτές τις προτάσεις κλέψτε τις και πιστώστε τις σε "σας" κύριοι της ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΚΕΨΗΣ, ΤΗΣ ΛΟΓΟΚΡΙΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ "ΚΛΟΠΗΣ" ΕΡΓΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ...