

**ΟΤΑΝ Η ΑΔΡΑΝΕΙΑ ,Η ΣΙΩΠΗ ΚΑΙ Ο ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΣ  
ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΝΤΑΙ .....**

**..... ΣΕ ΓΡΑΦΙΚΟΤΗΤΑ**

- Χθες η Κυβέρνηση επισημοποίησε την εφαρμογή του 40ωρου στο δημόσιο τομέα.
- Μέσα στο καλοκαίρι πρόκειται να ψηφιστεί το Ενιαίο Μισθολόγιο-Περικοπή μισθών στο δημόσιο τομέα.
- Πριν λίγες μέρες εξαγγέλθηκε η δια νόμου κατάργηση της συμμετοχής των εργαζομένων-υπαλλήλων στα Πειθαρχικά Συμβούλια.

Κάθε μέρα που περνά ξεφυτρώνει και ένα καινούργιο μέτρο-κατάργησης δικαιωμάτων , κατακτήσεων και αγώνων δεκαετιών!!!!!!

Και εντυπωσιάζει σε σημείο πρόκλησης η πλήρης απουσία-ανυπαρξία των διοικήσεων ΑΔΕΔΥ ως τριτοβάθμιας και ΟΔΥΕ ως δευτεροβάθμιας. Ούτε καν μια ανακοίνωση έτσι για τα μάτια του κόσμου, για τις εντυπώσεις, για να δείξουν ότι έστω το παλεύουν, προσπαθούν. Λες και βάλθηκαν να πείσουν και τον πιο καλοπροαίρετο εργαζόμενο ότι η συναλλαγή, η παράδοσή τους και το ξεπούλημά τους ολοκληρώθηκε...

Αλήθεια πια θέση διατύπωσαν για να αντιδράσουν στην άποψη της κυβέρνησης ότι «η εφαρμογή του 40ωρου είναι θέμα δικαιοσύνης για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα»; Ή για την αυθαίρετη και προκλητική τοποθέτηση ότι με την εφαρμογή του 40ωρου εξοικονομούνται 45.000 θέσεις εργασίας, αντί να μας πουν ότι θεσπίζονται 45.000 θέσεις ανεργίας;

Με ποια ανακοίνωσή τους ή διατύπωση θέσεως-αιτήματος τους προσπάθησαν να διαπραγματευθούν το 40ωρο με αντίστοιχη μισθολογική προσαρμογή και σύνδεση με το επερχόμενο Ενιαίο Μισθολόγιο; Πότε αντιπαρέθεσαν στο επιχείρημα της εξοικονόμησης των 45.000 θέσεων εργασίας αιτήματα για αξιοπρεπείς και ανθρώπινες συνθήκες εργασίας, διεκδικώντας και απαιτώντας αναβαθμισμένες υλικοτεχνικές υποδομές και ευχάριστο και ανεκτό περιβάλλον εργασίας;

Τόσους μήνες τώρα που καθημερινά τεχνηέντως διοχετεύονται στον Τύπο σενάρια για το Ενιαίο Μισθολόγιο, ποιά θέση, ποιά πρόταση, ποιές αρχές έθεσαν οι συνδικαλιστικές μας ηγεσίες; Και ειδικότερα η ΟΔΥΕ, γιατί τόσο καιρό σιωπά, αδρανεύει μέχρις αδιαφορίας στα συνεχή αιτήματα συναδέλφων είτε φυσικών προσώπων, είτε θεσμικών οργάνων (πρωτοβάθμιων Συλλόγων), για σύγκληση ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΤΑ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ;

**ΔΥΣΤΥΧΩΣ, ΟΙ ΗΓΕΣΙΕΣ ΑΔΕΔΥ ΚΑΙ ΟΔΥΕ ΜΕ ΚΑΤΕΒΑΣΜΕΝΑ ΧΕΡΙΑ ΚΑΙ ΣΚΥΜΜΕΝΟ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ, ΔΕΧΤΗΚΑΝ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΑ ΤΟ 40ΩΡΟ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΕΣ ΝΑ ΔΕΧΤΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΟ ΕΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΑΦΟΥ ΨΗΦΙΣΤΕΙ (ΚΑΤΑΚΑΛΟΚΑΙΡΟ) ΘΑ ΜΑΣ ΣΥΡΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΣΕ 24ΩΡΕΣ ΑΠΕΡΓΙΕΣ .... ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΟΜΕ!!!!!!**

**ΚΑΙ ΤΟ ΠΙΟ ΛΥΠΗΡΟ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΝΟΙΩΘΟΥΝ ΟΥΤΕ ΝΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΑΥΤΗ ΤΟΥΣ ΤΗ ΣΤΑΣΗ, ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΜΙΛΩΝΤΑΣ ΚΑΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΘΕΝΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΟΔΥΕ ΧΩΡΙΣΤΑ, ΠΙΘΑΝΟΝ ΝΑ ΝΟΜΙΣΕΙ ΟΤΙ ΝΥΧΘΗΜΕΡΟΝ ΤΡΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΖΟΝΤΑΙ ΑΣΤΑΜΑΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ!!!!!!.... ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΔΙΚΗΟ , ΑΝ ΛΑΒΟΥΜΕ ΥΠΟΨΗ ΟΤΙ «ΕΞΙ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥΣ ΜΗΝΕΣ» ΤΩΡΑ ΠΑΛΕΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΑΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΝΑ ΤΟ ΠΑΡΟΜΕ!!!!!!.....**

Αυτή είναι η τακτική τους, η στάση τους, η λογική τους, γιατί οι καρεκλοβολεμένοι, γραφειοκράτες συνδικαλιστές μας αγωνιούν πρωτίστως για την καρεκλίτσα τους, για τα παραταξιακά και μικροκομματικά τους οφέλη. Γι' αυτό κατήντησαν το συνδικαλισμό σ' αυτό το χάλι, ανυπόληπτο, απαξιωμένο, βορά στους κάθε λογής πληρωμένους κονδυλοφόρους - αβανταδόρους της εξουσίας .

Και η ανακολουθία λόγων και πράξεων έφτασε στο αποκορύφωμα της, κατάφεραν δηλαδή να γίνουν γραφικοί με την τελευταία ανακοίνωση-μανιφέστο-κάλεσμα στην απεργία της 11 Μάη , όταν εντυπωσιάζοντάς μας έκαναν μια βαρυσήμαντη εισαγωγή με ένα απόσπασμα από τον Λένιν για την Πρωτομαγιά. Το τραγικό όμως είναι ότι μέσα σ' αυτό το απόσπασμα διακρίνουν τους εαυτούς τους, σαν αγωνιστές και διωκόμενους εκπροσώπους της εργατικής τάξης !!!! Ευτυχώς που ο δύσμοιρος ο Λένιν βρίσκεται πολύ μακριά, έστω και νεκρός!!!!.....

Και τώρα αλήθεια, ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ, για να θυμηθώ και εγώ τον Λένιν; Πώς θα διαφύγουμε από τις αδιέξοδες πορείες, χωρίς στρατηγική και στόχους που μας έχουν οδηγήσει;

Το έχω ξαναγράψει και σε άλλες παρεμβάσεις μου και το ξαναλέω και τώρα, αυτή την ύστατη ώρα που ο χρόνος δυστυχώς έχει αρχίσει να μετρά αντίστροφα: ΜΟΝΗ ΔΙΕΞΟΔΟΣ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ Η ΑΦΥΠΝΙΣΗ ΟΛΩΝ ΜΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ. ΜΕ ΑΛΛΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΟΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΜΑΣ, ΝΑ

**ΑΠΟΚΤΗΣΟΜΕ ΗΘΙΚΟ, ΝΑ ΖΩΝΤΑΝΕΨΟΜΕ ΤΗΝ ΕΛΠΙΔΑ ΚΑΙ ΝΑ ΔΩΣΟΥΜΕ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΣΤΙΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ ΜΑΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΘΙΕΡΩΣΟΥΜΕ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΜΕΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ, ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΑΠΟΦΑΣΜΕΝΑ, ΧΩΡΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ , ΧΩΡΙΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ.**

Το άνοιγμα των διαδικασιών σε κάθε Πρωτοβάθμιο Σύλλογο, θα δώσει φωνή σε κάθε συνάδελφο χωριστά, θα αναδείξει με αμεσότητα τα προβλήματα, τις ιδέες, τις προτάσεις για να πάμε ένα βήμα μπροστά. Παράλληλα μπορούμε να αγωνιστούμε στην προοπτική συντονισμού της δράσης Συλλόγων που βρίσκονται σε γειτονικές γεωγραφικές ενότητες (π.χ. ανά Εφετειακή ή Διοικητική Περιφέρεια) και να θεσμοθετήσουμε διαδικασίες αντιπροσωπευτικότερης συμμετοχής με αντίστοιχη ενδυνάμωση της εκπροσώπησης στην ΟΔΥΕ.

Γιατί ο σκοπός δεν είναι να καταργήσουμε την ΟΔΥΕ σαν θεσμικό όργανο, αλλά να αλλάξουμε την υπάρχουσα αντίληψη σ' αυτήν και να μετατραπεί σ' ένα ζωντανό οργανισμό που θα εκπροσωπεί ουσιαστικά και δυναμικά το σύνολο των συναδέλφων.

Φυσικά και δεν είναι εύκολο όλα αυτά να γίνουν δια μαγείας από τη μια μέρα στην άλλη. Χρειάζεται προσπάθεια συνεχής, αγώνας, αισιοδοξία. Ανταλλάσσοντας απόψεις, ανησυχίες και προβληματισμούς με πολλούς συναδέλφους από την Κρήτη αλλά και την υπόλοιπη Ελλάδα, μπορώ να αισιοδοξώ και να πιστεύω πως τα πράγματα δεν είναι τόσο μαύρα όσο φαίνονται. Υπάρχουν πολλοί συνάδελφοι που αγωνιούν, νοιάζονται, αγωνίζονται και ταυτόχρονα είναι μάχιμοι στους χώρους δουλειάς, που δεν έχουν το συνδικαλισμό επάγγελμα, αλλά αποστολή ευθύνης και σεβασμού των συναδέλφων τους. Όλοι αυτοί μπορούν να εγγυηθούν το ξεκίνημα μιας άλλης πορείας και να δώσουν το έναυσμα και σε τόσους άλλους συναδέλφους να συμμετέχουν.

Η απεργία της 11 Μάη ας γίνει η αρχή, μιας άλλης αντίληψης και στάσης.  
**ΑΣ ΤΗΝ ΚΑΝΟΥΜΕ ΜΑΖΙΚΗ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗ, ΟΧΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΗΓΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΑΔΕΔΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΔΥΕ, ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ....**

**Ηράκλειο 6-5-2011**

**Μιχάλης Μαυρογένης**

**Πρόεδρος Συλλόγου Δικαστικών Υπαλλήλων**

**Νομού Ηρακλείου**