

## **ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ**

Λάμπρου Χανδρινού, Γεν. Γραμματέα του ΔΣ της ΟΔΥΕ και μέλους της  
«ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ» Δικαστικών Υπαλλήλων

### **ΠΡΟΣ**

Τα μέλη του ΔΣ της ΟΔΥΕ

Η επιστολή αυτή τυπικά απευθύνεται προς όλα τα μέλη του ΔΣ. Κυρίως όμως απευθύνεται τυπικά και ουσιαστικά προς μέλη της παράταξης «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ», πρώην «ΕΝΙΑΙΟ». Επίσης η επιστολή αυτή είναι μια (πρώτη) δημόσια τοποθέτηση μου, μετά την πολύμηνη και συνειδητά επιλεγμένη σιωπή μου. Σιωπή την οποία τήρησα ευλαβικά, εφαρμόζοντας την ομόφωνη απόφαση του ΔΣ της ΟΔΥΕ, ότι κανένα μέλος να μην αναφέρεται στο κεφάλαιο «οικονομικά της ΟΔΥΕ», από τη στιγμή που κάποιοι πήγαν την υπόθεση στην Εισαγγελική Αρχή, παρά το ότι κάποιοι δεν τήρησαν την παραπάνω απόφαση. Αλλά και προκειμένου να μη προκαλέσω περισσότερη ζημιά στο Β/θμιο συνδικάτο μας, απ' όση του έχουν ήδη κάποιοι προκαλέσει. Απόφαση μου την οποία τηρούσα παρά το συνδικαλιστικό κόστος που μου προκαλούσε και παρά την (μέσω ανακοινώσεων, υπονοιών και ψιθύρων) σπίλωση της συνδικαλιστικής διαδρομής μου και πολύχρονης προσφοράς μου.

### **Αγαπητοί συνάδελφοι**

Όπως σας είναι γνωστό, μετά το εκλογαπολογιστικό συνέδριο της Ερέτριας (Ιούλιος 2012) καθυστερούσε επί 4μηνο και πλέον η εκλογή προεδρείου στο Β/θμιο συνδικάτο μας. Στις 13-11-2012 αποδέχτηκα ο ίδιος και η παράταξη μου την τιμητική πρόταση προς το πρόσωπο μου και ανέλαβα Πρόεδρος της ΟΔΥΕ (δια ψηφοφορίας), καθώς και τα άλλα μέλη του προεδρείου.

Σε εποχές μνημονίων, άγριων αντιλαϊκών μέτρων και βάρβαρων επιθέσεων κατά του λαού μας, του συνόλου των εργαζομένων και του κλάδου μας. Θέλοντας να συνεχίσουμε την (ομολογουμένως) επιτυχημένη προηγούμενη θητεία επί προεδρίας Χρ. Λυμπερόπουλου, χαράξαμε ως προεδρείο αλλά και ως ΔΣ ως στρατηγική της ΟΔΥΕ, αφ' ενός την κατά το δυνατό απόκρουση των επιθέσεων κατά του κλάδου μας και της αφαίρεσης δικαιωμάτων και αφ' ετέρου την κατά το δυνατό απόσπαση κατακτήσεων.

Όπως γνωρίζετε ως πρώτο και καλύτερο στόχο μας θέσαμε την ψηφισμένη από το συνέδριο της Ερέτριας επανακατάταξη μας στους βαθμούς του Κώδικα Δικ. Υπαλλήλων. Μέγα θεσμικό και οικονομικό αίτημα του κλάδου μας, το οποίο το τολμήσαμε και το παλέψαμε σ' ένα αφόρητα δυσμενές μνημονιακό και αντιλαϊκό τοπίο. Πρέπει δε, να σας πω, έδωσα την ψυχή μου για την επίλυση του. Το ίδιο

έπρατταν βέβαια καθημερινά και τα άλλα μέλη του προεδρείου, καθώς και η πλειοψηφία των μελών του ΔΣ.

Ως δεύτερο μεγάλο στόχο θέσαμε την επαναθεσμοθέτηση του επιδόματος ειδικών συνθηκών. Παράλληλα παλεύαμε καθημερινά και για άλλα αιτήματα μας όπως:

- ✓ την πρόσληψη 50 αρχικά και 200 μετέπειτα νέων υπαλλήλων από το διαγωνισμό 2009
- ✓ την ταυτόχρονη συνταξιοδότηση μας από το Τ.Ν.
- ✓ την πρόσληψη 100 πληροφορικών
- ✓ την προκήρυξη νέου διαγωνισμού για την πρόσληψη 500 υπαλλήλων
- ✓ την επαναθεσμοθέτηση των 50 ευρώ, εξόδων κίνησης των επιμελητών Δικ/ρίων
- ✓ την μετάταξη 300 υπαλλήλων ΙΔΑΧ στα δικαστήρια από την κινητικότητα και την εξασφάλιση της μετάταξης άλλων 236
- ✓ την αλλαγή της εργασιακής σχέσης των συναδέλφων αυτών, αλλά και για τη θεσμική τους θωράκιση με την ψήφιση της σχετικής διάταξης, προκειμένου αυτοί να ανήκουν στα Υπηρεσιακά μας Συμβούλια
- ✓ την επαναθεσμοθέτηση των 2127 οργανικών θέσεων που είχαν καταργηθεί στη Γραμματεία των Δικ/ρίων (η διαδικασία αυτή είχε ξεκινήσει από την προηγούμενη διετία επί προεδρίας Λυμπερόπουλου)
- ✓ τη μη υπαγωγή μας στην εκτρωματική αξιολόγηση Μητσοτάκη, με ταυτόχρονη προετοιμασία και κατάρτιση δικού μας σχεδίου Π. Δ/τος για τη δική μας αξιολόγηση
- ✓ ΤΗΝ ΑΠΟΚΡΟΥΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΙΗΣ ΕΠΙΘΕΣΗΣ ΠΟΥ ΔΕΧΤΗΚΑΜΕ ΩΣ ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΜΕ ΣΤΟ ΒΑΡΒΑΡΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ.

Για όλα τα παραπάνω, αλλά και για τις μικρές και μεγάλες μάχες, τα μικρά και μεγάλα προβλήματα κάθε συναδέλφου, κάθε Α/θμιου Συλλόγου, αφιέρωσα (ως όφειλα) τις όποιες δυνατότητες διαθέτω, αλλά πάντως –πιστέψτε με– όλες μου τις δυνάμεις. Σ' ένα δύσκολο (όπως προείπα) μνημονιακό τοπίο, το οποίο δυσκόλεψε ακόμα περισσότερο μετά την έκδοση της απόφασης του ΣΤΕ επί της προσφυγής Χατζίνα. Και ενώ ο ίδιος, το προεδρείο και η πλειοψηφία του ΔΣ είχαμε αφοσιωθεί καθημερινά στη συνδικαλιστική δράση, παράλληλα δεχόμαστε καθημερινά επιθέσεις κατασυκοφάντησης του αγώνα και των προσπαθειών μας, με συνεχείς ανακοινώσεις από την παράταξη του (τότε) «ΕΝΙΑΙΟΥ». Επιθέσεις άκρατου λαϊκισμού χωρίς αρχές και όρια, με σκοπό την ψηφοθηρία, τον λαϊκισμό, τη μείωση των προσπαθειών μας, την παρασιώπηση, στρέβλωση και λήθη των

όποιων επιτυχιών μας. Οι φράσεις του τύπου «η Τρόικα των Δ/ρίων» και πλείστα όσα παρόμοια συνοδεύουν έκτοτε και για πάντα, αλλά και χαρακτηρίζουν όσα μέλη αυτής της παράταξης τα εκστόμισαν. Έφθασαν να λοιδορούν ακόμα και το γεγονός ότι τα προβλήματα και τα αιτήματα του κλάδου μας τα φτάσαμε, τα προβάλλαμε (μερικά τα επιλύσαμε άλλα τα δρομολογήσαμε, τα ωριμάσαμε και τα αναδείξαμε)σε ανώτατο Πρωθυπουργικό επίπεδο για πρώτη φορά στα χρονικά της ΟΔΥΕ. Έφθασαν ακόμα ακόμα να καταφύγουν στα Δικαστήρια, προκειμένου να ορισθεί προσωρινή διοίκηση στην ΟΔΥΕ, με πρόσχημα την παράταση της θητείας του ΔΣ, παράταση η οποία είχε αποφασισθεί ομόφωνα και με τις δικές τους ψήφους. Και με επίμονο στόχο πάντα να «λερωθεί» η θητεία εκείνη και η προεδρία Χανδρινού, καθώς επίσης και να υποβαθμισθεί ή και να ξεχαστεί το έργο της.

Μέσα στο παραπάνω πολιτικοσυνδικαλιστικό πλαίσιο θα πρέπει να διαβαστεί και να ερμηνευτεί και η επίθεση της παράταξης αυτής κατά του ταμείου της ΟΔΥΕ, περίπου στο μέσον της διετίας (φθινόπωρο 2013), η οποία ξεκίνησε με ψιθύρους και υπονοούμενα στα γραφεία των συναδέλφων, αλλά κυριότατα δυστυχώς με αναρτήσεις για «κακοδιαχείριση στο ταμείο της ΟΔΥΕ» στην επίσημη ιστοσελίδα της ΟΔΥΕ!!!

Αδιαφορώντας για τη ζημιά που προκαλούν στην ομοσπονδία έναντι τρίτων και έναντι κάθε είδους πολιτικής εξουσίας!!! Ταυτόχρονα το - τότε- εκλεγμένο μέλος της παράταξης του «ΕΝΙΑΙΟΥ» συνάδελφος Αντ. Μοσχούτης ζήτησε να λάβει γνώση του ταμείου. Σπεύδω να πω ευθύς εξ αρχής πως οι προθέσεις του συναδέλφου Μοσχούτη, σχετικά με την (όποια) βελτίωση της λειτουργίας του ταμείου ήταν αγνές και καθαρές. Είπα όμως από την αρχή στον φίλτατο συνάδελφο πως (ανεξαρτήτως των αγνών προθέσεων του) είναι βάσιμα πιθανό η υπόθεση «οικονομικά της ΟΔΥΕ» να ενταχθεί στο γενικότερο φόντο της συκοφάντησης της θητείας εκείνης. Όπως επίσης ότι οι προθέσεις κάποιων δεν είναι αγνές, πως δεν νοιάζονται για τα οικονομικά και το ταμείο της ΟΔΥΕ, αλλά πως απώτερος αλλά φανερός τους στόχος ήταν η σπίλωση προσώπων, ο λαϊκισμός και η ψηφοθηρία. Τα γεγονότα που ακολούθησαν σχετικά με το θέμα, σας είναι γνωστά και άκρως αποκαλυπτικά.

Από τη μεριά μου να σας εκθέσω και γραπτά (προφορικά έχω αναφερθεί σε πάμπολλα ΔΣ) τα παρακάτω:

- Όπως γνωρίζετε κατά τη διάρκεια της 24ετούς συνδικαλιστικής μου διαδρομής ουδέποτε ασχολήθηκα με το ταμείο της ΟΔΥΕ και τον τρόπο λειτουργίας του. Όταν μάλιστα κατά καιρούς μου άνοιγαν συζήτηση οι κατά καιρούς ταμίες και άλλοι γνώστες σχετικά με τη λειτουργία, αλλά και των μέτρων βελτίωσης της

τήρησης του, σταματούσα με απέχθεια, αυτή που με διακρίνει σχετικά με αριθμούς, μαθηματικά κ.λ.π.

- Όταν ανέλαβα Πρόεδρος ουδέποτε ασχολήθηκα με τη λειτουργία του ταμείου. Αυτό τελικά δέχομαι ότι ήταν σφάλμα μου. Διότι είχα τουλάχιστον την τυπική ευθύνη για το ταμείο. Όμως είχα πλήρη εμπιστοσύνη σε όλους τους συναδέλφους του ΔΣ σχετικά με τα παραστατικά που προσκόμιζαν. Είχα ως δεδομένο επίσης την καλή έως άψογη (από τυπική και ουσιαστική άποψη) της λειτουργίας του ταμείου της ΟΔΥΕ επί πάρα πολλές θητείες (πλην μιας). Είχα ως δεδομένο την εμπειρία του ταμία, λόγω και της θητείας του στη θέση αυτή και την προηγούμενη διετία. Είχα επίσης και τις άριστες εκθέσεις της Ελεγ. Επιτροπής.
- Μετά και την υπερψήφιση του οικονομικού απολογισμού από το συνέδριο του Βόλου θεώρησα ότι το θέμα (μετά την πολύμηνη δαιώνιση του) θα τελείωνε εκεί. Κάποιοι όμως, από την παράταξη του «ΕΝΙΑΙΟΥ» ήδη «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ» ήθελαν να συντηρείται. Και τούτο παρά την (ομολογούμενη) βελτίωση της λειτουργίας του ταμείου, αλλά και την εκφρασμένη και δημοσιοποιημένη (ομόφωνα) απόφαση του ΔΣ για τη διενέργεια διαχειριστικού ελέγχου, ο οποίος ακόμα και σήμερα -δυστυχώς- δεν έχει ξεκινήσει. Είπαμε: Κάποιοι θέλουν το θέμα άενα ανοιχτό.
- Είναι γεγονός πως ο έλεγχος που διενεργήθηκε από (ομόφωνα) ψηφισμένο λογιστή – πραγματογνώμονα βρήκε παρατυπίες άγνωστες μέχρι εκείνη τη στιγμή τόσο σε μένα, όσο (πιστεύω) και στο σύνολο των μελών του παρόντος ΔΣ. Παρά το αυστηρότατο ύφος και διάθεση που διέπουν το σχετικό πόρισμα, οι παρατυπίες είναι υπαρκτές και ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΕΣ, τόσο από εμένα, όσο και από την παράταξη μου. Το ίδιο και οι τυχόν υπεύθυνοι (αν και εφόσον υπάρχουν). Τα ευρήματα όμως του ελέγχου είναι δυσανάλογα και κατά πολύ μικρότερα ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΘΟΥΒΟΥ, ΤΩΝ ΥΠΟΝΟΙΩΝ (που έχουν εγκατασταθεί στους συναδέλφους), ΤΗΣ ΨΗΦΟΘΗΡΙΑΣ, ΤΟΥ ΑΚΡΑΤΟΥ ΛΑΪΚΙΣΜΟΥ, ΤΟΥ ΔΥΣΑΝΑΛΟΓΟΥ ΠΑΡΑΦΟΥΣΚΩΜΕΝΟΥ ΜΠΑΛΟΝΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΥΡΝΙΑΧΤΟΥ που έχει σηκωθεί 2 χρόνια τώρα, με άγνωστες –ακόμα και σήμερα- συνέπειες για την ΟΔΥΕ.

Στο σημείο αυτό να επισημάνω πως ο ομόφωνα αποφασισμένος διαχειριστικός έλεγχος από διαπαραταξιακή επιτροπή δεν ικανοποιούσε τον συνάδελφο Α. Μοσχούτη. Και είναι κοινό μυστικό πως ο πραγματογνώμονας ορίστηκε προκειμένου ο συνάδελφος να

αποτραπεί από το να «πάει στον Εισαγγελέα». Κι όμως ο συνάδελφος «πήγε στον Εισαγγελέα» !!!

Στεντόρεια άποψη μου την -οποία έχω καταθέσει πάμπολλες φορές- είναι πως η στιγμή που ο συγκεκριμένος συνάδελφος πέρασε το κατώφλι του Εισαγγελικού γραφείου, ήταν μια ΚΟΡΥΦΑΙΑ στιγμή ενός λάθους χωρίς επιστροφή!!! Με απρόβλεπτες και ζημιογόνες συνέπειες για την ΟΔΥΕ σε πολλά επίπεδα. Για κανένα λόγο πόσο μάλλον για τον συγκεκριμένο λόγο (και παρά τα όποια ευρήματα) δεν οδηγείς το συνδικάτο στα δ/ρια. ΟΛΑ τα θέματα που αφορούν τη λειτουργία και δράση ενός συνδικάτου λύνονται ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ!! Τη στιγμή μάλιστα που ήδη είχε ξεκινήσει έλεγχος από τον πραγματογνώμονα!!!

Ποιοι ήθελαν την εξυγίανση των οικονομικών της ΟΔΥΕ τελικά και ποιοι είχαν άλλους σκοπούς; Κι εμείς συνεχίσαμε να αναθέτουμε στον πραγματογνώμονα τον έλεγχο, τη στιγμή που ο Εισαγγελέας είχε ήδη ορίσει ορκωτό λογιστή, ο οποίος συνεχίζει το έργο του μέχρι σήμερα. Έναν πραγματογνώμονα για τον οποίο ποτέ δεν ρωτήθηκε κανένας γιατί αυτός και όχι άλλος και που επιλέξαμε (έχοντας ήδη καταστεί περιττός) να τον αμοίψουμε με 5000 € περίπου, από το ταμείο της ΟΔΥΕ. Επιτρέψτε μου εδώ να σας θυμίσω τα λόγια του νομικού συμβούλου της ΟΔΥΕ: «Μα όταν η υπόθεση έχει φτάσει στον Εισαγγελέα, λογιστή βάζεις αν είσαι σίγουρος πως θα σου βγάλει ένα καλό πόρισμα για το συνδικάτο»!!! Που να ήξερε ότι ο λογιστής μπήκε για να βγάλει ένα κακό πόρισμα κι ας ήταν η ΟΔΥΕ ήδη τυλιγμένη σε μια δικαστική περιπέτεια!!!

## **Αγαπητοί συνάδελφοι**

Λόγω του ότι ο ταμίας της ΟΔΥΕ -όπως γνωρίζετε- υπηρετούσε στη Θεσσαλονίκη, διαχειριζόμουν σχετικά μικρά ποσά για τα τρέχοντα έξοδα της ΟΔΥΕ. Προσωπικά κρατούσα από μνήμης και κατά προσέγγιση λογαριασμό για το τι ποσό είχα κάθε φορά στα χέρια μου. Υπολόγιζα ότι ήταν περίπου λιγότερο από το μισό από αυτό που τελικά μου ανακοινώθηκε μετά το συνέδριο του Βόλου από το νέο προεδρείο. Και ασφαλώς είχα τη βούληση -ανά πάσα στιγμή- να το παραδώσω στον επόμενο ταμία της ΟΔΥΕ (διαδικασία συνήθης για μέλη του προηγούμενου προεδρείου από θητεία σε θητεία). Όταν είδα σε επίσημο έγγραφο κοινοποιημένο στα μέλη του ΔΣ (και δίπλα στο όνομα μου) το ποσό των 1900 €, το θεώρησα ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ. Το ποσό αυτό ουδέποτε το αναγνώρισα. Προξενεί μάλιστα εντύπωση το γεγονός ότι η υπογραφή μου στο σχετικό έγγραφο ότι «έλαβα γνώση» του εγγράφου προβλήθηκε από κάποιους ότι συμφώνησα και με το ποσό. Το κυριότερο όλων όμως είναι ότι το ποσό αυτό εκλήφθηκε από το προεδρείο ως αμάχητα

αληθές, ΧΩΡΙΣ κανείς να έλθει σε μια προσυνεννόηση μαζί μου, προκειμένου να καταθέσω τη δική μου άποψη γι' αυτό. Κατά παράβαση κάθε έννοιας δεοντολογίας και συνδικαλιστικής, συναδελφικής, αλλά και εντελώς ανθρώπινης δεοντολογίας και εις βάρος της πολύχρονης προσφοράς μου στον κλάδο, της προσφοράς μου στο ταμείο της ΟΔΥΕ (από την τσέπη μας πληρώναμε κάποιοι τα λειτουργικά έξοδα της ΟΔΥΕ πριν τον διανεμητικό λογαριασμό) αλλά και της συμβολής μου στην κατάκτηση της τροφοδότησης του ταμείου της ΟΔΥΕ απ' τον διανεμητικό λογαριασμό, γεγονός το οποίο είχε ως αποτέλεσμα επί 15ετία οι συνάδελφοι όλης της χώρας να απαλλαγούν από το να καταβάλλουν τη μηνιαία εισφορά τους στα συνδικαλιστικά όργανα (Α/θμια, ΟΔΥΕ και ΑΔΕΔΥ). Και παραγνωρίζοντας επίσης τα υπαρκτότατα πάμπολλα μικροέξοδα, στα οποία υποβαλλόμουν κάθε μέρα επί 23 μήνες ασκώντας τα καθήκοντα του προέδρου και τα οποία δε θα σκεφτόμουν ποτέ να ζητήσω ασφαλώς.

Αλλά ακόμα κι αν θεωρηθεί αληθές και αμάχητο το ποσό των 1900€, αν υπήρχε (όπως προείπα) στοιχειώδης συνεννόηση μαζί μου, θα αντιπαρέβαλα ΑΝΕΤΑ και ΕΥΛΟΓΑ αποδεικνυόμενα έξοδα στα οποία είχα υποβληθεί και τα οποία πάμπολλες φορές έχω αναφέρει επίσημα στο ΔΣ. Σας θυμίζω εν τάχει:

1. Οι λογαριασμοί του κινητού μου τηλεφώνου μέχρι την ανάληψη των καθηκόντων μου ως προέδρου (Νοέμβριος 2012) κυμαίνονταν από 40 – 70€ το μήνα. Κατά τους 23 μήνες της προεδρίας μου κυμαίνονταν από 200 – 400€, ποσά δηλαδή υπερπολλαπλάσια των 90€ μηνιαία που καταβάλλεται στον εκάστοτε πρόεδρο της ΟΔΥΕ (σας έχω ήδη πλειστάκις αναφέρει πως έχω φυλάξει τις σχετικές αποδείξεις). Μετά δε το συνέδριο του Βόλου επανήλθαν στα πρότερα επίπεδα. Από τη μεριά μου -βέβαια- ουδέποτε είχα κατά νου να ζητήσω να μου καταβληθεί επιπλέον ποσό προς κάλυψη των συνδικαλιστικών τηλεφωνικών μου συνδιαλέξεων. Όταν όμως είδα να μου ζητείται το ποσό των 1900€ ασυζητητί, ασφαλώς και είχα την εύλογη ελπίδα το ΔΣ να μου καταβάλλει μέρος έστω αυτής της δαπάνης. Γεγονός άλλωστε που είχε συμβεί (και καλώς) με προηγούμενο πρόεδρο της ΟΔΥΕ, με ομόφωνη μάλιστα απόφαση μας!!
2. Σας είναι γνωστό πως τον μαύρο εκείνον Αύγουστο του 2013, όταν η τρόικα βυρσοδομούσε κατά του κλάδου μας, απαιτώντας διαθεσιμότητες, ευρισκόμενος σε διακοπές αναγκάστηκα να μεταβώ 5 φορές στην Αθήνα, αποδεδειγμένα, εκ των οποίων πληρώθηκα μόνο τα οδοιπορικά της μιας. Ουδέποτε είχα κατά νου ασφαλώς να ζητήσω χρήματα και για τις υπόλοιπες. Αλλά (επαναλαμβάνω) όταν είδα το ποσό των

1900€ δίπλα στ' όνομα μου, είχα δεοντολογική απαίτηση για κάποιο συμψηφισμό.

3. Σας είναι γνωστό πως έχω καταβάλλει ως οικονομική ενίσχυση σε (ήδη θανόντα μετά μια εβδομάδα) συνάδελφο, το ποσό των 500€. Ούτε βέβαια διανοούμαι καν να αναφέρω τα πάμπολλα καθημερινά έξοδα στα οποία υποβαλλόμουν σε καύσιμα και τέλη στάθμευσης, κατά την άσκηση των καθηκόντων μου. Αυτά είναι τα ευκόλως τεκμαιρόμενα. Τα 3 πρώτα όμως είναι τα ευκόλως αποδεικνυόμενα και για τα οποία είχα την εύλογη ελπίδα από δική σας δεοντολογική, συνδικαλιστική και συναδελφική πρωτοβουλία, να συμψηφίσετε με απόφαση του ΔΣ, χωρίς εγώ ή η παράταξη μου να το ζητούσαμε. Αντί αυτού, αφήνατε επί 2 χρόνια το θέμα να σέρνεται δίνοντας λαβή και τροφή σε «καλοθελητές» να τριγυρνούν τα γραφεία και να σπιλώνουν το όνομα μου και τη συνδικαλιστική μου ιστορία, αφήνοντας μάλιστα υπονοούμενα ότι από το ταμείο της ΟΔΥΕ κάποιοι «έφαγαν τερατώδη ποσά»!!! Αντιλαμβάνεστε ότι το σύνολο του πρόχειρα υπολογιστέου ποσού προς συμψηφισμό που σας αναφέρω παραπάνω, ξεπερνά τις 4000€. Ε, διάολε δεν αρκούσε για να κατέβει (έστω μερικώς) το ποσό των 1900€; Απ' ότι φαίνεται όχι, όταν περισσεύει η συνδικαλιστική εμπάθεια, ο λαϊκισμός και η ψηφοθηρία!!!

Από τη μεριά μου σας ενημερώνω πως παρόλα αυτά (και χωρίς επαναλαμβάνω να αναγνωρίζω το σύνολο του ποσού, αλλά μικρό υποπολλαπλάσιο του), έχω ήδη καταβάλλει στην ΟΔΥΕ το ποσό των  $500+750+135 = 1385€$ !!! Ευελπιστώντας (και όχι ζητώντας) στην κάλυψη με απόφαση του ΔΣ του ποσού που κατέβαλλα στο θανόντα συνάδελφο!!! Περιμένοντας μέχρι τότε να δω ως που μπορεί να φτάσει η συνδικαλιστική εμπάθεια και μικρότητα και ποιων (ευτυχώς γνωστών και λίγων) και δηλώνοντας πως σε αντίθετη περίπτωση και αυτό θα το καλύψω από την τσέπη μου, αφήνοντας στα μάτια του κλάδου την αυτοαποκαλυπτόμενη αυτή εμπάθεια κάποιων.

Και σαν να μην αρκούσαν όλα τα παραπάνω, ήλθε και η δημοσίευση – ανάρτηση του συναδέλφου Σωτ. Τιπολιτσιώτη (στη σελίδα της «Ομάδας επικοινωνίας Δικαστικών Υπαλλήλων») περί «Πάρτυ στο ταμείο της ΟΔΥΕ» με αιχμές για όλες τις προηγούμενες θητείες της ΟΔΥΕ από συστάσεως του διανεμητικού λογαριασμού (άλλος αρχάγγελος της διαφάνειας αυτός με ενδόμυχο κίνητρο το λαϊκισμό και την ψηφοθηρία). Ανάρτηση η οποία έγινε σε στιγμή που ήδη κάποιοι είχαν στείλει την ΟΔΥΕ σε δικαστική περιπέτεια. Κι από κοντά και κάποιοι «γνωστοί – άγνωστοι πολίτες για τη διαφάνεια» οι οποίοι φρόντισαν να φωτοτυπήσουν τη δημοσίευση

Τριπολιτσιώτη και να την αποστείλουν ανώνυμα στον Εισαγγελέα (και σε 4 εφημερίδες), με αποτέλεσμα να συσχετισθεί κι αυτή στην ήδη σχηματισμένη από την ενέργεια Μοσχούτη σχετική δικογραφία, με συνακόλουθη συνέπεια να διαταχθεί έλεγχος για τα οικονομικά της ΟΔΥΕ από το 1998 (έτος σύστασης του διαν. Λογαριασμού)!!!

## **Αγαπητοί συνάδελφοι**

Κατά τη διάρκεια της διετίας στην οποία είχα την τιμή να προεδρεύω του ΔΣ της ΟΔΥΕ αλλά και όλες τις προηγούμενες θητείες κάποιοι ασχολούμαστε με τον πραγματικό συνδικαλισμό και τα προβλήματα του κλάδου, δίνοντας γι' αυτόν τον ιερό σκοπό «και την ψυχή μας» ακόμα. Και κάποιοι επιδίδονταν στο προσφιές τους σπορ του λαϊκισμού και της ψηφοθηρίας, γιατί είναι το μόνο που γνωρίζουν να κάνουν. Έφθασαν να στείλουν στον Εισαγγελέα την οικονομική διαχείριση της διετίας 2012 – 2014 τη στιγμή που ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ της ΟΔΥΕ Σ' ΑΥΤΗ ΗΤΑΝ ΚΑΤΑ 3/5 ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΘΕ ΜΙΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΘΗΤΕΙΕΣ. Και κάποιοι άλλοι φρόντισαν να κρεμάσουν στα Εισαγγελικά «μανταλάκια» ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΘΗΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΟΔΥΕ !!! Με αποτέλεσμα το Β/θμιο συνδικάτο μας να έχει περιέλθει σε μια ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ περιπέτεια με άγνωστες –αυτή τη στιγμή– συνέπειες. Αλλά με πρώτη ορατή συνέπεια τον ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ της ΟΔΥΕ από τη συνδικαλιστική δράση εδώ και 2 χρόνια !!! Και με απαξίωση του συνδικάτου και του συνδικαλισμού στα μάτια και τις συνειδήσεις των συναδέλφων του συνδικάτου αυτού που πονέσαμε για πολλά χρόνια αρκετοί (απ' όλες τις παρατάξεις) και το θέλαμε και το θέλουμε και σήμερα πραγματικό εργαλείο πάλης. Αυτά προκαλούν η αφροσύνη, η εμπάθεια, η χωρίς όρους και αρχές ψηφοθηρία, ο άκρατος λαϊκισμός. Και όλα αυτά σε εποχές που ήδη η κυβέρνηση και η τρόικα ετοιμάζουν επίθεση στο συνδικαλισμό και τα συνδικάτα προκειμένου να αφαιρέσουν συνδικαλιστικές κατακτήσεις με την επαπειλούμενη αλλαγή του συνδικαλιστικού νόμου 1264/82.

Εύχομαι από καρδιάς (και θα πράξω ότι περνάει από το χέρι μου) ώστε η ΟΔΥΕ να ξεπεράσει με τον πλέον ανώδυνο τρόπο όλη αυτή την περιπέτεια στην οποία κάποιοι ανόητα την ενέπλεξαν. Παράλληλα και μέχρι τότε είναι αδήριτη ανάγκη να ασχοληθούμε όλοι εδώ στην Ομοσπονδία ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΜΑΣ !!! Με πρώτα και καλύτερα



την πρόσληψη προσωπικού και την ΑΜΕΣΗ κατάργηση του εκτρωματικού άρθρου 48.

Τέλος να σας θυμίσω πως όλοι όσοι δήθεν κόπτονται για το ταμείο και τα οικονομικά της ΟΔΥΕ, έχουν ήδη υποβάλλει το ταμείο της Ομοσπονδίας σε έξοδα που υπερβαίνουν το ιλιγγιώδες ποσό των 40000€ !!! (αμοιβές μελών ΔΣ για πάμπολλα ΔΣ με θέμα το ταμείο, αμοιβή πραγματογνώμονα κ.λ.π.). Και ποιος ξέρει σε πόσα ακόμα έξοδα λόγω της δικαστικής περιπέτειας. Και όλα αυτά στο όνομα του δήθεν νιασίματος τους για τα οικονομικά της ΟΔΥΕ.

Η αφροσύνη, η εμπάθεια, η ψηφοθηρία και ο λαϊκισμός στο απόγειο τους και η συνακόλουθη ζημιά στο Β/θμιο συνδικάτο μας χωρίς ιστορικό προηγούμενο!!

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

**Λάμπρος Χανδρινός**

Μέλος της «ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ» Δικαστικών Υπαλλήλων  
Και Γεν. Γραμματέα του ΔΣ της ΟΔΥΕ