



5 Φεβρουαρίου 2017

ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Βρισκόμαστε προ ενός νέου γύρου σκληρών μέτρων και η πολιτική του μνημονίου βυθίζει τους εργαζόμενους βαθιά στο τέλμα της φτώχειας και της στέρησης των πιο στοιχειωδών κοινωνικών δικαιωμάτων τους. Ο κλάδος μας διέρχεται μια πρωτόγνωρη συνδικαλιστική, εργασιακή και θεσμική κρίση. Για την δεινή θέση στην οποία βρισκόμαστε, βαρύτατη ευθύνη φέρουν τόσο οι κυβερνήσεις όσο και η «νοσηρή» νοοτροπία παραγοντισμού και κομματοκρατίας κάποιων παρατάξεων και συνδικαλιστών, που δυστυχώς υπάρχουν ακόμα και σήμερα στο χώρο μας.

Αντιλαμβανόμενοι: **α)** την κρισιμότητα των στιγμών που βιώνουμε, **β)** την εξάντληση της υπομονής των συναδέλφων, **γ)** την δραματική αλλαγή της υπηρεσιακής μας καθημερινότητας, **δ)** την αδικία και την αυθαιρεσία κάποιων διοικήσεων, **ε)** την συνδικαλιστική απραξία που είναι ο ορισμός του κυβερνητικού συνδικαλισμού, της συνδικαλιστικής τακτικής που κοιτά πώς να στηρίξει την κυβερνητική πολιτική των μνημονίων και θέλοντας να συμβάλουμε στην όποια προσπάθεια διεκδίκησης και καλυτέρευσης των συνθηκών εργασίας, ενώνουμε τις δυνάμεις μας με όσους ανησυχούν για τον μέλλον των Δικαστικών Υπαλλήλων. Επειδή αποτελεί ζητούμενο πλέον από όλους μας, οι προτάσεις - καθαρές θέσεις, οι λύσεις και τα διέξοδα απέναντι στα εργασιακά μας αδιέξοδα:

*Ιδρύουμε την «**ΕΝΩΣΗ**» ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, με όλους τους συναδέλφους που επιθυμούν την ουσιαστική συνέχιση των συνδικαλιστικών μας διεκδικήσεων, για :*

- 1) να σταθούμε ανάχωμα και να αποτελέσουμε την τροχοπέδη στις τακτικές όλων αυτών που έχουν προσφέρει στον κλάδο, αλλά που πλέον η λειτουργία τους γίνεται επικίνδυνη**
- 2) να δραστηριοποιήσουμε και να συντονίσουμε τους προβληματισμένους και υπεύθυνους συναδέλφους από κάθε σημείο της χώρας και**
- 3) να καταφέρουμε να καταπολεμήσουμε την αδιαφάνεια, την αναξιοκρατία και την ανεπάρκεια που υπονομεύουν τη λειτουργία του συνδικαλιστικού μας κινήματος και να πάμε μπροστά.**

Η «**ΕΝΩΣΗ**» ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ είναι η δύναμη που θα υπηρετεί τον συνάδελφο με γνώμονα την ισονομία, την λογική, την ενότητα στόχων, τη συνεννόηση και την συνεργασία, μακριά από «κατηγοριακά», διακρίσεις ή περιορισμούς. Όχι μόνο θα συνθέτει απόψεις, αλλά θα τις υλοποιεί προς το συμφέρον των συναδέλφων. Δημιουργείται με σκοπό την αναγέννηση του συνδικαλιστικού μας κινήματος, την αποκατάσταση των αξιών και την ανάκτηση των δικαιωμάτων του δικαστικού υπαλλήλου. Δεν μπορούμε να παραμένουμε περιοριστικά άτολμοι, ουραγοί των εξελίξεων και δεν μπορούμε να στεκόμαστε ανεπαρκείς να αντιδράσουμε. Το ξεκίνημα αυτής της προσπάθειας δεν υπαγορεύεται από καμιά πολιτική σκοπιμότητα και δεν κινείται από ατομικές φιλοδοξίες των μελών της. Η δημιουργία της έγκειται στα κελεύσματα της ίδιας της πραγματικότητας και της δύσκολης καθημερινότητας του δικαστικού υπαλλήλου.

Θεμελιώδεις αρχές μας είναι η δημοκρατία η δικαιοσύνη, η ισονομία, η αξιοκρατία, η υπεράσπιση των ατομικών δικαιωμάτων και η προστασία της συναδελφικής συνοχής, της αξιοπρέπειας και της πολύχρονης υπερπροσφοράς όλων των Δικαστικών Υπαλλήλων.

Η «**ΕΝΩΣΗ**» είναι πολυσυλλεκτική και ακηδεμόνευτη. Δρα ελεύθερα και αυτεξούσια, μέσα από την «**ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ**», με στόχο τη δημιουργική ανατροπή, της μέχρι τώρα συνδικαλιστικής πρακτικής που τείνει να αφανίσει τον κλάδο. Όλοι μαζί γινόμαστε δυνατοί και όλοι μαζί είμαστε η δύναμη για τη αναγέννηση μας. Θα στηρίξουμε με πάθος ένα συνδικαλιστικό σύστημα απαλλαγμένο από την αδιαφάνεια, τον λαϊκισμό, την ανικανότητα και την αναξιοκρατία. Για να αναδείξουμε τις αρχές και αξίες μας, που μας κράτησαν ζωντανούς και δυνατούς σ' αυτούς τους δύσκολους καιρούς. **Θα επιδιώξουμε, σε πείσμα των καιρών που καλούμαστε να υπερβούμε τους εαυτούς μας, να μετατρέψουμε την απογοήτευση, την απαξίωση, το θυμό και την αγανάκτηση σε κίνημα αντίστασης, κίνημα κλαδικής αναγέννησης.**

Θα αναρωτηθείτε βέβαια, γιατί γνωστοποιούμε αυτή την κίνηση τώρα. Ποτέ δεν είναι αργά. Άλλωστε οι θέσεις μας προ πολλού μέσα στη λειτουργία της ΑΣΔΥ δεν έγιναν ελκυστικές, όχι γιατί δεν είχαμε δύναμη να τις μεταδώσουμε, αλλά προσέκρουαν στις κομματικές αγκυλώσεις και τις προσωπικές φιλοδοξίες των παραδοσιακών εκφραστών του απόλυτου εναγκαλισμού κόμματος – παράταξης. Κάτι που χαρακτήριζε τη συνολική πορεία και στρατηγική στα όρια του παραγοντισμού. Μέσα στην ΑΣΔΥ προσπαθήσαμε να αναδείξουμε πάνω απ' όλα την διαφάνεια και την αλληλεγγύη μεταξύ μας. Σε κάποιες περιπτώσεις το πετύχαμε, αλλά δεν κατέστη δυνατή η αφομοίωση των θέσεων μας.

Η σύνθεση θέλει συνύπαρξη, αυτογνωσία και αποδοχή ανάμεσα σε διαφορετικούς ανθρώπους, που όμως έχουν κάτι κοινό μεταξύ τους.

Θέλει και γνώση και εμπιστοσύνη και όλα αυτά προϋποθέτουν κυρίως «καλές προθέσεις». Θέλει καλές προθέσεις, καλά ένστικτα για να συνυπάρχεις, να θέτεις κοινούς στόχους, να μοιράζεσαι κοινά οράματα και να προσφέρεις ό,τι μπορείς, και να αποδέχεσαι καλοπροαίρετα πως ο δίπλα ή ο απέναντι ή ο πίσω σου μπορεί να προσφέρει περισσότερα ή λιγότερα. **Θέλει λεβεντιά το ν' αναγνωρίζεις την ανεπάρκεια σου και να δίνεις το προβάδισμα στον πιο άξιο, στον πιο ικανό.** Μόνο έτσι πας παρακάτω. Έλα όμως που σημαντικό κομμάτι της διαφορετικότητας ήταν και είναι «ο φόβος για κάτι που δεν είναι σαν εμάς»!!!! Τρία χρόνια ο κλάδος ταλανίζεται από σοβαρά προβλήματα και παρότι λαμβάνονταν αποφάσεις, μένανε «στα συρτάρια». Η εργασιακή εμπειρία των νέων στελεχών που αγκαλιάζουν την κίνηση μας, σε συνδυασμό με το σεβασμό στις αξίες και τα θετικά του παρελθόντος, μας προτρέπουν να βαδίσουμε με την αλήθεια και τη συναδελφική αλληλεγγύη στο μέλλον.

Καλούμε κάθε συνάδελφο μας που δεν αποδέχεται την συνεχιζόμενη καταστροφή και αποδόμηση του κλάδου, καλούμε κάθε συνάδελφο μας που αρνείται να γίνει συνένοχος σ' αυτά που συμβαίνουν τα 3 τελευταία χρόνια στον κλάδο μας, να ενταχθεί στην «ΕΝΩΣΗ».

Καλούμε κάθε συνάδελφο μας που βιώνει καθημερινά την ανεπάρκεια της πολιτικής ηγεσίας, που υποφέρει από την σκληρή πλέον καθημερινότητα σε δύσκολο και ιδιαίτερα αντίξοο περιβάλλον, που αισθάνεται προσβολή από τη συμπεριφορά και τον τρόπο διοίκησης κάποιων υπηρεσιών, να ενταχθεί στην «ΕΝΩΣΗ», για να βγάλουμε τον Δικαστικό Υπάλληλο από το τέλμα.

Καλούμε τους συναδέλφους μας σε γενική αφύπνιση. Οφείλουμε να αντιδράσουμε, να δράσουμε, να υψώσουμε ανάστημα, να αντισταθούμε! Οι Δικαστικοί Υπάλληλοι δικαιούνται και οφείλουν να καθορίσουν το μέλλον τους, ώστε να καταξιωθούν και πάλι στα μάτια της κοινωνίας. Τα τελευταία χρόνια ο κλάδος μας ζημιώθηκε και έχουμε όλοι ευθύνη να το σταματήσουμε εδώ.

Καλούμε τους συναδέλφους μας να μας περιβάλλουν με την αναγκαία εμπιστοσύνη, να ενωθούν με τη διπλανή και τον διπλανό τους, για να προασπίσουμε τα κοινά μας συμφέροντα και να διαμορφώσουμε το μέλλον όλων μας. Τους καλούμε να στηρίξουν τη μοναδική σε συνέπεια και συνέχεια, δυναμική και αξιόπιστη παρουσία.

Ενδεικτικά οι στρατηγικοί στόχοι που πρέπει να υπηρετούμε είναι:

- Οι αλλαγές στις δομές και την εσωτερική λειτουργία των ίδιων των συνδικαλιστικών μας οργάνων, με επιτροπές ανακλητών αντιπροσώπων εκλεγμένων κ.λ.π.
- Η εξασφάλιση εκπαιδευτικών σεμιναρίων για όλους τους συναδέλφους.

- Η αναδιάρθρωση των υπηρεσιών και η ορθολογική κατανομή του προσωπικού στα τμήματα, προκειμένου να υπάρχει ισομερής εργασία σε όλους.
- Η δημιουργία εργασιακών συνθηκών και περιβάλλοντος, για την «ασφαλέστερη» διαβίωση των συναδέλφων στα γραφεία.
- Η μη συνεχόμενη θητεία στα Υπηρεσιακά Συμβούλια, χωρίς δικαίωμα συμμετοχής εκλεγμένων στην ΟΔΥΕ μελών.
- Η άμεση λειτουργία του ΤΕΑΔΥ, για οικονομική ενίσχυση συναδέλφων με προβλήματα υγείας.
- Η υπηρεσιακή εκλογική ταυτότητα.
- Να αλλάξουν όχι μόνο οι συσχετισμοί αλλά και η λογική που τα τελευταία χρόνια αναπαράγεται και έχει βυθίσει τον κλάδο στο τέλμα, την απραξία και την αδράνεια.
- Με πλήρη επίγνωση των ευθυνών απέναντι στους συναδέλφους και με λογοδοσία σ' αυτούς, να προσθέσουμε ότι καλύτερο, ώστε να οικοδομήσουμε έναν κλάδο όπως τον θέλουμε.

Συναδέλφισσες - συνάδελφοι

Αφουγκραζόμαστε τα προβλήματα και σεβόμαστε τις ευαισθησίες σας. Είμαστε εδώ να συμβάλλουμε σε νέες μορφές εκπροσώπησης λόγων και πράξεων. Για μας δεν υπάρχουν διλλήματα παρά μόνο θέσεις, τις οποίες με συνεχείς παρεμβάσεις μας θα διαμορφώνουμε μέσα κι έξω από τα θεσμικά μας όργανα. Βάζουμε τη σφραγίδα μας μαζί με όλες τις φωνές, δίχως θυμικά και εγωισμούς, για να κάνουμε το συνδικαλιστικά μας όργανα ελκυστικά και δυνατά, όπως οφείλουν να είναι, απέναντι σε σκοπιμότητες και υπέρ των συναδέλφων.

Είμαστε αναγκασμένοι να πετύχουμε και να ξανακτίσουμε πάνω σε νέες βάσεις το συνδικαλιστικό μας κίνημα.

Είμαστε έτοιμοι να δικαιώσουμε όσους μας εμπιστευτούν.

Έρθε η ώρα ο Δικαστικός Υπάλληλος να βγει μπροστά και να πάρει τον πρωταγωνιστικό ρόλο που του αξίζει.

Για την «**ΕΝΩΣΗ**» ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Ο εκλεγμένος εκπρόσωπος της

Παναγιώτης Συρίγος