

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ
ΜΕΤΩΠΟ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Αθήνα, Ιούλιος 2014

ΠΡΟΣ:
ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΚΑΙ
ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

(Συνάδελφοι, καταβάλαμε κάθε προσπάθεια ώστε η ανακοίνωση να είναι μικρή. Δεν το καταφέραμε όμως – αν και παραλείψαμε αρκετά – γιατί τα γεγονότα που σας μεταφέρουμε είναι πολλά και σημαντικά. Αξίζει όμως να τη διαβάσετε γα να γνωρίζετε τι συμβαίνει στην Ομοσπονδία μας.)

ΕΝΩ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΚΩΝΕΙ ΤΗΝ ΑΝΤΕΡΓΑΤΙΚΗ
ΕΠΙΘΕΣΗ, ΚΑΠΟΙΟΙ ΕΠΕΛΕΞΑΝ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΚΡΙΣΗ ΣΤΟ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΜΑΣ.

Η συγκρότηση και δράση του Προεδρείου της ΟΔΥΕ

Συνάδελφοι, συναδέλφισσες

Όπως γνωρίζετε, μετά το τελευταίο εκλογοαπολογιστικό συνέδριο της ΟΔΥΕ (Ερέτρια, 4 Ιουλίου 2012), το Δ.Σ. προσπαθούσε σε αλλεπάλληλες συνεδριάσεις να συγκροτηθεί σε σώμα και να εκλέξει Προεδρείο επί 4 και πλέον μήνες.

Τελικά, η παράταξή μας, στις 13 Νοεμβρίου 2012, δέχθηκε την (τιμητική) πρόταση των άλλων παρατάξεων για τη συγκρότηση Προεδρείου με Πρόεδρο το στέλεχος της παράταξής μας Λάμπρο Χανδρινό.

Και παρά το ότι η θέση της παράταξής μας είναι η συγκρότηση Προεδρείων αντιπροσωπευτικών και αναλογικών, δεχθήκαμε να συμμετάσχουμε στο Προεδρείο της ΟΔΥΕ από τη θέση του Προέδρου, παρά το ότι γνωρίζαμε ότι ο συσχετισμός των δυνάμεων στο Δ.Σ. για την ανάπτυξη και δράση ΤΑΞΙΚΟΥ συνδικαλισμού (μέγιστη απαίτηση των καιρών για όλο το συνδικαλιστικό κίνημα) ήταν αρνητικός και τούτο προκειμένου να ξεκινήσει επιτέλους η δράση του νέου Δ.Σ. και του νέου Προεδρείου διότι τα γεγονότα έτρεχαν. Ο αγώνας για τη λύση των πελώριων κλαδικών μας προβλημάτων δεν μπορούσε να περιμένει άλλο και οι συνάδελφοι όλης της Χώρας δικαιολογημένα ήδη δυσανασχετούσαν για την πολύμηνη καθυστέρηση.

Η δράση του Προεδρείου και του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ

Το Προεδρείο της ΟΔΥΕ (Πρόεδρος: Λάμπρος Χανδρινός, Γραμματέας: Δημήτρης Λιάτσος, Αντιπρόεδρος: Χρήστος Λυμπερόπουλος, Ταμίας: Άρης Παρούτογλου) ανέλαβε δράση κάτω από τις εξής συνθήκες:

- Βρισκόμαστε ήδη όλοι στη φωτιά της εφαρμογής των μνημονίων και της άγριας - και πρωτόγνωρης για τα μεταπολιτευτικά χρονικά - επίθεσης ενάντια στους εργαζομένους, στον κλάδο μας και σε όλο το λαό μας.
- Οι δυνατότητες για απεργιακές κινητοποιήσεις των συναδέλφων ήταν περιορισμένες (και) λόγω των άγριων περικοπών στις αποδοχές μας, που είχε επιβάλει 1 χρόνο πριν το μισθολόγιο – βαθμολόγιο – λαιμητόμος της Κυβέρνησης.
- Το συνδικαλιστικό κίνημα ΑΔΕΔΥ-ΓΣΕΕ είχε ήδη φανεί ανίκανο και αδύναμο (λόγω του μη ταξικού του προσανατολισμού) να αντισταθεί στη λαίλαπα των επιθέσεων. Ακόμα και μεγάλες ομοσπονδίες (ΟΛΜΕ, ΟΤΑ κλπ.) δεν είχαν καταφέρει να αντιμετωπίσουν τις κλαδικές επιθέσεις.
- Η Κυβέρνηση ανά πάσα στιγμή, όταν απεργούσε κάποιος κλάδος ενεργοποιούσε το αντισυνταγματικό μέτρο της επιστράτευσης και έστελνε φύλλα πορείας στους απεργούς. (Δεν φοβόμαστε τέτοιες απειλές το επισημαίνουμε όμως ως συνήθη τακτική της Κυβέρνησης)

Σχέδιο της ΟΔΥΕ

Σε αυτό το τοπίο το Δ.Σ. και το Προεδρείο της ΟΔΥΕ σχεδίαζε τη δράση του με άξονα τις ΠΙΕΣΕΙΣ στην Κυβέρνηση και στα κέντρα λήψης των αποφάσεων (και με στόχο την ενεργοποίηση του ιερού όπλου της απεργίας όπου και όταν θα εκτιμούσαμε) και με σχέδιο για την αμυντική προστασία του κλάδου από τις επιθέσεις με πρόταξη των ιδιαιτεροτήτων του και την – κατά το δυνατόν – απόσπαση μικρών ή μεγάλων κατακτήσεων.

Έτσι, σε αυτές τις δύσκολες και άγριες εποχές η ΟΔΥΕ:

- 1) **Σε εποχές απολύσεων και διαθεσιμότητων κατάφερε να είμαστε ο μοναδικός κλάδος στο Δημόσιο που δεν έχει πειραχτεί – μέχρι τώρα – και δεν έχει συμμετάσχει σε εφεδρείες, απολύσεις και διαθεσιμότητες.** Και αυτό το καταφέραμε με κατάλληλη πίεση και επιχειρηματολογία στα κέντρα λήψης των αποφάσεων.
- 2) **Αποκρούστηκε** η επίμονη και βίαιη επίθεση – απαίτηση της τρόικας και του Μητσοτάκη – Αύγουστος 2013 – για να αρχίσει να συμμετέχει και ο κλάδος μας στις **διαθεσιμότητες** (150 ζητούσαν για αρχή!!!)
- 3) **Επιτεύχθηκε το να μην μας ακουμπήσει η βάρβαρη αξιολόγηση του Μητσοτάκη (Ν.4052) με το 15% να αξιολογούνται ως άχρηστοι (το αυριανό υλικό για απολύσεις και διαθεσιμότητες).** Φτιάξαμε σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για τη δική μας αξιολόγηση, το οποίο βρίσκεται ήδη στα χέρια του Υπουργού Δικαιοσύνης και αναμένεται η έκδοσή του!! (Στο σχέδιο αυτό με πρόταση της παράταξής μας προσθέσαμε πρόσθετα κριτήρια, εντελώς δικαστηριοκεντρικά ώστε το Π.Δ. να είναι απρόσβλητο από τυχόν επιθέσεις στο μέλλον)
- 4) Σε εποχές άγριων περικοπών κατακτήθηκε πάλι το **επίδομα των εξόδων κίνησης επιμελητών 50 ευρώ!**
- 5) Σε εποχές απολύσεων και διαθεσιμότητων έγινε κατορθωτή η **ΠΡΟΣΛΗΨΗ - 50 αρχικά, ΚΑΙ 200 μετά – νέων συναδέλφων από τον πίνακα του διαγωνισμού του 2009!!** Ο Πρόεδρος της ΟΔΥΕ έφθασε με αντιπροσωπεία αδιόριστων ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ (Μάης 2013) για το θέμα αυτό.
- 6) Συντονίσθηκε αποτελεσματικά από την ΟΔΥΕ η οργάνωση του αιτήματος του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τη μετάταξη στα Δικαστήρια 300 νέων συναδέλφων από την κινητικότητα (Ιούνιος 2013). Με τον ίδιο συντονισμό διαμορφώθηκε το αίτημα του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τη μετάταξη **880** από τη νέα κινητικότητα. Ήδη, από τους 547 αρχικά μετατασσόμενους, οι **236 έρχονται** μέχρι την έναρξη του νέου δικαστικού έτους στα Δικαστήρια (ΦΕΚ 1203/13-5-2014)
- 7) Επιδιώκεται με έντονες πιέσεις η **αλλαγή εργασιακής σχέσης σε μόνιμους όσων ΙΔΑΧ ήρθαν ή θα έρθουν στα Δικαστήρια.** (Η παράταξή μας και ο Πρόεδρος έχουν εφεύρει και αναπτύξει πειστικά και πιεστικά όλη την επιχειρηματολογία που χρειάζεται, για το ότι το Σύνταγμα όχι μόνο δεν απαγορεύει **αλλά επιβάλλει** την αλλαγή εργασιακής σχέσης).
- 8) Ψηφίσθηκε ήδη (Ν.4250/2014) με πρόταση της παράταξής μας η έγκριση της μετάταξης των νέων συναδέλφων ΙΔΑΧ από τα δικαστικά μας Συμβούλια (αυτών που ήρθαν ή θα έλθουν στο μέλλον), καθώς επίσης και η υπαγωγή αυτών των συναδέλφων στα Σ/λιά μας για όλα τα θέματα που αφορούν την υπηρεσιακή τους κατάσταση.
- 9) Εγκρίθηκε και προχωρεί ήδη η διαδικασία **πρόσληψης 100 νέων συναδέλφων ΠΕ και ΤΕ Πληροφορικής** (το θέμα τέθηκε στη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό)
- 10) Στην ίδια συνάντηση άνοιξε ο δρόμος για την προκήρυξη **νέου διαγωνισμού** του ΑΣΕΠ για την πρόσληψη **και άλλων** δικαστικών υπαλλήλων.
- 11) Καταβλήθηκαν συντονισμένες και – για πρώτη φορά – τόσο επίμονες πιέσεις στην Κυβέρνηση και στον Υπουργό Εργασίας για το χρόνιο και επί 30 έτη άλυτο αίτημα του Ταμείου Νομικών.
- 12) Σε τέτοιες εποχές, μπήκε επίμονα το αίτημα της αναβάθμισης των αποδοχών μας, μέχρι το επίπεδο του Πρωθυπουργού, με την επανασύσταση του **Επιδόματος Ειδικών Συνθηκών**, επιτεύχθηκε η αναγνώριση του δίκαιου του αιτήματος και με κατάλληλη διαπραγμάτευση αποσπάστηκε η υπόσχεση του Πρωθυπουργού για την επανασυζήτηση του ύψους του

ποσού, με την επίσημη πιστοποίηση του - λεγόμενου - πρωτογενούς πλεονάσματος.

13) Και η κορωνίδα των κλαδικών αιτημάτων μας:

Καταβλήθηκαν προσπάθειες απίστευτες, με κατάλληλους (και ομολογημένα από όλους) αριστοτεχνικούς χειρισμούς για τη ψήφιση της διάταξης για το ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟ και την επαναφορά μας στους βαθμούς του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων. Η εφεύρεση και ανάπτυξη σειράς νομικών, συνδικαλιστικών, λειτουργικών και άλλων επιχειρημάτων (κύρια εκ μέρους του Προέδρου) σε όλους τους αρμόδιους Υπουργούς (Ρουπακιώτη, Μανιτάκη, Αθανασίου, Μητσοτάκη) μέχρι και τον Πρωθυπουργό, για το ΜΕΓΑ αυτό αίτημα, είχαν σαν αποτέλεσμα τη δέσμευση και εντολή του Πρωθυπουργού για τη ψήφιση της διάταξης. (Καταγγέλλουμε την Κυβέρνηση για τη μη ψήφισή της μέχρι σήμερα και την καλούμε να προχωρήσει άμεσα στην ψήφισή της. Σε αντίθετη περίπτωση θα μας βρει απέναντί της και σε κινητοποιήσεις αμέσως με την έναρξη της νέας δικαστικής χρονιάς). Δεν μπορούμε όμως να μην επισημάνουμε εδώ την - εν τω μεταξύ, δυστυχώς - έκδοση της αρνητικής απόφασης της Ολομέλειας του ΣΤΕ επί της προσφυγής του Συλλόγου Πειραιά, η οποία άνοιξε ορέξεις σε Υπουργούς της Κυβέρνησης (Μητσοτάκης) να προβάλουν σήμερα αντιρρήσεις για τη διάταξη, που πριν δεν τολμούσαν να προβάλουν.

Σημειώνουμε εδώ ότι η ψήφιση της διάταξης θα σημαίνει ότι θα είμαστε ο ΠΡΩΤΟΣ ΚΛΑΔΟΣ που σπάει με Νόμο το μισθολόγιο - βαθμολόγιο (Ν.4024/2011)!! Καθώς επίσης ότι θα ανοίξει το δρόμο για την οικονομική διεκδίκηση και καταβολή στους δικαστικούς υπαλλήλους 340 ευρώ μικτά (μεσοσταθμικά)!! Το οικονομικό κόστος ανέρχεται σε 1.700.000 ευρώ το μήνα περίπου.

Συνάδελφοι, συναδέλφισσες,

Όλα τα παραπάνω είναι ασφαλώς προϊόν **συλλογικής δουλειάς του Δ.Σ. και του Προεδρείου της ΟΔΥΕ**. Χωρίς όμως καμία διάθεση παραταξιακής περιαιτιολογίας, δεν μπορούμε να μην τονίσουμε τον ρόλο του Προέδρου Λάμπρου Χανδρινού, σε αυτό που αναγνωρίζει η συντριπτική πλειοψηφία των συναδέλφων, ανεξάρτητα από παραταξιακές προτιμήσεις, ο οποίος από την αυτονόητη θεσμική του υποχρέωση, με σχέδιο, όραμα, ικανότητα και συντονισμό, προσπάθησε να αναβαθμίσει το κύρος και τη διαπραγματευτική δύναμη της Ομοσπονδίας μας σε όλα τα κέντρα λήψης των αποφάσεων, με σχέδιο και στόχο την απόκρουση των αντιλαϊκών επιθέσεων και την - κατά το δυνατό - θωράκιση του κλάδου μας, την απόσπαση κατακτήσεων και τη δρομολόγηση και ωρίμανση άλυτων ακόμα αιτημάτων, σε βάρβαρους, μνημονιακούς καιρούς και συγκριτικά με άλλους μεγάλους κλάδους του Δημοσίου, οι Ομοσπονδίες των οποίων είναι σχεδόν εξαφανισμένες και αναποτελεσματικές (συμπεριλαμβανομένης και της ανυπόληπτης ΑΔΕΔΥ)

Ο ΛΑΙΚΙΣΜΟΣ, ΟΙ ΤΥΦΛΕΣ ΑΝΤΙ - ΟΔΥΕ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ, Η ΜΙΚΡΟΠΑΡΑΤΑΞΙΑΚΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Ο ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΣ - ΥΠΟΥΛΟ ΣΑΡΑΚΙ ΣΤΑ ΣΠΛΑΧΝΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΜΑΣ.

Συνάδελφοι, συναδέλφισσες,

Και ενώ το Προεδρείο της ΟΔΥΕ έδινε συντονισμένα τον αγώνα του με όλα τα παραπάνω αποτελέσματα και κατάφερνε με σκληρή και επίπονη δουλειά να φθάσει τα κλαδικά μας προβλήματα μέχρι του Μαξίμου και να απαιτήσει λύσεις, γεγονός που ποτέ μέχρι τώρα η ΟΔΥΕ αλλά και καμία κλαδική Ομοσπονδία του Δημόσιου Τομέα δεν έχει καταφέρει (και ανεξαρτήτως αποτελεσμάτων), ταυτόχρονα επί 2 περίπου χρόνια **δέχεται μια άνευ προηγουμένου επίθεση λαϊκισμού και μηδενισμού από την παράταξη του «Ενιαίου»** (είναι αυτονόητο ότι κάθε αναφορά σε αυτήν την παράταξη δεν έχει να κάνει με τους συναδέλφους που την ψήφισαν αλλά με τα στελέχη της (και μάλιστα όχι όλα) που διαμορφώνουν όμως το είδος της δράσης της).

Ο τρόπος δράσης αυτής της παράταξης, ο λαϊκισμός με – δήθεν – αριστερό προσωπείο είναι γνωστός από χρόνια. Σ' αυτή τη θητεία της ΟΔΥΕ όμως ξεπέρασαν ακόμα και τον εαυτό τους. Όντας εκτός Προεδρείου από επιλογή τους (η έτερη θέση του Αντιπροέδρου ήταν και είναι ανοιχτή) επιδόθηκαν σε κάθε είδους μηδενισμό, λαϊκισμό, παραπληροφόρηση και επίθεση κατά της ΟΔΥΕ και του Προεδρείου της σε αυτή τη θητεία.

Ελάχιστα μόνο (από τα άπειρα) δείγματα:

- Από την πρώτη στιγμή ανάληψης των καθηκόντων του Προεδρείου, οι επιθέσεις και οι συνδικαλιστικές ύβρεις του τύπου «πουλημένοι», η «τρόικα των Δικαστηρίων», «τα φιλαράκια του Υπουργού», οι «οσφυοκάμπτες του Μαξίμου» κλπ. κλπ. ήταν στην ημερήσια διάταξη.
- Απέιχαν από την ουσιαστική δράση της ΟΔΥΕ συστηματικά και η μόνη τους επιθυμία ήταν να μην πετύχει τίποτα η ΟΔΥΕ και το Προεδρείο.
- Σε εποχές μάλιστα που το Προεδρείο έδινε τη μάχη για την ψήφιση της διάταξης του βαθμολογίου, απέφυγαν συστηματικά να πάρουν θέση στο ΜΕΓΑ αυτό θέμα του κλάδου πατώντας σε δύο βάρκες προκειμένου να μην στεναχωρήσουν μερίδα πτυχιούχων όταν δεν την αντιπάλευαν ανοιχτά. Με την ευκαιρία να πούμε σε αυτούς τους συναδέλφους ότι η ψήφιση της διάταξης είναι για το συμφέρον ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ και όλων των κατηγοριών (ΠΕ – ΤΕ – ΔΕ – ΥΕ) κύρια γιατί θα γλυτώσουμε από τις ποσοτώσεις από βαθμό σε βαθμό και θα επανέλθουμε στην αώλυτη βαθμολογική – και αύριο μισθολογική – εξέλιξη (και όχι μόνο). Άλλο βέβαια το θέμα της ανάγκης θέσπισης ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΚΩΝ κριτηρίων την επιλογή προϊσταμένων.
- Οι επιθέσεις με ανακοινώσεις του τύπου «Το Προεδρείο κοιμάται» ήταν καθημερινό φαινόμενο (φαντασθείτε να μη κοιμόταν κιόλας!!)
- Πρόβλεπαν συνεχώς ότι το Προεδρείο δεν θα τα κατάφερνε τίποτα (σπέρνοντας απογοήτευση στους συναδέλφους) και όταν το Προεδρείο πετύχαινε κάτι, εξαφανιζόντουσαν και εμφανίζονταν μετά από καιρό για να μηδενίσουν.
- Κατηγορούσαν το Προεδρείο ότι δήθεν δε ζητά οικονομικά αιτήματα, όταν δίνονταν η μάχη για το βαθμολόγιο (μέγα και οικονομικό αίτημα) και όταν έφθανε το αίτημα μέχρι το Μαξίμου και μάλιστα σε μνημονιακούς καιρούς (ποιος άλλος κλάδος παλεύει σήμερα για οικονομικά αιτήματα;;)
- Κατηγορούσαν το Προεδρείο ότι κοιμάται δήθεν, γιατί δεν ζητάει να εφαρμοσθεί στον κλάδο μας το ΚΕΔΣ (κίνητρο επίτευξης δημοσιονομικών στόχων), ενώ ήξεραν ότι η ενεργοποίηση του έχει παγώσει μέχρι 1/1/2015 για όλο το Δημόσιο. Και το χειρότερο: Γνωρίζουν ότι η Κυβέρνηση από 1/1/2015 θα το χρησιμοποιήσει για να επιβάλει την αντεργατική ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ και για να πατήσει εκεί η αξιολόγηση του Μητσοτάκη και ότι όλο το Δημόσιο παλεύει να μην έρθει η μαύρη ώρα της εφαρμογής του. Αυτοί είναι οι αυτοαποκαλούμενοι ΑΡΙΣΤΕΡΟΙ συνδικαλιστές. (Ο ΛΑΪΚΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΑΠΟΓΕΙΟ ΤΟΥ!)
- Κατηγορούσαν το Προεδρείο ότι «κοιμάται» δήθεν γιατί δεν ζητάει την «Ανεξαρτητοποίηση της Γραμματείας». Ενώ γνωρίζουν ότι για να γίνει αυτό πρέπει σε Αναθεωρητική Βουλή να έχει ξεκινήσει διαδικασία αναθεώρησης του Συντάγματος!! Και ενώ γνωρίζουν ότι ο σημερινός Πρόεδρος της ΟΔΥΕ – μαζί με ελάχιστους συνδικαλιστές – έτρεχε γι' αυτό το αίτημα στην αναθεώρηση του 2002 (τότε πετύχαμε το άλλο αίτημα μόνο τη συμμετοχή μας στα Υπηρεσιακά Συμβούλια με ΨΗΦΟ) (Ο ΛΑΪΚΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΑΠΟΓΕΙΟ ΤΟΥ!)

Η ΥΣΤΑΤΗ ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΛΑΪΚΙΣΜΟΥ & ΤΗΣ ΨΗΦΟΘΗΡΙΑΣ. Η ΕΠΙΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΗΣ ΟΔΥΕ!

Συνάδελφοι, συναδέλφισσες,
Φαίνεται πως οι συνδικαλιστές της παράταξης του «Ενιαίου» είχαν εξαντλήσει το ρεπερτόριο τους στον λαϊκισμό και έπρεπε να εφεύρουν «κάτι» για να συνεχίσουν την τυφλή αντί-ΟΔΥΕ τακτική τους ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. «Έξυσαν την κούτρα τους» λοιπόν και αποφάσισαν να ασχοληθούν με το (έτσι κι αλλιώς, ευαίσθητο) θέμα του Ταμείου. Πριν ξεκινήσουμε για το θέμα να σας ενημερώσουμε για 2 σημαντικά στοιχεία:

- 1) Το σύνολο των εξόδων αυτής της θητείας είναι μειωμένο κατά 70% περίπου σε σχέση με το σύνολο των εξόδων της προηγούμενης θητείας (2010-2012) και θα πρέπει να αναφερθεί ότι στη παρούσα θητεία έγινε και αποπληρωμή παλαιών οφειλών προς την ΑΔΕΔΥ.
- 2) Όλοι οι έλεγχοι και οι εκθέσεις της Ελεγκτικής Επιτροπής (του μοναδικού αρμοδίου, από το νόμο και το καταστατικό, οργάνου να ελέγχει το Ταμείο ανάμεσα σε 2 συνέδρια) είναι ΕΝΤΑΞΕΙ, με τον τελευταίο έλεγχο να πραγματοποιείται τον Μάρτιο του 2014.

(Σημείωση: Δεν είναι καθόλου σωστό να δημοσιοποιούνται σε ανακοινώσεις στοιχεία του Ταμείου του συνδικάτου. Τα καταστατικά προβλέπουν ως όργανα ελέγχου των Ταμείων των συνδικάτων τις Ελεγκτικές Επιτροπές και (το ανώτατο) τα Συνέδρια, τα οποία αφού γίνουν γνώστες όλων των στοιχείων του Ταμείου, υπερψηφίζουν ή καταψηφίζουν τους οικονομικούς απολογισμούς, με ότι αυτό συνεπάγεται. Αλλά εδώ που έφθασαν τα πράγματα και όταν η παράταξη του «Ενιαίου» έφθασε ΝΑ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΟΔΥΕ (!!!) ανακοίνωση με την οποία αφήνει «υπόνοιες» και «σκιές» για το Ταμείο της ΟΔΥΕ, είμαστε κι εμείς εκ των πραγμάτων αναγκασμένοι να μιλήσουμε δημόσια για το Ταμείο και να αποκαλύψουμε τους σκοπούς για τους οποίους επιλέχθηκε η επίθεση σε αυτό!!!)

- Ζήτησε λοιπόν η παράταξη του «Ενιαίου» να λάβει γνώση του Ταμείου. Το Προεδρείο αποφάσισε να τους δοθούν τα στοιχεία (χωρίς να ήταν υποχρεωμένο σε κάτι τέτοιο).
- Κατόπιν, ζήτησαν σύγκλιση του Δ.Σ. με θέμα το Ταμείο. Στο Δ.Σ. εμφάνισαν ότι «κάτι» βρήκαν στο Ταμείο, χωρίς να συγκεκριμενοποιούν τι. Στο Δ.Σ. αυτό, **ο Ταμίας της ΟΔΥΕ «έθεσε την παραίτησή του στη διάθεση του Δ.Σ.»**, προφανώς για λόγους ευθιξίας.
- Τις επόμενες ημέρες, ο Πρόεδρος συγκάλεσε Δ.Σ. για να λυθεί το θέμα του Ταμεία. (Και για να προκηρυχθούν οι ημερομηνίες του Συνεδρίου γιατί έληγαν οι καταστατικές προθεσμίες). Στο Δ.Σ. αποκαταστάθηκε – βέβαια – ο Ταμίας με ψηφοφορία αλλά η παράταξη του «Ενιαίου» επανέφερε θέμα «σκιών» στο Ταμείο. Και το σημαντικότερο: **ΑΥΤΗ Η ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΕΙΧΕ ΗΔΗ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΟΔΥΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (υπάρχει ακόμα αναρτημένη) ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΑΦΗΝΕ ΠΑΛΙ «ΥΠΟΝΟΙΕΣ» ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ!!** Επίσης, στο ίδιο Δ.Σ. η παράταξη αυτή ζήτησε να μπει στο Ταμείο ορκωτός λογιστής (αυτό γρήγορα το απέσυραν αναλογιζόμενοι τις συνέπειες) ή οικονομικός εμπειρογνώμονας, για να μας υποδείξει (λέει) τρόπους βελτίωσης της λειτουργίας του Ταμείου.

Ο Πρόεδρος της ΟΔΥΕ – ως έχων την πολιτικοσυνδικαλιστική ευθύνη – πρότεινε να ακολουθήσει το Προεδρείο την παρακάτω γραμμή αντιμετώπισης του θέματος:

- Ασχολούμαστε ως Δ.Σ. με το θέμα του Ταμείου ενώ βρισκόμαστε σε κρίσιμο στάδιο για άλλα σοβαρά προβλήματα του κλάδου και ειδικότερα έπρεπε να τρέχουμε για την ψήφιση της διάταξης για το βαθμολόγιο.
- Η ΟΔΥΕ έχει καταστατικά όργανα που ελέγχουν το Ταμείο (Ελεγκτική Επιτροπή, Συνέδριο) και είναι απαράδεκτο να ζητούν κάποιοι να μπουκν στο Ταμείο ΕΞΩΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ.
- Η ΟΔΥΕ καθίσταται ευάλωτη **και αδυνατίζει η διαπραγματευτική της δύναμη προς την Κυβέρνηση** (και μάλιστα σε αυτή την λεπτή και κρίσιμη φάση για τα αιτήματά μας) **με την ανάρτηση αυτών των «σκιών» για το Ταμείο στην ιστοσελίδα της ΟΔΥΕ**, η οποία είναι προσιτή στους πάντες (Κυβέρνηση, δημοσιογράφους κ.α.) και αυτονόητα η ανάρτηση αυτή έπρεπε να αποσυρθεί.
- Σε μια εποχή που η Κυβέρνηση ετοιμάζεται να φέρει νέο συνδικαλιστικό νόμο και να τσακίσει όλα τα συνδικαλιστικά δικαιώματα δεν πρέπει τα συνδικάτα να δίνουν λαβές στην κυβέρνηση **για ΚΑΤΑΣΥΚΟΦΑΝΤΗΣΗ του συνδικάτου** και μάλιστα σε ευαίσθητα (και πιασάρικα) ζητήματα όπως τα ταμεία, και μάλιστα όταν εδώ επρόκειτο για θέμα το οποίο επιλέχθηκε για λόγους τυφλού λαϊκισμού.
- Τα θέματα των ταμείων, των συνδικάτων (και τα έξοδά τους) κρίνονται με **ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ κριτήρια** και όχι με λογιστικά ή εφοριακά. Ο κάθε

σύνεδρος έχει μπροστά του έναν ολόκληρο τόμο (όλα τα δεδομένα του οικονομικού απολογισμού) και κρίνει συνδικαλιστικά τους σκοπούς για τους οποίους διατέθηκαν τα έξοδα του συνδικάτου.

- Όποιος θέλει να συνεχίσει να “κατηγορεί” και να λαϊκίζει με το ταμείο και να προτείνει εξωθεσμικά όργανα να πάει ή στον Εισαγγελέα ή στον Έφορο και να “καταγγείλει” ότι νομίζει.
- Βλέποντας προφανώς η παράταξη του ΕΝΙΑΙΟΥ ότι η υπόθεση μπορεί να πάρει διαστάσεις και κινδυνεύοντας να εισπράξει το συνδικαλιστικό κόστος όλης αυτής της “επιχείρησης” πρότεινε απλά να συσταθεί μια διαπαραταξιακή επιτροπή για το ταμείο “η οποία να προτείνει τρόπους βελτίωσης της λειτουργίας του”. Ο Πρόεδρος είπε ότι λειτουργία του ταμείου σημαίνει κατά βάση “έσοδα - έξοδα”. Καλοδεχούμενη η επιτροπή αλλά αυτό να προταθεί στο Συνέδριο ώστε αυτό να αποφασίσει. Όσο για τη μείωση των εξόδων ένας τρόπος υπάρχει: Να σφίξουμε όλοι κι άλλο το ζωνάρι. (Θυμίζουμε τη μείωση των εξόδων κατά 70% σε σχέση με την προηγούμενη θητεία). **Και πάντως ο Πρόεδρος έθεσε ως απαραίτητη προϋπόθεση για τη σύσταση αυτής της επιτροπής το ΝΑ ΚΑΤΕΒΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ.** Και τούτο γιατί ασφαλώς όλοι διψάμε από προτάσεις της οποιας επιτροπής και του οποιουδήποτε για τη βελτίωση της λειτουργίας του ταμείου. **ΟΧΙ ΟΜΩΣ ΣΕ ΜΙΑ ΦΑΣΗ ΠΟΥ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΔΕΧΕΤΑΙ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ “ΣΚΙΕΣ”.** Διότι η προφανής πρόθεση του «Ενιαίου» ήταν να φθάσουμε μέχρι τις εκλογές του Συλλόγου Αθήνας και το Συνέδριο, ΜΕ ΑΝΟΙΧΤΟ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ μέσω λογιστών, εμπειρογνομόνων και κάθε είδους επιτροπών, για προφανείς αντί-ΟΔΥΕ ψηφοθηρικούς λόγους! Και διότι η παγίδα ήταν στημένη αριστοτεχνικά: Αν δεχόταν το Προεδρείο κάτι από τα παραπάνω εξωθεσμικά όργανα, η παράταξη αυτή σε όλη τη προσυνεδριακή περίοδο θα “δικαιωνόταν ότι κάτι τρέχει με το ταμείο”. Αν το Προεδρείο αρνιόταν τότε με προσυνεδριακές αιχμές και ανακοινώσεις θα άφηναν να αιωρείται η υπόνοια “γιατί το Προεδρείο αρνείται, μήπως έχει κάτι να κρύψει;” !!!

ΤΟ ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ ΕΓΙΝΕ ΑΔΙΑΝΟΗΤΟ

Και ενώ η παραπάνω γραμμή αντιμετώπισης του λαϊκισμού έπρεπε να θεωρείται δεδομένη και αυτονόητη από το σύνολο των μελών του Προεδρείου και των παρατάξεων που το συγκροτούν (χάρην του κύρους της ΟΔΥΕ, του Ταμείου, του Προεδρείου και της διαπραγματευτικής του δύναμης), απέναντι στους επί 2 χρόνια απόντες από τη δράση της ΟΔΥΕ, τους μηδενιστές και συκοφάντες του έργου της ΟΔΥΕ και απέναντι στον κάθε μορφής λαϊκισμό και την χωρίς αρχές τυφλή ψηφοθηρία και να διακηρυχθεί ότι τα συνδικάτα πρέπει να έχουν ανοιχτό μέτωπο με το σαράκι του λαϊκισμού, είδαμε **ΜΕ ΕΚΠΛΗΞΗ** στις τοποθετήσεις του Αντιπροέδρου και των μελών της ΑΣΚ, τάσεις και προτάσεις “να συγκροτηθεί επιτροπή”, “να τα βρούμε όλοι μαζί” κ.λπ.

Τα αξιακά ερωτήματα που έμπαιναν αυτόματα ήταν:

- Να τα βρούμε σε ποιό θέμα;
- Όταν η παράταξη του «Ενιαίου» λαϊκίζοντας έριχνε λάσπη στο Προεδρείο του τύπου “τρίοικα των δικαστηρίων, πουλημένοι, οσφυοκάμπτες του Σαμαρά” κ.λπ. γιατί δεν φτιάξαμε μια επιτροπή για να αποφανθεί αν το Προεδρείο ήταν πουλημένο;
- Όταν οι Τούρκοι κατασκεύαζαν “γκρίζες ζώνες” στο Αιγαίο, γιατί δεν δέχεται η Ελλάδα να συζητήσει το θέμα;
- Και ποιοί να τα βρουν με ποιούς, και είναι εφικτό και αξιακά επιτρεπτό, να τα “βρίσκουν” στη ζωή όλοι με όλους και τα θύματα μιας επίθεσης και οι θύτες;

Στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος έθεσε την παραίτηση του στη διάθεση του Δ.Σ.

Ο στόχος ήταν:

1. Να στείλει μήνυμα στην παράταξη του «Ενιαίου» να σταματήσει την επίθεση κατά του Ταμείου, να κατεβούν από την ιστοσελίδα οι αναρτήσεις, να σταματήσει ένα θέμα που κακώς άνοιξε, κακώς προχώρησε και **να αφεθούν τα θεσμικά και ελεγκτικά όργανα να αποφανθούν για το Ταμείο στο Συνέδριο.**

2. Να στείλει μήνυμα στην παράταξη της ΑΣΚ ότι δεν έπρεπε να συμπλέει με τον λαϊκισμό και ότι **είχε θεσμική υποχρέωση** (μετέχοντας στο Προεδρείο) για τη θεσμική υπεράσπιση της ΟΔΥΕ, του κύρους της και του ταμείου, διαφορετικά με την αλλαγή της στάσης της ευνοούσε και συνέπραττε με την διετή αντί-ΟΔΥΕ επίθεση της παράταξης του ΕΝΙΑΙΟΥ και άνοιγε τον δρόμο για την επικράτηση πόλωσης, ψηφοθηρίας και εκφυλισμού.
3. Να στείλει το μήνυμα ότι ο αποπροσανατολισμός της δράσης μας ήταν πλήρης, ότι έπρεπε αυτό να σταματήσει και ότι ήταν επιτακτική ανάγκη στην πιο λεπτή φάση των θεμάτων "βαθμολόγιο" και "ειδικών συνθηκών" να τρέξουμε για πιέσεις στα κέντρα λήψης των αποφάσεων. Γιατί μπορεί η παράταξη του «Ενιαίου» να επιχαιρεί όταν η ΟΔΥΕ δεν λύνει προβλήματα (μέσα στη λογική "θα έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ να μας τα λύσει όλα") αλλά το Προεδρείο και το Δ.Σ. έχουν άλλα ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ.
4. Να στείλει το μήνυμα ότι κάποιοι που το επιθυμούν διακαώς, έχουν φέρει την ΟΔΥΕ στα πρόθυρα κρίσης και ότι ΟΛΟΙ πρέπει να αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας, αφού ο Πρόεδρος φθάνει σε σημείο να θέτει την παραίτηση του σε διάθεση του Δ.Σ. εκφράζοντας έτσι τη διαμαρτυρία του έναντι του διαφαινόμενου εκφυλισμού.
5. Να στείλει το μήνυμα ότι πρέπει στην βάση αρχών και αξιών, να υπερασπιζόμαστε τα μοναδικά εργαλεία πάλης που έχουμε ως εργαζόμενοι, τα συνδικάτα, από τέτοιου είδους εκφυλιστικές και σκόπιμες επιθέσεις καθώς και κάποιας υπέρτερης αξίας αγαθά.

Για όλους τους παραπάνω προφανείς και αυτονόητους λόγους ο Πρόεδρος και η παράταξη μας ευελπιστούσε εύλογα στη συσπείρωση όλων των παρατάξεων που συγκροτούν το Προεδρείο, γύρω από το θεσμό και τις θέσεις του Προέδρου. Λαμβάνοντας υπ' όψιν μάλιστα της ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ δουλειάς, προσφοράς και έργου του ως επικεφαλής του Δ.Σ. και του Προεδρείου από την ημέρα που ανέλαβε τα καθήκοντά του. Και λαμβανομένης υπ' όψιν επίσης της στάσης του ΚΑΙ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ και των προθέσεων του να υπερασπιστεί τα θεσμικά όργανα καθώς και το κύρος και την διαπραγματευτική δύναμη της ΟΔΥΕ προς τα κέντρα λήψης των αποφάσεων.

3ο Δ.Σ. ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ

Και φθάσαμε στο 3ο κατά σειρά Δ.Σ. για όλο αυτό το θέμα "του Ταμείου". (Αν λάβει κανείς υπόψη ότι κάθε Δ.Σ. κοστίζει στην ΟΔΥΕ οδοιπορικά, διανυκτερεύσεις κ.λπ. 3.000 ευρώ – είχαμε ήδη ΣΠΑΤΑΛΗΣΕΙ 9.000 ευρώ για ένα θέμα που κάποιοι ανέδειξαν για δικούς τους σκόπιμους λόγους και είναι αυτοί οι κάποιοι που "κόπτονται" για το ταμείο της ΟΔΥΕ και προτείνουν επιτροπές για τη βελτίωση του!)

Σ' αυτό το Δ.Σ. έγινε συζήτηση και ψηφοφορία για το θέμα "της θέσης της παραίτησης του Προέδρου στη διάθεση του Δ.Σ." Κατά τη συζήτηση, πρόκυψε ανάγλυφα από τις τοποθετήσεις των μελών του ΕΝΙΑΙΟΥ και της ΑΣΚ η ΠΛΗΡΗΣ και μάλιστα η προσυεννοημένη ΣΥΜΠΛΕΥΣΗ σε όλα! Άξιζε τον κόπο μια βιντεοσκόπηση του Δ.Σ. για να καταλάβουν οι συνάδελφοι όλης της χώρας. **Πριν τη ψηφοφορία έγινε έκκληση από τον Ταμία προς τον Πρόεδρο ώστε αυτός να αποσύρει τη "θέση της παραίτησης του στη διάθεση του Δ.Σ.". Ο Πρόεδρος αποδέχτηκε τη πρόταση με μία προϋπόθεση: ΝΑ ΚΑΤΕΒΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙ "ΣΚΙΩΝ" ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ. Είπαν όχι!! Δεν δέχτηκαν ούτε αυτό! Το παιχνίδι φάνηκε ότι είχε στηθεί και ο Πρόεδρος και το ΠΑΜΕ ήταν ο στόχος! Τα συμπεράσματα δικά σας.**

Στην ψηφοφορία είχαμε ως αποτέλεσμα:

Υπέρ της αποδοχής της παραίτησης	6 (ΑΣΚ, ΕΝΙΑΙΟ)
Κατά της αποδοχής της παραίτησης	6 (ΠΑΜΕ, ΔΑΚΕ)
Παρών	1 (ΑΝΑΤΡΕΠΤΙΚΗ)
Λευκό	1 (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ)

Είχαμε δηλαδή 6 που ρητά είπαν "δεχόμαστε την παραίτηση του Προέδρου". Και 8 που είτε ρητά είτε με έμμεσο τρόπο είπαν "δεν δεχόμαστε τη παραίτηση".

Μερικές πρόσθετες επισημάνσεις:

Είναι εύλογο το μέγα ερώτημα: Ποια ήταν τα κίνητρα και οι σκοποί της παράταξης της ΑΣΚ, ώστε παρά τον πόλεμο που δέχτηκε από το ΕΝΙΑΙΟ επί 2 χρόνια (ως παράταξη που μετείχε στο Προεδρείο δια του Αντιπροέδρου), να συνταχθεί με τους μέχρι χτες συνδικαλιστικούς συκοφάντες της; Γιατί δεν υιοθέτησε τη πρόταση του Προέδρου για τον τρόπο αντιμετώπισης της επίθεσης στο ταμείο καθώς και για τον τρόπο αντιμετώπισης του τρωθέντος κύρους της ΟΔΥΕ; Γιατί συντάχθηκε με τους μόνιμους μηδενιστές του έργου του Προεδρείου της ΟΔΥΕ δηλαδή και του δικού του έργου, το μέλος της "τρίοικας των δικαστηρίων", Αντιπρόεδρος της ΟΔΥΕ; Γιατί δεν υιοθέτησε τη γραμμή της συντεταγμένης και αποφασιστικής απάντησης ενάντια σε εκείνους που προσπαθούν να ροκανίσουν συνέχεια το κύρος του συνδικάτου που επιτίθετο συνεχώς στο Προεδρείο και το έργο του και που επιτέθηκαν και στο Ταμείο της;; Και γιατί διάλεξε (ως ψευτοεπιχείρημα) τη λογική της πολτοποίησης «να τα βρούμε» και εξομοίωσε επιτιθέμενους και αμυνόμενους;; Τα ερωτήματα πολλά. Οι υποψίες επίσης. Η ΖΩΗ ΘΑ ΤΑ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙ ΟΛΑ ΕΤΣΙ ΚΙ ΑΛΛΙΩΣ!!

- Μερικοί θέτουν θέμα δεοντολογίας αν έπρεπε ή όχι να ψηφίσει ο Πρόεδρος σ' αυτήν την ψηφοφορία. ΑΠΑΝΤΑΜΕ: Ο Πρόεδρος ήθελε να υποδηλώσει ότι δεν ήταν ούτε είναι η πρόθεσή του βέβαια να παραιτηθεί αλλά να συνεχίσει το έργο του και μάλιστα στο τέλος του μαραθώνιου αγώνα και των προσπαθειών μιας θητείας που ήδη είχε λήξει. Ήδη κάποιοι κυκλοφορούν αστείες συκοφαντίες τύπου «ο καπετάνιος ήθελε να εγκαταλείψει το σκάφος τώρα που είδε ότι δεν ψηφίστηκε η διάταξη για το βαθμολόγιο» και άλλα φαιδρά παρόμοια. Ο καθένας σε αυτόν τον κλάδο έχει τη δική του ιστορία και όλοι γνωρίζομαστε, χρόνια τώρα, ποιοι παλεύουν στα εύκολα και στα δύσκολα, ποιοι αλλάζουν θέσεις, ποιοι λιποψυχούν και ποιοι υπερασπίζονται τι. Άλλωστε όποιος ψηφοθηρεί λέγοντας ότι η υπόθεση «βαθμολόγιο» έχει τελειώσει κάνει κακό στη διεκδίκηση του και στη συνείδηση των συναδέλφων. Και πάντως, δεν δεχόμαστε μαθήματα δεοντολογίας από κάποιους που χρόνια τώρα, και ειδικά σε εκείνο το Δ.Σ., έχουν βιάσει κάθε έννοια (τουλάχιστον της) δεοντολογίας.
- **Στο νομικό ερώτημα που θέτουν κάποιοι για το πώς ερμηνεύεται και τι νομικά αποτελέσματα παράγει το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, η απάντηση των νομικών είναι ΣΑΦΗΣ και ΞΕΚΑΘΑΡΗ: Ο Πρόεδρος δεν δήλωσε στο Δ.Σ. την πρόθεσή του να παραιτηθεί. Αλλά, «έθεσε την παραίτησή του ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ.» (αυτό ακριβώς είχε κάνει και ο Ταμίας πριν 5 ημέρες). Το Δ.Σ. για να δεχόταν ρητά και ανεπιφύλακτα την παραίτηση, έπρεπε να το πει αυτό με ΡΗΤΗ και ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ. Αλλά 6 στους 14 ψήφισαν ρητά και ανεπιφύλακτα ότι την αποδέχονται. ΚΑΙ 8 στους 14 είπαν με τρόπο είτε άμεσο είτε έμμεσο ότι ΔΕΝ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΧΟΝΤΑΙ.**

Συνάδελφοι, συναδέλφισσες,

Ο Πρόεδρος ζήτησε (όπως και ο Ταμίας) στην ουσία «ψήφο εμπιστοσύνης» για το χειρισμό του στο θέμα της προστασίας της ΟΔΥΕ και του Ταμείου της. Αυτοί που έστησαν το σκηνικό με το Ταμείο (και δυστυχώς οι όψιμοι συνοδοιπόροι τους) είχαν στήσει την ευκαιρία να κάνουν «πραξικόπημα» στην ΟΔΥΕ και στον Πρόεδρο για προφανείς ψηφοθηρικούς και προσυνεδριακούς λόγους. Το Δ.Σ. αυτό δεν το δέχθηκε. Για τον Ταμία με ευρεία πλειοψηφία, για τον Πρόεδρο – στόχο, με οριακή.

Αλλά αυτά, αφορούν τους 4 τοίχους του Δ.Σ., τους μηχανισμούς και τα «κουκιά». ΔΕΝ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ. Οι συνάδελφοι ΚΑΙ από τις εξελίξεις αυτές ΘΑ ΒΓΑΛΟΥΝ ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥΣ. Θα καταλάβουν ποιοι υπερασπίστηκαν τι ΚΑΙ ΘΑ ΓΥΡΙΣΟΥΝ ΤΗΝ ΠΛΑΤΗ ΣΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΛΑΪΚΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΦΥΛΙΣΜΟΥ!!

Ο Πρόεδρος (και το Προεδρείο) θα συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντά του, όχι μόνο βέβαια – για τους αυτονόητους νομικούς λόγους. Ούτε βέβαια γιατί δεν μπορεί σε αυτήν την φάση να γίνει καμία τυχόν αναδιάρθρωση - από όποιον θα το επιθυμούσε - Προεδρείου (επειδή η καταστατική θητεία του Δ.Σ. ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ από 4/7/2014). Αλλά και για προφανείς και σοβαρούς συνδικαλιστικούς –

ουσιαστικούς λόγους, ώστε αδιατάρακτα και με μεγαλύτερη ένταση να δοθεί η μάχη μέχρι το Συνέδριο για τα καίρια, βασικά αιτήματα (Βαθμολόγιο – Ειδικών Συνθηκών).

Αρκετά μας ανάγκασαν κάποιοι να αποπροσανατολιστούμε αυτές τις μέρες. Σας ενημερώνουμε ότι ήδη πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον Υπουργό Δικαιοσύνης στις 11/7/2014, ο οποίος μας μετέφερε (πάλι) την άρνηση του Μητσοτάκη να υπογράψει τη διάταξη. **Στην ίδια συνάντηση, του ζητήθηκε επίμονα να δρομολογήσει τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό για να υλοποιηθεί η υπόσχεσή του για το Ειδικών Συνθηκών. ΔΕΝ ΑΝΕΧΟΜΑΣΤΕ ΑΛΛΗ ΚΩΛΥΣΙΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΑΙΓΜΟ!!**

Ήδη έγινε τηλεφωνική παρέμβαση από τον Πρόεδρο στο Μαξίμου και ενημερώσαμε ότι η εντολή του Πρωθυπουργού **είναι ανεκτέλεστη εδώ και 5 μήνες**. Η παρέμβαση αυτή είχε σαν αποτέλεσμα να ορισθεί από το Μαξίμου (χθες, 16/7/2014) συνάντηση με το διευθυντή του γραφείου του Μητσοτάκη. Στη συνάντηση αυτή ζητήθηκαν εξηγήσεις για την άρνηση υπογραφής του Μητσοτάκη και αναμένονται απαντήσεις. Πρέπει επίσης αδιατάρακτα και με ΕΝΟΤΗΤΑ να προετοιμαζόμαστε για θέσεις μάχης. Η Κυβέρνηση απειλεί με νέο μισθολόγιο και με νέο νόμο που θα τσακίζει τις συνδικαλιστικές ελευθερίες.

Συνάδελφοι, συναδέλφισσες,

ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΛΕΜΕ ΕΝΟΤΗΤΑ, ΕΜΕΙΣ ΤΗΝ ΕΝΝΟΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΗ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΟΥΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΕΣ, ΚΑΘΑΡΙΑ, ΧΩΡΙΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΕΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ. ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΠΛΑΣΤΗ ΚΑΙ ΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΤΟΝ ΛΑΪΚΙΣΜΟ, ΤΗΝ ΨΗΦΟΘΗΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΙΚΡΟΠΑΡΑΤΑΞΙΑΚΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ.

Μετεκλογική αμοιβή

Συνάδελφοι,

Με την ευκαιρία της επικοινωνίας μας, να σας ενημερώσουμε τα εξής: Όπως γνωρίζετε η ΟΔΥΕ είχε πάρει απόφαση για την αποχή μας από τα εκλογικά συνεργεία εκτός ωραρίου, κατά τις αργίες κλπ. Η απόφαση αυτή ανακλήθηκε με διαφωνούσα την παράταξή μας. Στην ουσία δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Ο λόγος που προβλήθηκε ήταν οι αιτιάσεις μελών του Συλλόγου Αθήνας ότι δεν μπορεί να εφαρμοσθεί. Πιστεύαμε και πιστεύουμε πως μπορούσε και έπρεπε να εφαρμοσθεί. Δεν μπορεί – βέβαια – να είναι κανείς σίγουρος για το τι θα πετυχαίναμε. Ξέρουμε όμως πως έπρεπε να λειτουργήσει ως διαπραγματευτικό όπλο της ΟΔΥΕ. Τώρα, μοιραία η προσπάθεια είναι ανυποστήρικτη και όσοι συνάδελφοι εργάστηκαν στα συνεργεία μετά τις 6/6/2014 μένουν ακάλυπτοι προσφέροντας στο Κράτος μια ιδιότυπη «κοινωνική προσφορά»!!

**Συνάδελφοι, συναδέλφισσες,
ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ
ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΗ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ
ΟΧΙ ΣΤΟ ΛΑΪΚΙΣΜΟ ΚΑΙ ΣΤΗ ΨΗΦΟΘΗΡΙΑ ΧΩΡΙΣ ΑΡΧΕΣ**

Με αγωνιστικούς και συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Για τη Γραμματεία του Πανελλαδικού Αγωνιστικού Μετώπου Δικαστικών Υπαλλήλων

Οι εκλεγμένοι σε ΟΔΥΕ και ΣΔΥΑ

Λάμπρος Χανδρινός
Χρήστος Τάσσοι
Μίλτος Βεντούρης
Θανάσης Κόκκινος
Μάκης Κουτσανδρέας
Κώστας Παρασκευόπουλος